

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ

Αντιναύαρχος Λ. Σ. (ε.α.)

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ



Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ, Η ANNA ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ (Ι. Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗ) 1906-1992

ΒΟΥΛΑ, ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2023

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗ (ΟΙ ΚΑΤΣΟΜΜΑΤΗΔΕΣ)

ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Επιμέλεια: Κώστας Διαμ. Χαρτοφύλης

ΔΗΛΩΣΗ: Σχετικά με τα στοιχεία που ακολουθούν και αφορούν στην οικογένεια Κατσιματίδη, θεωρώ σκόπιμο να ενημερώσω ότι, σύμφωνα με την απόφαση 50/2016 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η συγκέντρωση και καταχώριση πληροφοριών για τη σύνταξη οικογενειακού γενεαλογικού δέντρου, δεν αποτελεί παράβαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πέραν τούτου, στην παρούσα εργασία, ετηρήθησαν και πρόσθετες προϋποθέσεις τις οποίες ενδεικτικά υπέδειξαν οι αρμόδιοι της Αρχής.

Για την συγκέντρωση των στοιχείων που ακολουθούν, πέραν των εγγράφων πηγών που αναφέρονται, πολλοί, συγγενείς και μη, με βοήθησαν, παρέχοντάς μου, φωτογραφίες ή πληροφορίες. Θα αποφύγω την λεπτομερή καταχώριση των ονομάτων, γιατί, ανθρώπινο είναι να μου διαφύγει το όνομα κάποιου. Για την αποφυγή λοιπόν πιθανής παρεξηγήσεως, αναφέρομαι γενικά σε όλους όσους με βοήθησαν και εκφράζω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου για την βοήθειά τους.

Χρησιμοποιήθηκαν οι φωτογραφίες που είχα στη διάθεσή μου όπως διευκρινίζεται, και το μέγεθός τους, προσαρμόστηκε στο χώρο που ήταν διαθέσιμος σε κάθε σελίδα. Ορισμένες από αυτές, που ελήφθησαν από το διαδίκτυο, ενδέχεται να υπόκεινται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.

Για τις απαρχές της εμφανίσεως της οικογενείας αυτής στη Νίσυρο, υπάρχει ένα αφήγημα. Δύσκολος, πολλές φορές, ο διαχωρισμός του θρύλου από την ιστορία, εν προκειμένω, από την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα τα όρια διαχωρισμού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ακόμη πιο δύσκολος ο εντοπισμός των ορίων της ιστορίας και του μύθου, με απόλυτη βεβαιότητα.

Σύμφωνα λοιπόν με το αφήγημα, πριν από πολλά χρόνια, επί τουρκοκρατίας, δυο αδέρφια, Κρητικοί, με επίθετο Λουάκης ή Λουακίδης, σε μια φιλονικία, σκότωσαν ένα Τούρκο, και επειδή γνώριζαν τις συνέπειες από την πράξη τους εκείνη, φρόντισαν να εξαφανιστούν από την Κρήτη και κατέφυγαν στη Νίσυρο. Επειδή το δεξιό μάτι τους ήταν κάπως πιο μικρό από το άλλο, απέκτησαν το παρατσούκλι «Κατσομάτηδες». Στην Κρήτη, το μικρό, το λένε «κατσό», αλλά και στη Νίσυρο, λέμε, το «κατσιασμένο», δηλαδή το μικροκαμωμένο ζωάκι. Από το μικρό λοιπόν μάτι, προέρχεται το επίθετο Κατσομάτης και στην ακρίβεια, με διπλό «μ», Κατσομμάτης. Μάλιστα επειδή, μερικοί τουλάχιστον, εκ των απογόνων των πρώτων Κατσομμάτηδων ήταν εύρωστοι, στη Νίσυρο τους έδωσαν κι άλλο παρατσούκλι, όχι τόσο γνωστό, ίσως λόγω της κάπως απαξιωτικής σημασίας του, «δρακοτάγκοι» (ουρακοτάγκοι). Το βέβαιον είναι ότι τα δυο αδέρφια, ο Γιάννης, (ο παππούς μου), και ο Αντώνης Γεωργίου Κατσιματίδη, λόγω της σωματικής τους διαπλάσεως, είναι γνωστοί ως ο Γιάνναρος και ο Αντώνναρος.

Μερικές σκέψεις, σε συνέχεια της ανωτέρω ιστορίας ως προς την κρητική καταγωγή τους. Η λέξη «κατσό» δεν πολυχρησιμοποιείται για ανθρώπους στη Νίσυρο, και μάλλον το παρατσούκλι, τούς το είχαν δώσει στην Κρήτη, πριν βέβαια από την εκεί αναχώρησή τους. Ίσως λοιπόν, φθάνοντας στη Νίσυρο, για να εξαλείψουν τελείως τα ίχνη τους ώστε να μην ανακαλυφθούν από τους Τούρκους, να δήλωσαν ως επίθετο το παρατσούκλι, το Κατσομάτης και όχι το πραγματικό, Λουάκης ή Λουακίδης. Οι πρώτες έγγραφες αναφορές της οικογενείας στη Νίσυρο, τους εμφανίζουν με το επίθετο, Κατσομμάτης ή Κατζομμάτης, ή Καντζομμάτης. Αργότερα επεκράτησε το Κατσομμάτης ή Κατσιματίδης και στις μέρες μας, το Κατσιματίδης.

Είναι όμως γεγονός ότι όλοι οι γνωστοί Κατσομμάτηδες της Νισύρου, από τα μέσα του 19^{ου} αιώνα, ανήκουν στον ίδιο κλάδο αυτής της οικογένειας, με κοινό γεννήτορα τον Ιωάννη Κατζομμάτη και σύζυγό του την Μαρία Μιχαήλ. Εάν ο Ιωάννης ήταν ένα από τα δυο αδέρφια που κατέφυγαν στη Νίσυρο, ή εάν ήταν απόγονος του ενός εκ των δύο αδελφών, τι έγινε ο άλλος αδελφός και οι απόγονοί του; Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα, μπορεί όμως να διατυπωθούν δύο εκδοχές. Ή ότι δεν ήταν δύο τα αδέρφια που έφθασαν από την Κρήτη, αλλά μόνο ένας, ή ότι ο άλλος αδελφός δεν είχε δημιουργήσει οικογένεια και έτσι δεν υπάρχουν δικοί του απόγονοι. Υπάρχει όμως και μια άλλη πληροφορία η οποία αν είναι ακριβής, ίσως απαντά στο ανωτέρω ερώτημα. Ο αείμνηστος δάσκαλος Γαβριήλ Σακελλαρίδης, από τα Νικειά, πολλές φορές είχε πει ότι κατήγετο από τους Κατσομμάτηδες και ότι το επίθετό τους ήταν Κατσιματίδης και όταν κάποιος πρόγονός τους πήγε στα Νικειά, εκεί άλλαξε σε Σακελλαρίδης. Την εκδοχή αυτή, μου επανέλαβε με βεβαιότητα για την ορθότητά της και άλλος Σακελλαρίδης κατά την επίσκεψή μου στα γραφεία του συλλόγου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στη Ν. Υόρκη το 1999 και επίσης, την θεωρούσε ως πραγματικότητα και η Καλή του Σακελλάρη, σύζυγος Κωνσταντίνου Ζαχαριάδη. Μήπως αυτή είναι η οικογένεια του άλλου αδελφού από την Κρήτη; Ίσως νεώτερα στοιχεία στο μέλλον δώσουν την απάντηση. Πάντως, κατά γενική παραδοχή, κανένας μύθος δεν μπορεί να σταθεί από μόνος του, αν προηγουμένως δεν στηρίζεται σε γερή ιστορική βάση.

Το γεγονός ότι τουλάχιστον από τον 19^ο αιώνα εμφανίζονται ως πολυάριθμη οικογένεια και ως κάτοχοι αξιόλογης ακίνητης περιουσίας στη Νίσυρο, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είχαν ήδη πολλά χρόνια παραμονής εκεί, οπότε η άφιξη των δύο αδελφών τοποθετείται σε προηγούμενο του 19^{ου} αιώνα. Παραλλήλως προς αυτή την υπόθεση, η πρώτη μέχρι τώρα, έγγραφη μαρτυρία παρουσίας Κατσομμάτη στη Νίσυρο εντοπίζεται στα προικοσύμφωνα που δημοσιεύονται στο βιβλίο του καθηγητού κ. Ζ. Τσιρπανλή, «Γαμήλιες συμπεριφορές στο Αιγαίο. Το παράδειγμα της Νισύρου. 19^{ος} αιώνας», έκδοση της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών. Εκεί, υπάρχουν αρκετά προικοσύμφωνα σε γάμους νεωτέρων βέβαια μελών της οικογενείας. Συγκεκριμένα, το υπ' αριθ. 34, από 1-1-1862 προικοσύμφωνο, του γάμου του Νικολάου Ιωάννου Κατσιματίδη με την Καλή Καμαρινού, του ποτέ παπά-Νικολάου και της Μαρίας του παπά-Πασχαλή και το υπ' αριθ. 38 από 12-1-1862 του γάμου του Μιχαήλ Ιωάννου Κατσιματίδη με την Άννα Μανώλακα του Εμμανουήλ και της Μαρίας Ιωάννου Φιλίππου. Προφανώς ο Νικόλαος και ο Μιχαήλ ήταν αδέρφια, παιδιά του Ιωάννου.

Άλλες παλιές αναφορές για την ύπαρξη μελών της οικογενείας στη Νίσυρο, είναι: α) Ο διορισμός, το 1877, του Μιχαήλ Κατσιματίδη ως μέλους του 3μελούς Πνευματικού Συμβουλίου (Τσιρπανλής, ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ τ. 20 σ. 99-100). β) Η χρησιμοποίηση του ίδιου ως «γραφέως» στα προικοσύμφωνα, από το 1884 ως Μιχαήλ Κατζοματίδης σε διαδοχή του Νικ.

Σακελλαρίδη, του γνωστού «νοτάριου» (Τσιρπανλής ο.π.π.) και γ) Η συμμετοχή του ιδίου ως μέλους της Επιτροπής των 14 προκρίτων του Μανδρακίου οι οποίοι, συνήλθαν σε συνεδρίαση την 22^α Ιουλίου του 1885, υπό την προεδρία του μητροπολίτου Ρόδου Γερμανού, για να επιλυθεί το σοβαρό θέμα της λειτουργίας των ιδιωτικών ναών στο Μανδράκι. Στα σχετικά Πρακτικά της Επιτροπής, από 22-7-1885 υπογράφει ως Μ. Κατσοματίδης. (Τσιρπανλής, ο.π.π.).

Ως προς την εποχή κατά την οποία έζησε ο γηραιότερος Κατσοματίτης, ο Ιωάννης, νυμφευμένος ως ανεφέρθη ήδη, με την Μαρία του Μιχαήλ, ανατρέχουμε στα μνημονευθέντα ήδη προικοσύμφωνα του 19^{ου} αιώνας, από τα οποία προκύπτει ότι το όνομά του αναφέρεται μέχρι και στο υπ' αριθ. 69, που συντάχθηκε την 31 Οκτωβρίου του 1865. Αυτό αφορά στον δεύτερο γάμο του γιού του Νικολάου με την Καλή, κόρη του Ιωάννου Βεζύρογλου και της Μαρίας Ιωάννου Αντωνά. Εκεί, παρίσταται και προικίζει τον γαμπρό-γιό του, χωρίς να γίνεται μνεία αν υπέγραψε ο ίδιος ή δι' αντιπροσώπου. Στο παλαιότερο όμως, υπ' αριθ. 34 από 1-1-1862 προικοσύμφωνο για τον πρώτο γάμο του ίδιου γιού του, του Νικολάου, αναφέρεται ότι, «υποφαίνεται διά του υιού του Μιχαήλ». Από αυτό συνάγεται ότι ή δεν γνώριζε γράμματα, ή δεν μπορούσε να παραστεί, αν σωστά ερμηνεύουμε τη λέξη «υποφαίνεται». Τέλος στο υπ' αριθ. 71 από 2-1-1866 προικοσύμφωνο για το γάμο της εγγονής του Μαρίας, κόρης της κόρης του Χρυσοτίμης, δεν αναφέρεται το όνομά του, όπως και σε προικοσύμφωνα επομένων ετών, ενώ, στο υπ' αριθ. 117 από 13-1-1871, αναφέρεται ρητώς ότι έχει αποβιώσει. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο Ιωάννης Κατσοματίδης, ο θεωρούμενος από τα μέχρι τώρα στοιχεία ως γενάρχης των Κατσοματίδων, απεβίωσε μεταξύ των ετών 1865 και 1870, το βέβαιον όμως είναι ότι την 13-1-1871 δεν ευρίσκετο εν ζωή. Επομένως, με το αποδεκτό προσδόκιμο ζωής 70-80 έτη, η γέννησή του πρέπει να τοποθετηθεί στις δυο τελευταίες δεκαετίες του 18^{ου} αιώνα, 1780-1790.

Θερώ υποχρέωσή μου να επισημάνω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι καταχωρισμένο στην περιγραφή των κλάδων των οικογενειών που ακολουθούν:

Στον κλάδο της οικογενείας Μουλλού. Τα τρία αγόρια του ζεύγους Παναγιώτη Σακλαρίδη και Μαριγώς Μουλλού που ζούσαν στην Φλόριδα των ΗΠΑ, είχαν λάβει μέρος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Κωνσταντίνος, ο Γεώργιος και ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης, σε ηλικία 21 ετών, εφονεύθη στην μάχη κατά των Γερμανών στην γαλλική πόλη St Lo, μετά την απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία την D Day, 6 Ιουνίου 1944.

Επίσης, στον κλάδο της οικογενείας Παυλίδη-Ιγνατίου, ο ένας γιος του δασκάλου Ιωάννη Παυλίδη, ο Τάκης, είχε συμμετάσχει, ως μέλος του αμερικανικού στρατού, στη δύναμη του ΟΗΕ που απεστάλη στην Κορέα το 1950 για την προάσπιση της ελευθερίας της Νοτίου Κορέας από την εισβολή της Βορείου, και εκεί εφονεύθη, χωρίς να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων.

Κλίνω ευλαβικά το γόνυ ενώπιον της θυσίας των δύο αυτών παλληκαριών, πραγματικών ηρώων, με τη διαβεβαίωση ότι εκτιμούμε τη δική τους θυσία για την προάσπιση των ιδανικών της ελευθερίας και της ειρήνης. Χάρης στην θυσία τους, όλοι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ζωής, εν ειρήνη και ελευθερία. Τους θυμόμαστε και τους τιμούμε. Ελλείπει υλικού που αναφέρεται στη θυσία τους, παραθέτουμε στην αντίστοιχη θέση, φωτογραφίες των κοιμητηρίων στα οποία αναπαύονται εν ειρήνη και

τους αφιερώνουμε απόσπασμα από ποίημα του μεγάλου Ρώσου ποιητή Αλεξάνδρου Πούσκιν σε μετάφραση Κώστα Βάρναλη:

Πιστή Γραικιά, μην τον θρηνείς!

Έχει σαν ήρωας πέσει.

Βόλι πικρό του χώρισε τα στήθια μεσ' τη μέση...

Μην το θρηνείς ... τάχατε σύ δεν τού' δειξες το δρόμο

σαν κίνησε περήφανος μ' όπλο βαρύ στον ώμο

και τού' πες με μελωδική φωνή.

«Μπροστά σου νάτος,

ανοίγει ο δρόμος της τιμής,

από θυσίες γιομάτος;»

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία ομάδος επισκεπτών, μάλλον μαθητών στην είσοδο-μνημείο του συμμαχικού κοιμητηρίου στη Νορμανδία, όπου αναπαύονται 9.387 στρατιώτες. Ας διδαχθούμε από το σεβασμό που αποδίδουν οι μαθητές και που είναι έκδηλος στην φωτογραφία. (Στο χώρο καταγραφής της οικογενείας Μαριγώς Μουλλού).

Η οικογένεια του Ιωάννου Κατζομμάτη ή Κατσιματίδη και της Μαρίας Μιχαήλ.

Για την καταγραφή των μελών της οικογενείας Κατσιματίδη, πέραν του μνημονευθέντος ήδη έργου του Ζ. Τσιρπανλή «Γαμήλιες συμπεριφορές στο Αιγαίο ...», στοιχεία ελήφθησαν, από προφορικές μαρτυρίες, από την απογραφή πληθυσμού του 1903/4, παρασχεθέντα επίσης, από τον καθηγητή κ. Ζ. Τσιρπανλή, τον οποίον θερμώς ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή, από στοιχεία του συλλόγου Αμερικής «Ο Γνωμαγόρας» παρασχεθέντα από τον Νίκο Σφακιανό τον οποίο επίσης θερμώς ευχαριστούμε, από το βιβλίο του Καρ. Φλέγκελ «Η νήσος Νίσυρος και αι θέρμαι αυτής» 1899, από το βιβλίο του σχολάρχη Γ. Παπαδόπουλου «Γενική Γεωγραφική και ιστορική περιγραφή της Νισύρου...», από τα Δελτία του Γνωμαγόρα Αμερικής και από τις εκδόσεις της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών. Οι χρονολογίες στην απογραφή του 1903-4, αναφέρονται σε έτος Εγίρας (ισλαμική χρονολόγηση) και για την σωστή απόδοσή τους στο Γρηγοριανό ημερολόγιο αναφέρονται δύο συνεχόμενα έτη, γιατί το έτος Εγίρας αρχίζει από τον Ιούλιο του ενός έτους και τελειώνει τον Ιούνιο του επομένου στο σύγχρονο ημερολόγιο.

Εκ του γεγονότος ότι το 1866 έγινε ο αναφερθείς ήδη γάμος της εγγονής του Ιωάννη Κατσιματίδη, Μαρίας (κόρης της Χρυσοτίμης) με τον Ιωάννη Χατζηγιαννάκη του Χατζη-Νικολάου, μας οδηγεί σε δύο υποθέσεις που δεν πρέπει να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα: α) ότι η Χρυσοτίμη, ήταν το πρώτο παιδί της οικογενείας, αφού το 1862, τέσσερα μόλις χρόνια πριν τον γάμο της κόρης της Μαρίας, ενυμφεύθησαν τα αδέλφια της, Νικόλαος, 1-1-1862 και Μιχαήλ, 12-1-1862. β) ότι ο γάμος του γενάρχη, Ιωάννου Κατσιματίδη με την Μαρία Μιχαήλ, πρέπει, κατ' εκτίμηση, να τοποθετηθεί γύρω στο 1815, οπότε, 20-25 χρόνια μετά, να παντρεύτηκε η Χρυσοτίμη και άλλα τόσα χρόνια μετά, το 1866 η κόρη της Μαρία.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις χρονολογίες των γάμων των παιδιών του Ιωάννη Κατσιματίδη, υπολογίζουμε κατ'εκτίμηση, τη σειρά γεννήσεώς τους, ως εξής: Χρυσοτίμη, Νικόλαος, Μιχαήλ, Κωνσταντίνος, Χριστόδουλος και Γεώργιος.

Από αυτά τα έξη αδέρφια, για τα πέντε έχουμε στοιχεία των οικογενειών που δημιούργησαν. Απόγονοι του Κωνσταντίνου δεν έχουν εντοπιστεί, παρ' ότι υπάρχει το προικοσύμφωνο του γάμου του. (Τσιρπανλής ό.π.π.).





Χρυσοτίμη Ιωάννου Κατσομάτη ή Κατσιματίδη, σύζυγος Καραβάκη(;).

Στοιχεία του συζύγου της Χρυσοτίμης, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο προικοσύμφωνο για το γάμο της κόρης της Μαρίας, όχι μόνο ουδέν αναφέρεται για το σύζυγο, αλλά ως επίθετό της αναφέρεται το γένος της, δηλαδή, Χρυσοτίμη Ιωάννου Κατσομματίδη. Στο ίδιο προικοσύμφωνο, ο νοννός της νύμφης Νικόλαος Καραβάκης προσέφερε ένα χοίρο, ενώ ο Αντώνιος Καραβάκης, (χωρίς να αναφέρεται κάποια σχέση με τους νεονύμφους), προσέφερε, «μίαν δάμαλιν, διά του Μακαρίου ηγουμένου» πιθανόν επειδή ήταν απών (προικ. 71/2-1-1866). Δεν αναφέρεται όμως κάποια συγγενική σχέση που να δικαιολογεί την προσφορά. Η δισεγγονή της, Μαριγώ Κρυσταλλίδη-Βεζυρόγλου, έλεγε στα παιδιά της, ότι ο σύζυγος της προγιαγιάς της Χρυσοτίμης

Κατσιματίδη ήταν από την οικογένεια Καραβάκη. Πέραν τούτου, τον επίσης δισεγγονό της Κωσταντή Χατζηνικολάου, τον βιολιστή, όπως επιβεβαιώνουν και συγγενείς του, πολλοί τον αποκαλούσαν Καραβάκη, και επίσης ο Νικόλας ο Καραβάκης και οι Μουλλούενες (δισεγγονές και αυτές) εκαλούντο μεταξύ τους εξαδέλφια. Τα γεγονότα αυτά, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πράγματι, ο σύζυγος της Χρυσοτίμης και πατέρας της κόρης της Μαρίας, ήταν της οικογενείας Καραβάκη, και για κάποιο άγνωστο λόγο, δεν αναφέρεται σε κανένα προικοσύμφωνο.

Η κόρη της **Μαρία**, παντρεύτηκε τον **Ιωάννη Χατζηγιαννάκη**, γιο του χατζη-Νικολάου. Εδώ πρέπει να αναφερθούμε στην οικογένεια του γαμπρού. Το επίθετό τους ήταν Χατζηγιαννάκης (το συναντούμε και ως Χατζη-Ιωάννου) και επειδή ο πατέρας του γαμπρού, ο Νικόλαος έγινε χατζής, (επίσκεψη στους Αγίους τόπους και βάπτισμα στον Ιορδάνη), ελέγετο χατζη-Νικόλας και τελικά αυτό έμεινε ως επίθετο. Σύζυγος του Νικολάου Χατζηγιαννάκη και μητέρα του Ιωάννη, ήταν η Μαρία Γεωργίου Κώστα (προικ. 136/1874). Αδέλφια του Ιωάννη ήταν, η Σοφία σύζυγος του Εμμανουήλ Παπαϊωάννου, ο Κώνστας, ο Γεώργιος, η Ευδοκία και η Άννα (προικ. 136/1874). Δεν γνωρίζουμε αν υπήρχαν αδέρφια της νύφης Μαρίας, αφού δεν αναφέρονται.

Η Μαρία, είχε ήδη αποβιώσει σε νέα σχετικά ηλικία, πριν τον γάμο της κόρης της Χρυσής, το 1886 (προικ. 249/1886), και ο σύζυγός της Ιωάννης, τέλεσε και δεύτερο γάμο, χωρίς να αποκτήσει άλλα παιδιά, (αφήγηση Μαριγώς Κρυσταλλίδη).

1. **Μαρία και Ιωάννης Χατζηνικολάου (Χατζηγιαννάκης):** Παιδιά τους, ήταν: Η **Χρυσή (από το όνομα της γιαγιά της Χρυσοτίμης)**, ο **Νικόλας**, ο **Γιώργης** και η **Άννα**. Κατά πληροφορίες της Μαριγώς, κόρης της Άννας Χατζηνικολάου-Κρυσταλλίδη, υπήρχε και μια ακόμη κόρη η **Καλλιόπη**, για την οποίαν όμως δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία, γιατί προφανώς δεν άφησε απογόνους:



α. Η **Χρυσή Χατζηνικολάου**, παντρεύτηκε τον **Κωνσταντίνο Μουλλό**, γιο του Ιωάννη Μουλλού και της Άννας Κ. Λαδερού. Το προικοσύμφωνο για το γάμο τους με αριθ. 249 έγινε την 20-01-1886 και κατά την σύνταξή του, τόσο η μητέρα της νύφης, όσο και ο πατέρας του γαμπρού είχαν ήδη αποβιώσει. Αδέλφια του γαμπρού οι, Δημήτριος, Νικόλαος και Γεώργιος. Ο Σχολάρχης Γ. Παπαδόπουλος, χαρακτηρίζει τον γαμπρό, ως *“ατρόμητον αθλητήν, πολλάκις εις πολλούς, δημοσίους αγώνας, βραβευθέντα”* (Γενική Γεωγραφική και Ιστορική περιγραφή...Νισύρου, 1909 σ. 52). Στο αναφερθέν προικοσύμφωνο, αναφέρεται ότι *“αναλαμβάνει την πατρικήν του περιουσίαν σύμφωνα της υπό ημ. 23 8βρίου του έτους 1883 διαθήκης του πατρός του, ήτοι το ήμισυ πλοίων βομβάρδας...”*. Στο προικοσύμφωνο 157/2-01-1877 για το γάμο του αδελφού του Νικόλαου, ο πατέρας τους, διαθέτει στον γαμπρό γιό του, *“εκ του ήδη σωζομένου πλοίου βομβάρδας, επτά ήμισυ πόντους”*, δηλαδή το 7,5% των ποσοστών κυριότητας του πλοίου. Παράλληλα, από το προικ. 122/1872 προκύπτει ότι επί του πλοίου αυτού, ο Ν. Αποστολίδης κατείχε ένα ποσοστό, υποθέτομε μικρότερο του 50%, αφού ο ίδιος το αναφέρει ως πλοίο του Μουλλού. Από αναφορές της εποχής, συνάγεται ότι ο πλοιοκτήτης Κ. Μουλλός για κάποια περίοδο, ήταν και πλοίαρχος του πλοίου, («Στα Νικειά του χθες και του προχθές» Γ. Σακελλαρίδη ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ τ.11/1990 σ.166 και σημ. 5) το οποίο

εκτελούσε τη γραμμή, Νίσυρος-Κωνσταντινούπολη. Τελικά, το πλοίο κατεστράφη ολοσχερώς από δυνατή Προβέζα (ΔΒΔ άνεμος), ευρισκόμενο στον όρμο του Αγίου Αντωνίου στο Γυαλί. («Το χρονικό μιας οικογένειας», Η. Καραναστάση, 1977, σ.156-163). Παιδιά τους ήταν: Η **Μαρία, (Μαριγώ)**, ο **Γιάννης**, ο **Δημήτρης**, ο **Κανάρης**, η **Καλλιόπη**, η **Άννα**, η **Αμαράντη** και η **Ειρήνη**. Ο Κ. Μουλλός, έφθασε στην Αμερική, στις 7-9-1909 σε ηλικία 43 ετών. Ανεχώρησε από την Πάτρα με το πλοίο Laura και μαζί του ταξίδευσε ο γιος του Δημήτριος, ηλικίας 18 ετών.



Κώστας και Χρυσή Μουλλού, μόνοι και με τα 8 παιδιά τους

(1) Η Μαρία (Μαριγώ) Μουλλού, (1892-1958). Παντρεύτηκε τον **Παναγιώτη Σακλαρίδη (1882-1959)**, αδελφό του “ζωγράφου” Γιώργου Σακλαρίδη. Ανεχώρησαν από τον Πειραιά με το πλοίο Πατρίς και έφθασαν στην Αμερική, Φλόριδα, στις 26-11-1914. Ο Παναγιώτης, ήταν μεγαλοεπιχειρηματίας στην Τάρπον Σπρινγκς στη Φλόριδα, με συνεταίρο τον Ιωάννη Φασουλαρίδη, αδελφό της Κρούσκενας, ιδιοκτήτες φαρμακείου, αντιπρόσωποι της εταιρίας πετρελαίων Golf Refining και πλοιοκτήτες σπογγαλιευτικών πλοιαρίων. Το 1931 επεσκέφθη με όλη την οικογένειά του τη Νίσυρο και η σύζυγος με τα παιδιά, επέστρεψαν στο Τάρπον Σπρινγκς τον Ιούνιο του 1932. Απέκτησαν τα παιδιά: **Χρυσούλα (Goldie)**, **Κωνσταντίνο (Dens)**, **Γεώργιο** και **Ιωάννη**.



Παναγιώτης, Μαριγώ και Χρυσή



Η Χρυσή με τον Κώστα



Χρυσή, Κώστας, Γιώργος, Γιάννης

(α). Η **Χρυσούλα**, (1915 Φλόριδα-2002 Ν. Καρολίνα), το 1937 παντρεύτηκε τον **Πέτρο Μπότση** (1913-1974 Ν. Καρολίνα) στο Τάρπον Σπρινγκς και απέκτησαν, την **Μαρία** και τον **Πήτερ**. Η **Μαρία**, (1938) παντρεύτηκε τον **Richard Henry Klei** και απέκτησαν ένα αγόρι, τον **Henry John Klei**. Ο **Παναγιώτης-Πήτερ**(1940) ενυμφεύθη την **Sirley Smith** και απέκτησαν, τον **Πήτερ-David** και τον **Μιχάλη**.



Η Χρυσή, στη Νίσυρο, με το λευκό φόρεμα δεξιά, τέλη 10ετίας 70



Πέτρος και Χρυσή Μπότση

(β). Ο **Κωνσταντίνος**. (1916-1987). Υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό το 1942, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενυμφεύθη τον Απρίλιο του 1946 την **Έβελιν Τσαγκάρη** (1926-2016) και απέκτησαν 4 παιδιά: Τον **Πήτερ**, την **Carol Lynn**, την **Μαρία Άννα** και το **Θεόδωρο-Γιάννη**.



Ο γάμος του Κώστα με την Έβελυν Τσαγκάρη και η Έβελυν με τα τρία παιδιά τους



Ο Ιερέας-καθηγητής Θεόδωρος-Ιωάννης και η σύζυγός του. Με τη μητέρα και τα αδέρφια του και με τους γονείς του

Ο Θεόδωρος-Γιάννης, είναι ιερέας της ελληνοορθοδοξης εκκλησίας και διάσημος καθηγητής ογκολογίας σε πανεπιστήμια του Σικάγο. Νυμφευμένος με την ιατρό **Έλενα Οικονόμου** (1955-2015), κόρη του καθηγητού ιατρικής Στεφάνου Οικονόμου η οποία απεβίωσε το 2015. Απέκτησαν τα παιδιά, **Κατερίνα**, Διδάκτωρα σε θέματα ανθρωπολογίας, **Στεφανία**, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Cincinnati, **Κωνσταντίνο (Ντίνο)**, ιατρό χειρουργό, **Θεοδώρα (Ντόρα)** απόφοιτο πανεπιστημίου Vanderbilt και μεταπτυχιακή υπότροφο Fulbright, και **Αλεξάνδρα**, καθηγήτρια γυμνασίου στο Dessau Ptfugerville ISD.



Κατερίνα, Στεφανία και Κωνσταντίνος (Ντίνος)



Θεοδώρα και Αλεξάνδρα

Είναι χαρακτηριστικό της αναγνώρισεως των ικανοτήτων του Ντίνου, ότι απεστάλη από την αμερικανική κυβέρνηση στη Γεωργία, στον Καύκασο, για να μελετήσει το σύστημα υγείας και να προτείνει μέτρα για βελτίωσή του.

(γ). **Ο Γεώργιος**. (1921-2012). Υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό το 1942. Ενωμφεύθη σε πρώτο γάμο την **Βιόλα Παθούλη** με την οποίαν απέκτησε τον **Ιωάννη** και σε δεύτερο την **Χρυσή Χλιαρούδη** (1923-2002) με την οποία απέκτησε την **Μαρία-Αθηνά** (1964) και τον **Πήτερ** (1965-2002).

(δ). **Ο Ιωάννης**. (1923-1944). Κατετάγη στον Αμερικανικό στρατό και εφονεύθη μαχόμενος για την ελευθερία των λαών στη μάχη του St Lo της Γαλλίας, στις 16 Αυγούστου 1944. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από την συλλυπητήρια επιστολή του ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ προς το μέλος του, πατέρα του ήρωα.

«Αγαπητέ αδελφέ, η λύπη σας είναι μεγάλη και δεν θα προσπαθήσω να σας παρηγορήσω, μόνον σαν αδελφοί, θέλω να σας υπενθυμίσω και σ' αυτό ελπίζω να εύρετε κάποιαν παρηγοριά, ότι ο υιός σας Ιωάννης έπεσε

μαχόμενος για την ελευθερία του κόσμου και για δυο άξιες και αγαπημένες πατρίδες. Την Μεγάλην Αμερικάνη και την μικρήν αλλά δοξασμένην Ελλάδα. Η πατρίδα μας η Νίσαυρος και η οργάνωσις μας, είναι υπερήφανα εξ' ίσου μεθ' υμών για την θυσίαν του υιού σας εις τον βωμόν της ελευθερίας, και ότι το όνομά του θέλει μένει πάντοτε μεθ' ημών ως του πρώτου Νίσαυρίου, που έπεσε μαχόμενος για την Πατρίδα μας».

Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο αδελφοί του, έδωσαν το όνομα Γιάννης σε δικό τους αγόρι.



Εθνικό Κοιμητήριο Barrancas Pensacola



Μνημείο πολεμικής ιστορίας στο Τάρπτον Σπρινγκς

Ακολουθούν φωτογραφίες από το συμμαχικό στρατιωτικό κοιμητήριο στη Νορμανδία.



Αμέτρητοι σταυροί. 9.387 παλληκάρια



Μαθητές αποτίουν φόρο τιμής στην είσοδο του κοιμητηρίου

(2). Ο Γιάννης Μουλλός. Ανεχώρησε και εκείνος για την Αμερική, όπου και κορίτσι, καταλήγουμε στο ότι η φωτογραφία που ακολουθεί αφού ανήκει σε Μουλλό ανήκει στην οικογένεια του Γιάννη.



Η οικογένεια του Γιάννη(;) Μουλλού

(3). Ο Δημήτρης Μουλλός, εγεννήθη το 1891 και πήγε στην Αμερική με τον πατέρα του στις 7-9-1909. Ενωμφεύθη την **Καλλιόπη Καζαβή** και απέκτησαν τα παιδιά:

(α). Κώστα, που ενωμφεύθη την **Ευρυδίκη** και απέκτησαν τα παιδιά, **Δημήτρη, Ντίνο, Γιάννη** και **Στηβ**. Ο Κώστας, το 1943 κατετάγη στον αμερικανικό στρατό.

(β). Ιωάννη, που ενωμφεύθη την **Ισαβέλλα Εμ. Κορωναίου** και απέκτησαν τα παιδιά, **Μπρούνο** και **Πόπη**.



Δημήτρης Κ. Μουλλός

(4). Ο Κανάρης Μουλλός. Εγεννήθη το 1896, ανεχώρησε από τον Πειραιά με το πλοίο Θεμιστοκλής και έφθασε στην Αμερική στις 23-8-1920. Υπήρξε μέλος του ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ και αργότερα επέστρεψε στην Νίσυρο όπου και απεβίωσε. Εξ αυτού συμπεραίνουμε ότι δεν πρέπει να είχε δημιουργήσει οικογένεια.

(5). Η Καλλιόπη Μουλλού, παντρεύτηκε τον **Νικόλαο Μαρίνο**. Έζησαν στην Αμερική και αργότερα επέστρεψαν και έζησαν στην Ρόδο. Υιοθέτησαν την **Σοφία**, κόρη του εξαδέλφου της Κωσταντή Χατζηνικολάου, η οποία παντρεύτηκε τον επιχειρηματία **Πάυλο Ευσταθίου** και ζουν στη Ρόδο. Απέκτησαν δυο παιδιά, τον **Θωμά**, που σκοτώθηκε σε ατύχημα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στη Ρόδο και την **Μαρίνα** που παντρεύτηκε τον **Πέτρο Μάχλη** από τη Ρόδο και απέκτησαν ένα αγόρι τον **Πάυλο-Θωμά**. Η Μαρίνα έχει αποβιώσει.



Νίκος και Καλλιόπη Μαρίνου

(6). Η Άννα Μουλλού, παντρεύτηκε τον Αντώνη Διακαντώνη, ο οποίος είχε μεταναστεύσει στην Αμερική το 1910 σε ηλικία 24 ετών και αργότερα επέστρεψε στη Νίσυρο, όπου και απέθανε το 1964. Απέκτησαν τα παιδιά: **Γιώργο, Χρυσή, Κώστα, Κανάρη και Μαρία.**



Αντώνης και Άννα Διακαντώνη

(α). Ο **Γιώργος Διακαντώνης**, μετανάστευσε στην Αμερική το 1940 σε ηλικία 23 ετών, με το πλοίο «Νέα Ελλάς» και με αναχώρηση από τη Λισσαβόνα. Υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Είχε νυμφευθεί την **Ευαγγελία**, θετή κόρη του Νικολάου Φρατζή και της Καλής του Χιώτη και απέκτησαν την **Καλλιόπη** και τον **Αντώνη**. Απέθανε το 1985 και η σύζυγός του το 1996. Η Καλλιόπη παντρεύτηκε Σέρβο, απέκτησαν ένα γιο τον **Νίκο**, αλλά ο γάμος διελύθη. Ο Αντώνης ενυμφεύθη την **Lorrain** ιταλικής καταγωγής και απέκτησαν ένα γιο τον **Γιώργο**.



Η οικογένεια Γιώργου Διακαντώνη

(β). Η Χρυσή Διακαντώνη, παντρεύτηκε τον **Γεώργιο Ι. Κατσιματίδη**, έζησαν στην Αμερική και απέκτησαν ένα παιδί, την **Άννα** που σε πρώτο γάμο παντρεύτηκε τον **Γιάννη Κουκούνη**, κρητικής καταγωγής, και απέκτησαν τη **Χρυσή**. Σε δεύτερο γάμο η Άννα παντρεύτηκε τον **Μιχάλη Γ. Γλυκοπάντη** και απέκτησαν τον **Γιώργο** που παντρεύτηκε την **Malika Slater** με την οποία απέκτησε ένα γιο τον **Λεωνίδα**. Η Χρυσή παντρεύτηκε τον **Μάνο Σταυριανό** με τον οποίο απέκτησε ένα γιο τον **Στράτο**. Ο γάμος διελύθη αργότερα.



Γιώργης και Χρυσή Κατσιματίδη.

(γ). Ο Κώστας Διακαντώνης μετανάστευσε στην Αμερική σε ηλικία 18 ετών. Έλαβε μέρος στο Β΄ παγκόσμιο πόλεμο με τον αμερικανικό στρατό ως λοχίας, υπηρετήσας για τρία χρόνια. Συμμετείχε στην εκστρατεία στην Αφρική και μετά, στην απόβαση στην Σικελία. Για την πολεμική του δράση του απενεμήθησαν τρία μετάλλια. Είχε σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και οι γνώσεις του τον βοήθησαν στην επιτυχία της επιχείρησής του, σχεδίασης και ραφής στολών για cow boys για ράντζα και ταινίες. Ενωμφεύθη την **Ασημέννη (Μιμή) Αριστ. Βρούζου**, έζησαν στην Αμερική απέκτησαν τα παιδιά **Μαρία** και **Αντώνη**. Η **Μαρία**, διευθυντικό στέλεχος τράπεζας, παντρεμένη με τον Κύπριο **Χρυσόστομο Παλιόφιλο**, διευθυντή στις επιχειρήσεις του Γιάννη Κατσιματίδη, με ένα γιο τον **Νικόλαο-Κωνσταντίνο**. Ο **Αντώνης**, τεχνικός ακτινολογικών μηχανημάτων.



Από τον γάμο Κώστα και Μιμής



Κώστας και Μιμή Διακαντώνη



Μαρία και Χρυσόστομος

Ο Κώστας απέθανε το 1964 από εγκεφαλική αιμορραγία, και η Μιμή, το 2019.

(δ). Ο Κανάρης Διακαντώνης, ενυμφεύθη την **Μαρία Μίχαλου** από τη Νίσυρο, αλλά ο γάμος διελύθη. Τέλεσε δεύτερο γάμο με την **Joan Angela** αμερικανίδα ιταλικής καταγωγής και απέκτησαν ένα γιο τον **Κανάρη νεώτερο**. Ο Κανάρης υπηρέτησε με τον αμερικανικό στρατό στη Γερμανία, το 1951.



Κανάρης Διακαντώνης



Με τη σύζυγό του Joan

(ε). Η Μαρία Διακαντώνη, παντρεύτηκε τον **Στάμο Καμπανή**, έζησαν στη Νίσυρο και απέκτησαν, ι)την **Ειρήνη**, σύζυγο του **Γιώργου Πανταρώτα**, με παιδιά, την **Μαρία**, τον **Θεολόγο** και τον **Σταμάτη** και ιι)την **Άννα**.



Στάμος και Μαρία Καμπανή



(7). Η Αμαράντη Μουλλού, παντρεύτηκε τον **Νικήτα Παπανικήτα** και απέκτησαν ένα παιδί, την **Χρυσούλα**. Ο Νικήτας δούλευε στην Αμερική, όπου πήγαν αργότερα η Αμαράντη με την Χρυσούλα. Η Χρυσούλα παντρεύτηκε τον **Μάριο Ρόμαν** από το Πόρτο Ρίκο και απέκτησαν τρία παιδιά, τον **Μάριο**, την **Αμαράντη** και τον **Νικήτα**. Η Χρυσούλα απέθανε σχετικά ενωρίς και από τότε η οικογένειά της ζει στο Πόρτο Ρίκο.



Αμαράντη, Νικήτας και Χρυσούλα

(8). Η Ειρήνη (Ρηνιώ) Μουλλού, παντρεύτηκε τον **Εμμανουήλ Σκουμπουρδή,** από την Κάλυμνο που είχε από πρώτο γάμο ένα παιδί τον **Νίκο,** σύζυγο της **Πολυξένης Π. Φρατζή,** που μετά από χρόνια εργασίας στην Αμερική, ζουν στη Νίσυρο ενώ, στην Αμερική ζουν με τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους:

(α). Μανώλης, νυμφευμένος με την **Πόπη Σ. Περδίκη,** με παιδιά την **Μαρία** και την **Πολυξένη.**

(β). Μαρία, παντρεμένη με τον **Νίκο Ορσάρη** και παιδιά, τον **Νίκο** και τον **Γιώργο.**



Εμμανουήλ και Ρηνιώ Σκουμπουρδή

β. Ο Νικόλαος Χατζηνικολάου, ήλθε σε πρώτο γάμο, στη Ρόδο με την **Παναγιώτα,** από τη Λίνδο Ρόδου και απέκτησαν ένα γιο τον **Γιάννη,** ο οποίος έζησε και απέθανε στη Λίνδο, είχε όμως επαφή με τον Μήτσο, (αδελφό του από το δεύτερο γάμο του πατέρα τους), και με τον γιό του Μήτσου τον Γιάκουμο, όταν εκείνος ήταν ποδοσφαιριστής του Δωριέα στη Ρόδο τη δεκαετία του 60. Ο Νικόλας, ήλθε σε δεύτερο γάμο στη Νίσυρο, με την **Σοφία Καράγιαννη,** Νισυριά. Γονείς του **Μήτσου Χατζηνικολάου (Δραμίνια),** ο οποίος ενυμφεύθη την **Μαρία Ιακώβου Κώνστα** και απέκτησαν δυο παιδιά:

(α). Τον Νίκο που ενυμφεύθη την **Μαρία Βουτσά,** ζουν στον Καναδά και απέκτησαν, τον **Δημήτρη** και τον **Αντώνη.**



Ο Νίκος Δ. Χατζηνικολάου

(β). Τον Ιάκωβο, που ενυμφεύθη την **Αικατερίνη Μιχ. Παπακέντρη** και απέκτησαν ένα παιδί, τον **Δημήτρη** που ζει στον Καναδά. Ο Ιάκωβος, καλός ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε στο ΔΩΡΕΙΑ Ρόδου τη δεκαετία του 60. Αργότερα μετανάστευσε στον Καναδά, ενυμφεύθη την Κατερίνα και αφού εργάστηκαν εκεί, επέστρεψαν και ζουν στη Νίσυρο, όπου ο Ιάκωβος, εθελοντικά, επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό έργο, για το οποίο ο δήμος και η Εταιρεία Νισυριακών Μελετών του απένειμαν τιμητική πλακέτα.



Μήτσος, Μαρία και Δημήτρης γιος του Γιάκουμου Ποδοσφαιριστής του Δωριέα

Ο Γιάκουμος και η Κατίνα



Η πλακέτα της Εταιρείας Νισ. Μελετών

γ. Γεώργιος Χατζηνικολάου, πατέρας του Κώστα Χατζηνικολάου του βιολιστή, ενυμφεύθη την **Άννα Παριανού** και απέκτησαν τα παιδιά: **Σοφία, Καλλιόπη, Παναγιώτα, Κώστα, Νικόλα, Παύλο** και **Μαρία**. Ο Γιώργης, έζησε πολλά χρόνια στην Αμερική, όπου και απέθανε.



Από αριστερά, Γιώργος εγγονός, Κωσταντής και Γιώργος παππούς

(1). Η **Σοφία Χατζηνικολάου** παντρεύτηκε τον **Γιώργο Πιστικάκη**, από την Κω και απέκτησαν ένα παιδί, τον **Μάνο** που ενυμφεύθη την **Άννα Ανδ. Λημνίου**. Παιδιά τους είναι τα: **Κατερίνα, Σοφία, Γιώργος, Καλλιόπη, Παρασκευή** και **Ανδρέας**.

(2). Η **Καλλιόπη Χατζηνικολάου**, έζησε στην Αθήνα όπου και απέθανε, χωρίς να δημιουργήσει οικογένεια.

(3). Η **Παναγιώτα Χατζηνικολάου**, έζησε στην Αίγυπτο, όπου δημιούργησε οικογένεια, και τα τελευταία χρόνια επέστρεψαν στην Αθήνα, με τις δύο κόρες της, την **Άννα** και την **Αργυρώ**.

(4). Ο **Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου**, φημισμένος βιολιστής, ενυμφεύθη την **Μαρία Παπακέντρη** και απέκτησαν τα παιδιά: **Άννα, Γιώργο, Καλλιόπη, Χρυσούλα, Νίκο, Γιάννη, Βασίλη** και **Σοφία**.



Η οικογένεια του Κ. Χατζηνικολάου

(α). Η **Άννα** ζει στην Αυστραλία, όπου παντρεύτηκε τον Άγγλο **Alan Wiglend** και απέκτησαν τρία κορίτσια.

(β). Ο **Γιώργος**, φημισμένος βιολιστής, ενυμφεύθη την **Μαρίκα Παπαμιχαήλ**, από τα Νικειά, ζουν στην Αμερική και έχουν τρία παιδιά, τον **Κώστα**, τον **Παναγιώτη** και την **Άννα**.

(γ). Η **Καλλιόπη**, παντρεύτηκε με τον **Danny Razeta**, Άγγλο, σερβικής καταγωγής, ζουν στο Λήντς της Αγγλίας και έχουν ένα αγόρι τον **Παύλο**.

(δ). Η **Χρυσούλα** παντρεύτηκε τον **Γιώργο Χατζηθεοδώρου**, ζουν στον Κορυδαλλό και έχουν τα παιδιά, **Θεόδωρο, Νικόλαο** και **Ελένη**.

(ε). Ο **Νίκος** απέθανε νέος.

(στ). Ο **Γιάννης** είναι νυμφευμένος με την **Καίτη**, Καστελλοριζιά, ζουν στην Αυστραλία και έχουν δυο αγόρια, τον **Κώστα** και τον **Κυριάκο**.

(ζ). Ο **Βασίλης**, ενυμφεύθη την **Άννα Δ. Κάσδαγλη** και απέκτησαν τα παιδιά, **Κώστα, Δημήτρη** και **Σεβαστή**.

(η). Για τη Σοφία, ανεφέρθηκε πιο πριν στην οικογένεια Νίκου και Καλλιόπης Μαρίνου-Μουλλού, οι οποίοι την είχαν υιοθετήσει.



Ο Γιώργος



Ο Κωσταντής με το Γιώργο



Ο Γιώργος σε εκδήλωση (2021)

(5). Ο **Νικόλας Χατζηνικολάου**, ενυμφεύθη την **Καλλιόπη Γεωργιάδη** και απέκτησαν τρία παιδιά: Την **Αθηνά**, την **Άννα** και το **αβάπτιστο**. Το τρίτο αβάπτιστο παιδί, απώλεσε τη ζωή του μαζί με τους γονείς του στον τορπιλισμό και βύθιση του πλοίου Φιούμε, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ Ρόδου και Σύμης. Είχαν μεταβεί στη Ρόδο για να επισκεφθούν ιατρό, λόγω ασθένειας του αβάπτιστου. Τα δύο κορίτσια, τα μεγάλωσαν, την Αθηνά, οι εκ μητρός παππούς και γιαγιά και την Άννα η εκ πατρός θεία της Μαρία:



Ο γάμος Ν. Χατζηνικολάου-Κ. Γεωργιάδη



Ο γάμος Ι. Πολίτη-Αθηνάς Χατζηνικολάου

(α). **Αθηνά**, σύζυγος του **Ι. Πολίτη**, απέκτησε δυο αγόρια, τον **Νίκο** και τον **Γιώργο**. (βλ. κείμενο Ειρήνης Σφακιανού-Πολίτη, κόρης Καλής Κατσιματίδου-Σφακιανού).

(β). **Άννα**, σύζυγος του **Ν. Γκρίλα**, απέκτησε δυο κορίτσια, την **Ελένη** και τη **Δήμητρα**. Ο γάμος αργότερα διελύθη. Η Ελένη, παντρεύτηκε τον **Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου** από την Ρόδο και απέκτησαν ένα αγόρι τον **Γιώργο** και η Δήμητρα, τον **Δημήτρη Ρόμπα**, από τη Ρόδο και απέκτησαν δύο αγόρια.



Άννα Ν. Χατζηνικολάου

(6). Ο **Πάυλος Χατζηνικολάου**, ενυμφεύθη την **Ασημένη Παπαντωνίου**, (του Καλαϊτζή). Απέθανε νέος από φυματίωση χωρίς απογόνους.

(7). Η **Μαρία Χατζηνικολάου, (η Παπατσιάινα)**, είχε δύο γάμους. Στον δεύτερο, παντρεύτηκε τον **Παπαντωνίου** από την Τήλο. Δεν απέκτησαν παιδιά, αλλά η Μαρία ανέθρεψε την ανειψιά της Άννα, (κόρη του αδελφού της Νικόλα, ως ανωτέρω), μετά την απώλεια και των δύο γονέων της.

δ. Η **Άννα Χατζηνικολάου**, εργαζομένη στην Κωνσταντινούπολη, παντρεύτηκε τον **Θεμιστοκλή Κρυσταλλίδη**, με μητέρα Νισυριά, της οικογενείας Καπίτη. Ήλθαν στη Νίσυρο και ο Θεμιστοκλής το 1907 ανεχώρησε για την Αμερική. Κατά τους βαλκανικούς πολέμους, επέστρεψε στην Ελλάδα για να καταταγεί στον στρατό ως εθελοντής και στις 21 Φεβρουαρίου του 1913 είχε τη χαρά να εισέλθει με τα νικηφόρα ελληνικά στρατεύματα στα απελευθερωμένα Ιωάννινα. Μετά τον πόλεμο, έμεινε για λίγα χρόνια στη Νίσυρο, το 1917 γεννήθηκε η κόρη τους η **Μαριγώ** και μετά ανεχώρησε και πάλι για την Αμερική. Ενώ προχωρούσε τις διαδικασίες για την μετανάστευση της οικογένειάς του, απέθανε στην Αμερική, το 1922. Η Μαριγώ, που στην ουσία δεν γνώρισε τον πατέρα της, παντρεύτηκε τον **Νικόλαο Βεζυρόγλου** και απέκτησαν τα παιδιά: **Άννα, Μιχάλη, Θεμιστοκλή, και Περικλή.**



Θεμιστοκλής και Άννα Κρυσταλλίδη

Νικόλαος και Μαριγώ Βεζυρόγλου

(α). **Άννα**. Παντρεύτηκε τον **Γιάννη Κοντορίνη**, ηλεκτρονικό, από τον Εμπορειό, ζουν στη Ρόδο και απέκτησαν τα παιδιά, **Μαρία**, οδοντίατρο παντρεμένη με τον **Αναστάσιο Φωτίου** και τον **Γεώργιο**, ιατρό ΩΡΛ, καθηγητή σε πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, νυμφευμένο με τη **Λάουρα**, από τη Σκωτία.

(β). **Μιχάλης**. Εργαζόταν ως διοικητικός υπάλληλος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», απ' όπου συνταξιοδοτήθηκε. Ενυμφεύθη την **Άννα Μισού-Πολίτη**

και απέκτησαν τα παιδιά, **Νικόλαο**, χημικό, νυμφευμένο με την φιλόλογο **Αργυρώ Βολτυράκη** και την **Μαρία**, απόφοιτο ΤΕΙ, Διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας.

(γ). **Θεμιστοκλής**. Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος στη ΔΕΗ, απ' όπου συνταξιοδοτήθηκε. Ενυμφεύθη την **Τριανταφυλλιά Κακακιού** και απέκτησαν την **Μαρία** παντρεμένη με τον **Φρέντη Μπήρο**.

(δ). **Περικλής**. Απόφοιτος Ακαδημίας μηχανικών εμπορικού ναυτικού, σταδιοδρόμησε ως Μηχανικός στη ΔΕΗ. Ενυμφεύθη την **Μαρία Κεχαγιά** από τη Θεσσαλονίκη και απέκτησαν τα παιδιά, **Νίκο** και **Κατερίνα**, φιλόλογο.

Νικόλαος Κατσομμάτης ή Κατσοματίδης του Ιωάννου.

Εγεννήθη το 1830/1. Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 34 από 1 Ιανουαρίου 1852 προικοσύμφωνο, ενυμφεύθη την **Καλή**, κόρη του **παπά-Νικόλα Καμαρινού** και της **Μαρίας** του **παπά-Πασχαλή**. Ο γάμος αυτός όμως δεν ευδοκίμησε. Άγνωστο αν μεσολάβησε θάνατος της νύφης, ή διαφωνία μεταξύ του ανδρόγυνου. Πάντως ο γαμπρός, προχώρησε σε δεύτερο γάμο, σύμφωνα με το προικ. 69 από 31-10-1865, με την **Καλή Ιωάννου Βεζύρογλου** και της **Μαρίας Αντωνιά**, γεννηθείσα το 1845. Επί πλέον, ο γαμπρός, προσέφυγε στον μητροπολίτη Ρόδου, παραπονούμενος κατά της πρώην πενθεράς του, ότι δεν του επέστρεφε το ποσόν των 2.500 γρ. "έναντι των εξόδων αυτού". Εκ του γεγονότος ότι τα προικώα επεστράφησαν στον πενθερό, προκύπτει ότι το ανδρόγυνο δεν είχε αποκτήσει παιδιά. Πιθανόν τα αναφερόμενα έξοδα του γαμπρού να αφορούν σε θεραπεία της συζύγου του, η οποία πιθανόν να είχε αποβιώσει. (Γαμήλιες συμπεριφορές στο Αιγαίο. Ζ. Τσιρπανλής σ. 799-800).

Το νέο ανδρόγυνο απέκτησε παιδιά: Τους διδύμους **Ιωάννη** και **Μαρία** και τον **Ηλία**.

1. **Ιωάννης Ν. Κατσιματίδης**. Γεννήθηκε το 1863/4 ενυμφεύθη την **Μορφινή Παπαχαρτοφύλη** του **Ανδρέα**, γεννηθείσα το 1869/0 και απέκτησαν τα παιδιά: **Μαριγώ**, **Καλλιόπη**, **Νικόλαο**, **Ανδρέα**, **Ευτυχία**, **Άννα** και **Γεώργιο**. Ο Ιωάννης μετανάστευσε στην Αμερική στις 19-10-1913 και απεβίωσε το 1948.



Γιάννης και Μορφινή Κατσιματίδη



α. Μαριγώ. Γεννήθηκε το 1896/7. Παντρεύτηκε τον **Αθανάσιο Καπίτη**. Έμειναν στη Νίσυρο και δεν απέκτησαν απογόνους. Ο Θανάσης λειτουργούσε το καφενείο «Παράδεισος», απέναντι από τον δημοτικό ξενώνα.



Θανάσης και Μαριγώ Καπίτη

β. Καλλιόπη. Γεννήθηκε το 1898/9 και το 1948 μετανάστευσε στην Αμερική. Παντρεύτηκε τον Δημήτρη Πουράκη, έζησαν στην Αμερική, χωρίς να αποκτήσουν απογόνους. Απεβίωσε το 1954.



Καλλιόπη Ι. Κατσιματίδη



Καλλιόπη και Άννα

γ. Νικόλαος. Γεννήθηκε το 1899/0 και σε ηλικία 19 ετών μετανάστευσε στην Αμερική. Το 1927 ενυμφεύθη την Πολωνικής καταγωγής **Μαρία**, χωρίς να αποκτήσουν απογόνους. Ασχολήθηκε με δικές του επιχειρήσεις και μάλιστα, ο ανεψιός του Γιάννης, γιος του Ανδρέα, μετέπειτα μεγιστάν του πλούτου, πρωτοεργάστηκε στις επιχειρήσεις του Νικολάου. Απέθανε το 1970.



Νικόλαος Ι. Κατσιματίδης



Νικόλας, Καλλιόπη και Άννα

δ. Ανδρέας. Γεννήθηκε το 1901/2. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως υπεύθυνος αποστολής εφοδίων και τροφίμων στους Ιταλούς φαροφύλακες στον φάρο της Καντελέουσας (όχι ως φαροφύλακας). Ενωμφεύθη την **Δέσποινα Εμμανουηλίδη** και απέκτησαν ένα γιο τον **Γιάννη**. Η Δέσποινα απεβίωσε το 1977 σε ηλικία 66 ετών. Ο Ανδρέας, σε μεγάλη ηλικία ενωμφεύθη την **Ανθούλα Παυλάκη** και τελικώς απέθανε το 1997 σε ηλικία 93 ετών.



Γάμος Ανδρέα Δέσποινας



Η Δέσποινα



Ο Ανδρέας



Με τον Γιάννη μικρό

(1). Ο Γιάννης, γεννήθηκε στη Νίσυρο το 1945 και πριν συμπληρώσει την ηλικία του ενός έτους, μετανάστευσε με τους γονείς του στην Αμερική και εξελίχθηκε σε σημαντικό παράγοντα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής της υπερδυναμείας. Επιτυχημένος επιχειρηματίας, ήταν υποψήφιος για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης με τους ρεπουμπλικάνους, αλλά τελικά δεν έλαβε το χρίσμα. Απαιτούνται πολλές σελίδες για να παρουσιαστεί η ζωή και η όλη δραστηριότητα επαγγελματική και κοινωνική του Γιάννη Κατσιματίδη. Ιδιοκτήτης, μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες υπεραγορών στη Ν. Υόρκη και Φλόριδα, πρατηρίων βενζίνης, κτηματομεσητικού γραφείου, γραφείου αερομεταφορών, ραδιοφωνικού σταθμού με δική του εκπομπή κ.ά. Άρχισε εργαζόμενος σε υπεραγορά τροφίμων ενώ σπούδαζε μηχανολόγος-μηχανικός, για να εξελιχθεί σε έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στον κόσμο. Μετά από ένα γάμο που δεν ευδοκίμησε, ενωμφεύθη την **Μάργκω Βόντενσααρ** Αμερικανίδα Ρωσικής καταγωγής και απέκτησαν δυο παιδιά, την **Άντρια** και τον **Γιάννη τον νεώτερο**. Με καμάρι δηλώνει την καταγωγή

του από τη Νίσυρο, την οποία επισκέπτεται συχνά με την οικογένειά του, είναι παρών στις εκδηλώσεις των Νισυριακών συλλόγων στην Αμερική και ενδιαφέρεται για τα προβλήματα της πατρίδας μας. Για την προσφορά του στα θέματα της ομογένειας, του απενεμήθη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το οφίκιο του Άρχοντος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Διετέλεσε αντιπρόεδρος στο εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, είναι πρόεδρος και μέλος σε πολλά ευαγή ιδρύματα και έχει συστήσει ίδρυμα για παροχή υποτροφιών σε φοιτητές. Για την όλη δραστηριότητά του, τιμήθηκε το 2016 σε ειδική τελετή στο μουσείο της Ακροπόλεως από το International Foundation for Greece, και επ' ευκαιρία εξεδόθη γραμματόσημο των ΕΛΤΑ με την φωτογραφία του. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντός του για την Ελλάδα είναι και το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο του 2020 με δική του πρωτοβουλία, δημοσιεύτηκε στους New York Times επιστολή πέντε επιτυχημένων Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών, με την οποία, αφού ενημέρωναν την κοινή γνώμη για τα ελληνικά δίκαια, ζητούσαν από την αμερικανική κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αναγκαστεί η Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις κατά της Ελλάδος.



Σε εστιατόριο στη Νίσυρο



Στρατιώτης



Φάκελος 1^{ης} ημέρας κυκλοφορίας γραμματοσήμου



Από την πολιτική του δραστηριότητα



Από την εκκλησιαστική του δραστηριότητα

(α). Η Άντρια, απόφοιτος του πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης το 2014, εργάζεται στις επιχειρήσεις του πατέρα της. Είχε παντρευτεί τον Κρίστοφερ Νίξον Κοξ, εγγονό του πρώην προέδρου Νίξον, αλλά ο γάμος δεν ευδοκίμησε. Έχει έντονη πολιτική δραστηριότητα και τώρα είναι υπεύθυνη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στη Νέα Υόρκη.



Η Άντρια έξω από τον Λευκό Οίκο

(β). Ο Γιάννης ο νεώτερος, απόφοιτος του πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης, σχολή επιχειρήσεων, ασχολείται ενεργά με τις επιχειρήσεις του πατέρα του και συμμετέχει στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες του ιδρύματος της οικογενείας του.



Η οικογένεια



Ο νεώτερος Γιάννης σε εθνική γιορτή

ε. Ευτυχία. Γεννήθηκε το 1902-3. Παντρεύτηκε τον **Μιχαήλ Καραναστάση** από την Καρδάμαινα, με ρίζες νισύρικες, ο οποίος παράλληλα με την γεωργία, λειτουργούσε και το καφενείο «Ο Παράδεισος». Δεν απέκτησαν απογόνους. Μαζί με την Μαριγώ, έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διατήρηση του εθίμου της θείας λειτουργίας και της κοινής τράπεζας στο ιδιόκτητο μοναστήρι του Σταυρού, στον Τρούλλο.



Ευτυχία Ι. Κατσιματίδη-Καραναστάση

στ. Άννα. Γεννήθηκε το 1909 και στις 11-2- 1948 μετανάστευσε στην Αμερική, μαζί με την αδελφή της Καλλιόπη. Έζησε στην Αμερική χωρίς να δημιουργήσει οικογένεια.



Άννα Ι. Κατσιματίδη

ζ. Γεώργιος. Γεννήθηκε το 1913 και μετανάστευσε στην Αμερική στις 15-5-1939 όπου και έζησε. Ενωμφεύθη την **Χρυσή Διακαντώνη** και απέκτησαν μία κόρη την **Άννα**. Η Άννα από τον πρώτο της γάμο με τον **Γιάννη Κουκούνη** απέκτησε την **Χρυσούλα** και από τον δεύτερο με τον **Μιχάλη Γ. Γλυκοπάντη** τον **Γιώργο**. Η Χρυσούλα παντρεύτηκε τον **Μάνο Σταυριανό** και απέκτησαν τον **Στράτο** ενώ ο Γιώργος ενωμφεύθη την **Malika Slater** και απέκτησαν τον **Λεωνίδα**.



Ο Γεώργης του Κατσομάτη

Η Χρυσή Διακαντώνη

2. Μαρία Ν. Κατσοματίδη. Γεννήθηκε το 1863/4, δίδυμη με τον Ιωάννη. Παντρεύτηκε τον **Πάυλο Ιγνατίου ή Παυλίδη**, ο οποίος έφθασε στην Αμερική από τη Νίσυρο, την 20-8-1907 σε ηλικία 22 ετών. Απέκτησαν τα παιδιά: **Καλλιόπη** και **Ιωάννη** διδύμους, και τον **Πάυλο** τον νεώτερο. Σε μεγάλη ηλικία η Μαρία μετέβη στην Αμερική και έζησε με την κόρη της Καλλιόπη, μέχρι το 1972, οπότε και απεβίωσε.



α. Καλλιόπη Ιγνατίου ή Παυλίδη. Δίδυμοι με τον Γιάννη, γεννήθηκαν το 1900. Θεωρούμε ότι γεννήθηκε και έζησε στη Νίσυρο, μέχρι τον γάμο της με τον **Ιωάννη Παπάτσο** του Νικολάου, αδελφό του Χαράλαμπου, (γραμματέα στο δήμο Νισύρου), του Μιχάλη, του ονομαστού οργανοπαίκτη κλπ. Ο Γιάννης, γεννήθηκε το 1905 και έφθασε στην Αμερική τον Μάιο του 1921. Επισκέφθη τη Νίσυρο το 1931, και είναι πιθανόν, τότε να τέλεσε και τον γάμο του και επέστρεψε στην Αμερική με τη σύζυγό του Καλλιόπη. Απέκτησαν δύο αγόρια, τον **Νίκο** και τον **Πάυλο** οι οποίοι σπούδασαν και εξάσκησαν το επάγγελμα του δασκάλου στην Αμερική. Ο Ιωάννης, ασχολήθηκε ενεργά με το σύλλογο ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ και το 1952 εξελέγη Πρόεδρος. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που είπε για τον Ι. Παπάτσο ο μετέπειτα πρόεδρος Ν. Χατζηδημητρίου αποχαιρετώντας τους συνεργάτες του στο Δ.Σ.: *“Τον πρώην Πρόεδρον, τον έμπλεον από ενθουσιώδη, ευγενή και πατριωτικά αισθήματα, τον πάντοτε πρόθυμον και ακούραστον εργάτην, τον επιδείξαντα, εξαιρετικόν ζήλον προς υπεράσπισιν των*

συμφερόντων της οργανώσεως και σύνεσιν κατά την διάρκειαν της μεθ' ημών συνεργασίας του”.

Ο Γιάννης και η Καλλιόπη επισκέφθησαν και πάλι την Ελλάδα το 1962 ή 63.



Ιωάννης Ν. Παπάτσος



Γάμος Ιωάννου Παπάτσου και Καλλιόπης Παυλίδη-Ιγνατίου

Απεβίωσε το 1979 και η Καλλιόπη το 1998 σε ηλικία 94 ετών. Τα παιδιά τους:

(1). Ο Νίκος, ενυμφεύθη την Ελληνοαμερικανίδα **Μαρία Κούβαρη** και απέκτησαν δυο παιδιά, τον **Ιωάννη** (1970) και την **Ειρήνη** (1972).

(α). Ο Ιωάννης ενυμφεύθη την Αμερικανίδα **Amelia** και απέκτησαν τον **Νίκο** και την **Μαρία**.

(β). Η Ειρήνη είναι ελεύθερη.

(2). Ο Παύλος, ενυμφεύθη την **Άννα Μ. Κοντορίνη** με καταγωγή από τον Εμπορειό και απέκτησαν ένα αγόρι τον **Ιωάννη** (1974).

β. Ιωάννης Ιγνατίου ή Παυλίδης, δίδυμος με την Καλλιόπη, γεννηθέντες το 1900. Μετανάστευσε στην Αμερική το 1920, όπου και έζησε, μέχρι τον θάνατό του το 1960. Διδάσκαλος το επάγγελμα, εξέδωσε ποιητική συλλογή εθνοθρησκευτικού και κοινωνικού περιεχομένου με τίτλο “Εθνοθρησκευτικοί παλμοί”. Ασχολήθηκε ενεργά με τα συλλογικά-παροικιακά και χρημάτισε και πρόεδρος του ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ το 1959. Είχε νυμφευθεί με την **Έλλη Φινέλη** και απέκτησαν τρία παιδιά, την **Μαρία**, τον **Τάκη** και τον **Χρήστο**. Ο Ιωάννης Ιγνατίου τέλεσε και δεύτερο γάμο με την **Ειρήνη Φασουλαρίδη**.

(1). Η Μαρία παντρεύτηκε και απέκτησε ένα αγόρι τον **Γεώργιο**.

(2). Ο Τάκης, έλαβε μέρος στον πόλεμο της Κορέας, ως Αμερικανός στρατιώτης, με τη δύναμη του ΟΗΕ, όπου και εφονεύθη. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρώσουμε περισσότερα στοιχεία για τη θυσία του ήρωα.



(3). Ο Χρήστος δημιούργησε οικογένεια, αλλά δεν έχουμε στοιχεία.

γ. Παύλος ο νεότερος, Ιγνατίου ή Παυλίδης. Γεννήθηκε το 1901/2, έζησε στην Αμερική, Πενσυλβάνια, όπου και ενυμφεύθη την **Κοκόνα, (Κάθριν) Μαστρομιχάλη** (1915-1986) και απέκτησαν μία κόρη την **Χριστίνα**. Η Χριστίνα παντρεύτηκε τον **Έρικ Γουένεστρομ** και απέκτησαν μία κόρη την **Πάολα**, (από το όνομα του πατέρα της) η οποία παντρεύτηκε τον **Λουτσιάνο Κλινγκ**. Ο Παύλος απεβίωσε στην Πενσυλβάνια το 1964.

2. Ηλίας Ν. Κατσιματίδης. Γεννήθηκε το 1867/8 και απέθανε το 1942. Το 1902 ήταν μεταξύ των «ριζοσπαστών» νέων που ίδρυσαν τον σύλλογο «Άγιος Θεολόγος», με σκοπό την αποπεράτωση του λιμανιού της Νισύρου και το 1908 εξελέγη πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής. Το 1910 ήταν δημογέρων. Είχε νυμφευθεί την **Άννα Κωνσταντίνου και Μαρίας Πλήθου**, γεννηθείσαν το 1878/9 και δεν απέκτησαν απογόνους, προσέλαβαν όμως ως βοηθό την Αικατερίνη Ηλιού από την Κέφαλο, μετέπειτα σύζυγο του Ανδρέα Λημνίου, η οποία τους φρόντισε ως πραγματική κόρη και έδωσε και στα παιδιά της τα ονόματα Άννα, Ηλιάννα και Ηλίας.



Ο Ηλίας και η Άννα Κατσιματίδη



Η Άννα Πλήθου-Κατσιματίδη

Μιχαήλ Κατζομάτης ή Κατσιματίδης του Ιωάννου

Σύμφωνα με την απογραφή του 1903/4, γεννήθηκε το έτος 1834/5. Δεν είναι γνωστόν αν είχε κάποια μόρφωση, πάντως ήταν ένα από τα άτομα που έχαιραν της εκτιμήσεως της κοινωνίας του νησιού. Από το 1884 αναλαμβάνει την σύνταξη των προικοσυμφώνων αντικαθιστώντας τον γνωστό “νοτάριο”, Νικόλαο Σακελλάρη ή Σακελλαρίου ή Σακελλαρίδη. Ήταν μέλος του τριμελούς Πνευματικού Συμβουλίου από την έγκριση του Κανονισμού του, το 1877 και μάλιστα αναφέρεται ως Γραμματέας του. Επί πλέον, ο μητροπολίτης Ρόδου Γρηγόριος τον διόρισε κριτή, μέλος του τετραμελούς, από λαϊκούς δικαστηρίου της Νισύρου, εκπροσωπώντας το Μανδράκι. Το 1887 και το 1897 ήταν ένας από τους δημογέροντες του νησιού. Το 1862 ενυμφεύθη την **Άννα**, θυγατέρα του **Εμμανουήλ Μανόλακα** (γιου του παπά-Νικόλα) και της Μαρίας Ιωάννου Φιλίππου. Απέκτησαν τα παιδιά: **Εμμανουήλ, Ιωάννη, Θρασύβουλο** και **Μαριάνθη**. Τα τρία αγόρια του, μετέβησαν στην πόλη Ανκαζουμπέ της Μαδαγασκάρης, όπου είχαν δημιουργήσει δύο καταστήματα τροφίμων και άλλων ειδών καθώς επίσης, παγοποιείο και ελαιοτριβείο. Υπάρχει φωτογραφία πινακίδας καταστήματος που εμφανίζει ως ιδιοκτήτες τους Αφους Κατσιματίδη και τον Γεώργιο Ελευθεριάδη (1879-1908), αδελφό της συζύγου του Θρασύβουλου. Υπάρχουν έγγραφα στοιχεία ότι ο Γιάννης Κατσιματίδης ευρίσκετο εκεί το 1901, ο Μανόλης το 1903, ο δε Θρασύβουλος, το 1904 αγόρασε οικόπεδο, το οποίο εν συνεχεία πούλησε το 1907. Στο ερώτημα, πώς βρέθηκαν στην

Μαδαγασκάρη, μια εξήγηση είναι ότι ίσως ευρίσκοντο στην Αίγυπτο όπου υπήρχε μεγάλη και ακμάζουσα νισυριακή παροικία, και πληροφορηθέντες ότι υπήρχαν καλύτερες συνθήκες εργασίας στην Μαδαγασκάρη, μετέβησαν εκεί, και προς τα τέλη του 1908, επέστρεψαν στη Νίσυρο.

1. Εμμανουήλ Μ. Κατσιματίδης. Γεννήθηκε το 1868/9 και απέθανε το 1938. Για το έτος επιστροφής του από την Μαδαγασκάρη όπως αναφέρεται ανωτέρω, υπάρχει μια ασάφεια. Ενώ το 1908 υπάρχουν στοιχεία παρουσίας του εκεί, (το κατάστημα λειτουργεί επ' ονόματί του), το 1907 και το 1911 εμφανίζεται ως δημογέρων στη Νίσυρο. Πάντως, αργότερα εξελέγη δήμαρχος Μανδρακίου και επί της θητείας του, το 1931, ανηγέρθη το δημορχιακό μέγαρο. Ενωμφεύθη την **Ειρήνη Δ. Φασουλαρίδη** (1874-1953) και δεν απέκτησαν απογόνους. Ο Ρωσολιθουανός ελληνιστής γιατρός Καρ. Φλέγκελ, στο βιβλίο του «Η νήσος Νίσυρος και αι θέρμαι αυτής» 1899, σελ. 28 αναφέρει ότι ο Εμμανουήλ Κατσιματίδης ίδρυσε το 1894 εργοστάσιο θείου στο Τηγάνιον (Πυθαγόρειον) Σάμου, χωρίς επιτυχίαν. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή αν τον συγχέει με τον αδελφό του Θρασύβουλο, ο οποίος πράγματι ζούσε εκεί, ή αν ο Μανόλης το ξεκίνησε και ο Θρασύβουλος τον διεδέχθη.



Ο Εμμανουήλ Κατσιματίδης



Το δημορχείο Νισύρου



Η Ειρήνη Φασουλαρίδη

2. Ιωάννης Μ. Κατσιματίδης. Σύμφωνα με την τουρκική απογραφή του 1903, εγεννήθη το 1874/5. Ο ίδιος όμως δήλωσε στις γαλλικές αρχές της Μαδαγασκάρης, (βλ. ανωτέρω), ως έτος γεννήσεως το 1867. Ενωμφεύθη στην Νίσυρο την **Μαρία Χριστ. Ανδριωτάκη** και απέκτησαν μια κόρη, την **Άννα**. Επέστρεψε με τα αδέλφια του στη Νίσυρο, αρχές του 20^{ου} αιώνα, με μεγάλη φαίνεται οικονομική ευχέρεια, αφού χορήγησαν δάνειο στο δήμο, για να περατωθούν οι εργασίες κατασκευής των ιαματικών πηγών του Μανδρακίου. Ο Σχολάρχης Γ. Παπαδόπουλος, στο βιβλίο του «Γενική Γεωγραφική και ιστορική περιγραφή ... Νισύρου» 1909, σ. 25, αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση του νησιού γράφει: «οι φιλοπρόδοι και ρηξικέλευθοι αδελφοί Ι. και Εμμ. Κατσιματίδαι ίδρυσαν ελαιοτριβείον ατμοκίνητον, όπερ θα χρησιμοποιείται συγχρόνως και εις παραγωγήν αλεύρων».

Από το υπό ημερομηνία 18-9-1908 έγγραφο της δημογεροντίας Νισύρου, προς την δημογεροντία της Σύμης, προκύπτει ότι ο Ι. Μ. Κατσιματίδης είχε αποσταλεί ως πληρεξούσιος της Νισύρου σε νησιωτικό συνέδριο και ότι κατά τις διεξαχθείσες εκλογές ο ίδιος είχε εκλεγεί μετά του Μιλτ. Λογοθέτη ως εκλέκτορες της Νισύρου, για την εκλογή ατόμου ως

κοινού βουλευτού των νήσων. (Νισ. Χρον. τ. 20/1958 σ. 33). Το 1909 ήταν ένας εκ των δημογερόντων του νησιού.



α. Η **Άννα**, γνωστή ως η Αννίκα του Μιχαλάκη. Ο Μιχαήλ όμως ήταν ο παππούς της και όχι ο πατέρας της. Ίσως, λόγω της απουσίας του πατέρα της στην Μαδαγασκάρη, να την φρόντιζε ο παππούς ο Μιχαλάκης. Γεννήθηκε το 1897/8. Παντρεύτηκε τον **Μανόλη Σακλαρίδη**, τον γιατρό. Το προικοσύμφωνο για το γάμο τους συντάχθηκε την 4-1-1923 (ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ τ. 10/1987 Σ. 227). Απέκτησαν τα παιδιά: **Δημήτρη (Τάκη)**, **Ιωάννη** και **Μιχάλη**.



Ο Μανόλης ο γιατρός και η Άννα του Μιχαλάκη

(1). **Δημήτρης, ο Τάκης του γιατρού**, (1923-1983). Έζησε στη Νίσυρο, εργαζόμενος στο ταχυδρομείο. Ενωμφεύθη την **Μαρία Νικήτα Φιλίππου (Τουζέλη)** και απέκτησαν δυο δίδυμες κόρες, την **Άννα** και την **Ειρήνη**.



Η οικογένεια του Τάκη



Ο Τάκης του γιατρού

(α). Η Άννα παντρεύτηκε τον **Ιάκωβο Καφετζηδάκη** και απέκτησαν ένα γιο, τον **Μανόλη**, μηχανικό αεροπλάνων και δύο κόρες, την **Μαρία** και την **Δήμητρα**, εκπαιδευτικούς.

(β). Η **Ειρήνη**, παντρεύτηκε τον **Μιχαήλ Α. Ανδριώτη** και απέκτησαν ένα γιο, τον **Τάκη** και μια κόρη, την **Μαρία**.

(2). **Ιωάννης, το Γιαννάκη του γιατρού**, (1927-....), χημικός, σταδιοδρόμησε στα εργαστήρια του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Συμμετείχε ενεργά στα συλλογικά πράγματα της Αθήνας.



Ο Γιάννης Σακλαρίδης

Ενυμφεύθη την **Ελένη (Νέλη) Κοντογιάννη** και απέκτησαν δύο κόρες, την **Άννα** και την **Σοφία**.

(α). Η **Άννα**, αντιπρόσωπος εταιρίας καλλυντικών στην Ελλάδα παντρεύτηκε τον **Κωνσταντίνο Κατσαδρεδάκη** προγραμματιστή Η/Υ, από το Ρέθυμνο. Ζουν στη Νέα Μάκρη, χωρίς απογόνους.

(β). Η **Σοφία**, υπάλληλος τραπέζης, παντρεύτηκε τον **Γεώργιο Βαμβακινό**, ιδιοκτήτη της επιχειρήσεως κατασκευής σκευών αλουμινίου Sfyga και απέκτησαν δύο αγόρια, τον **Λάμπρο**, που ασχολείται στην επιχείρηση του πατέρα του και τον **Γιάννη**, φοιτητή.

(3). **Μιχάλης**. Ζει στην Αμερική, στο Long Island και παράλληλα με την επαγγελματική του απασχόληση, διατηρούσε χορωδία και έψελνε σε ενοριακό ναό. Ενυμφεύθη την **Σοφία Γενά** και απέκτησαν δύο παιδιά, τον **Εμμανουήλ**, με σύζυγο την **Laura** και τον **Γεώργιο**, με σύζυγο

την **Bethlene** και οι δύο χωρίς παιδιά. Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Μιχάλης προχώρησε σε δεύτερο γάμο με την Ειρήνη.



Η οικογένεια του Μιχάλη με τους γονείς του Ειρήνη Σακλαριδη Ο Μιχάλης με τους γιους και τις νύμφες του

3. **Θρασύβουλος Μ. Κατσιματίδης.** (1874-1928) Εγκαταστάθηκε στο Πυθαγόρειο της Σάμου, όπου εμπορεύτηκε τα θειοχώματα της Νισύρου (θειάφι), διαθέτοντάς τα στους αμπελουργούς του νησιού. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ακτή, αριστερά για τον εισερχόμενο στο λιμάνι του Πυθαγορείου, όπου υπάρχει το σπίτι του, ονομάζεται και σήμερα, ακτή Κατσιματίδη.

Ενυμφεύθη την **Χρυσούλα Ελευθεριάδη** από το Καρλόβασι της Σάμου και απέκτησαν τα παιδιά, **Ιωάννα**, και, (με υιοθεσία), **Μιχαήλ**. Μετανάστευσε ως ανωτέρω, με τα αδέρφια του στην Μαδαγασκάρη. Δεν είναι γνωστό αν ο γάμος είχε προηγηθεί της μεταναστεύσεως. Σύμφωνα με τον Κ. Φλέγκελ, (βλ. ανωτέρω), το εργοστάσιο επεξεργασίας θείου έγινε στο Πυθαγόρειο, το 1894, δηλαδή προ της μεταναστεύσεώς του στη Μαδαγασκάρη. Μια εξήγηση, πέραν των αναφερομένων ανωτέρω στην περιγραφή για τον πατέρα του Μιχαήλ, μπορεί να θεωρηθεί ότι ενυμφεύθη στη Σάμο, και στη συνέχεια, λόγω και της κακής εξελίξεως της επιχειρήσεως, έγγαμος πια, μετανάστευσε από το Τιγάνι (Πυθαγόρειο) στην Μαδαγασκάρη, ίσως και παρακινούμενος από τον κουινιάδο του, (ο οποίος φαίνεται να ευρίσκετο εκεί από το 1901), και μετά, να κάλεσε εκεί και τα δύο του αδέρφια. Αν κρίνουμε όμως από τη χρονολογία του γάμου της κόρης του Ιωάννας, (+-1935), ο γάμος του μάλλον έγινε μετά την επιστροφή του από τη Μαδαγασκάρη. Πάντως το 1907, ως ανεφέρθη ανωτέρω, επωλήθη στη Μαδαγασκάρη ακίνητό του. Μετά από δεκαετή περίπου παραμονή στην Ελλάδα, την εποχή της αθρόας μεταναστεύσεως Νισυρίων στην Αμερική, ανεχώρησε για εκεί, τον Μάρτιο του 1916 με το πλοίο Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Άνθρωπος μορφωμένος, σοβαρός, υπήρξε από τους στυλοβάτες του συλλόγου Νισυρίων ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ Νέας Υόρκης από τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεώς του και για μεγάλο διάστημα. Έχασε τη ζωή του στη Φλόριδα κατά τη διάρκεια φονικού τυφώνα. Η οικογένειά του, από το Πυθαγόρειο, μετοίκησαν στην Αθήνα και έμεναν στο Μαρούσι. Το σπίτι στην Ακτή Κατσιματίδη, βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς και επισκευάστηκε από τον εγγονό του, τον Αριστοτέλη Σολούνια, στον οποίο και ανήκε.



Θρασύβουλος Κατσιματίδης



Ακτή Κατσιματίδη. Στο βάθος δεξιά, το σπίτι.



α. Ιωάννα Κατσιματίδου (1909-1964). Ζούσε με την οικογένειά της στο Μαρούσι και γύρω στο 1935, παντρεύτηκε τον **Γεώργιο Σολούνια**, (1901-1981), γιο του Αριστοτέλη Σολούνια και της

Μαριγώς Σεϊρλή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γεωργίου Σολούνια προς τον γιο του Νίκο, η οικογένεια Σολούνια ήλθαν στη Σάμο από την Κρήτη, και μάλιστα λέγεται ότι ήταν Βενετσιάνικης καταγωγής. Ο Γεώργιος Σολούνιας ήταν συγγραφέας και εργαζόταν στις επιχειρήσεις του Γερ. Πανά στην Αίγυπτο. Μετά το γάμο του με την Ιωάννα, έφυγαν μαζί για την Αλεξάνδρεια, όπου η Ιωάννα διορίστηκε δασκάλα στο Αβερώφειο σχολείο της πόλεως. Λίγο πριν τον πόλεμο επέστρεψαν στην Αθήνα, όπου ο Γεώργιος ήταν αντιπρόσωπος των επιχειρήσεων Πανά και έμεναν στην Πλάκα. Απέκτησαν τα παιδιά, **Σίβυλλα-Διοτίμα, Αριστοτέλη και Νίκο**. Ο Γιώργος Σολούνιας ήταν αυτοδίδακτος ερασιτέχνης αστρονόμος με πολλές γνώσεις. Υπέβαλε αρκετές εργασίες στην Ακαδημία Αθηνών για τη βαρύτητα και το ηλιακό σύστημα, και δημοσίευσε τα βιβλία, «Παύλος, ή τι είναι ο φιλοσοφικός διάλογος» (1938), «Το λάθος του Νεύτωνος», (1939), «Υπάρχει καθολική βαρύτητα;» (1941) και «Η προέλευση του ηλιακού συστήματος. Μια νέα θεωρία», στα αγγλικά, «The Origin of the Solar System: A New Theory» (1973). Έστειλε τέσσερις επιστολές στον Αϊνστάιν, διατυπώνοντας τις απόψεις του σχετικά με την ταχύτητα του φωτός και την βαρύτητα, για τις οποίες έλαβε απάντηση από τον μεγάλο φυσικό. Εκτός από τον Einstein, είχε επίσης αλληλογραφία και με τον γνωστό πυρηνικό φυσικό J. Robert Oppenheimer μεταξύ του 1949 και του 1964. Η αλληλογραφία αυτή έχει επιβεβαίωση γνωσιότητας από έναν από τους πιο διάσημους οίκους πιστοποίησης γνησιότητας εγγράφων. Σε μία από τις απαντήσεις του προς τον Γ. Σολούνια, ο Αϊνστάιν παραθέτει τη ρήση που συχνά επανελάμβανε: “Subtle is the Lord, but malicious He is not.” Ο Θεός είναι περίπλοκος (πεντακάθαρος), αλλά δεν είναι κακόβουλος.



Ο Γιώργος Σολούνιας



Η Σίβυλλα, ο Λούης και η εγγονή Σίβυλλα

(1). Σίβυλλα-Διοτίμα Σολούνια. Παντρεύτηκε τον **Μάριο Αμπατή** και απέκτησαν δυο παιδιά, τον **Λούη-Αλκιβιάδη** και την **Τατιάνα**.

(α). Ο Λούης-Αλκιβιάδης Αμπατής, (1952) σταδιοδρόμησε στο υπουργείο Εξωτερικών ως διπλωμάτης. Έχει υπηρετήσει ως πρέσβυς της Ελλάδος σε διάφορες πρωτεύουσες κρατών, Μοντεβιδέο, Λουξεμβούργο κ.ά. Ενυμφεύθη την **Μαρία Δαμιανού** και απέκτησαν τον **Μάριο**, (νευροεπιστήμων, εργάζεται σε πολυεθνική εταιρία ελέγχου φαρμάκων στη Γενεύη) και την **Σίβυλλα**, εικαστικό, που εργάζεται στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο.



Ο Λ. Αμπατής σε διεθνές συνέδριο. Στο Λουξεμβούργο και Βρυξέλες σε εκδηλώσεις της παροικίας

(β). Η Τατιάνα Αμπατή, (1954-2008). Έζησε στην Αθήνα και έμεινε άγαμη.

(2). Αριστοτέλης Σολούνιας. (1939-2009). Ζωγράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα και φοίτησε στο College of Arts του πανεπιστημίου Cornell στην Αμερική. Πραγματοποίησε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική. Έργα του κοσμούν πολλές ατομικές εκθέσεις και την Εθνική πινακοθήκη. Το 1957 ασχολήθηκε και με την γλυπτική. Έργα του βρίσκονται στην Αθήνα καθώς και σε πλατείες της Σαουδικής Αραβίας. Το 1972 ίδρυσε την Πυθαγόρειο Ακαδημία Καλών Τεχνών στο Πυθαγόρειο της Σάμου, ενώ, το 1996 βραβεύτηκε από τη Νομαρχία Σάμου για την συνεισφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Ζούσε στη Σάμο. Τέλεσε τρεις γάμους. Με την Αμερικανίδα **Στέφανυ** χωρίς απογόνους, με την επίσης Αμερικανίδα **Τέρρυ Σλάνεϋ** οπότε απέκτησαν ένα γιο τον **Πολυκράτη-Γεώργιο** και με την Νορβηγίδα **Σιστίνα Ώνταλ** οπότε απέκτησαν ένα γιο τον **Ίωνα**.



Ο Αριστοτέλης



Πίνακας του Αριστοτέλη

(α). Πολυκράτης-Γεώργιος.

(β). Ίων.

(3). Νίκος Σολούνιας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Καθηγητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Νέας Υόρκης, στο τμήμα Ανατομίας, Κολλέγιο Ομοιοπαθητικής ιατρικής. Ο Δρ Νίκος Σολούνιας, απέκτησε πτυχίο εξελικτικής βιολογίας από το πανεπιστήμιο Cornell, Masters στην Γενετική και εξελικτική Βιολογία από το πανεπιστήμιο Clark και διδακτορικό

(Ph.D) στη γεωλογία, και συγκεκριμένα στην παλαιοντολογία των σπονδυλωτών, από το πανεπιστήμιο του Colorado. Μεταδιδάκτωρ του Τμήματος παλαιοντολογίας των σπονδυλωτών στο πανεπιστήμιο YALE, καθώς επίσης και στο πανεπιστήμιο Harvard και μεταδιδάκτωρ στο Τμήμα Βιολογίας και Ανατομίας του κυττάρου στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Έχει ειδικευθεί στην εξελικτική βιολογία, παλαιοντολογία και ανατομία, συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει συγγράψει πέραν των 100 βιβλίων και επιστημονικών άρθρων. Είναι χαρακτηριστικό το ότι κατά τη διάρκεια των ετών 2016 έως 2020 έχει δημοσιεύσει 130 επιστημονικές μελέτες. Η έρευνά του εστιάζεται στα υπάρχοντα και επαπειλούμενα είδη με σπλές (σπληφόρα), όπως, άλογα, καμηλοπαρδάλεις και αντιλόπες. Διδάσκει εμβρυολογία και ανατομία και συνεργάζεται με το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το μουσείο Αρχαιολογίας και Εθνολογίας του πανεπιστημίου Harvard. Την περίοδο αυτή ασχολείται με ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με: Θέματα ανθρώπινης εμβρυολογίας υπό το φως της συγκριτικής ανατομίας και εξέλιξης, Ανατομία και εξέλιξη των ίππων, Εξέλιξη του λαϊμού της καμηλοπάρδαλης, Ανατομία του σκελετού της οικογενείας των καμηλοπαρδάλων κ.ά.

Διεθνώς καταξιωμένος επιστήμων, η δραστηριότητα του οποίου είναι δύσκολο να καταγραφεί στα περιορισμένα όρια της εργασίας αυτής. Είναι ο κατ' εξοχήν ειδικός επιστήμων στη σύγχρονη και παλαιοσπληφόρα ανατομία και βιολογία. Έχει πάνω από 35 χρόνια επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας στον τομέα αυτό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, για την προσφορά του στην επιστήμη, του έχει απονεμηθεί το 2008 το Προεδρικό Βραβείο Αριστείας της Αμερικής.

Ενυμφεύθη την Αμερικανίδα **Μπερναντέτ Μερλίνο** με καταγωγή από Λουξεμβούργο και Ιταλία (Σικελία) και απέκτησαν δύο παιδιά, τον **Αλέξανδρο** και τον **Ιάσωνα**.



Ο Νίκος με τη σύζυγό του



Ο Νίκος σε νεαρή ηλικία



Με τους δυο γιους του



Ο καθηγητής Νίκος Σολούνιας, επί το έργον



Ενδεικτική επιλογή από τη σειρά της συγγραφικής δραστηριότητας του Νίκου Σολούνια

(α). **Αλέξανδρος**. Προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι principal consultant στον όμιλο εταιριών ACADIA TECHNOLOGY, που είναι πάροχος λύσεων πληροφορικής σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς.



Ο Αλέξανδρος Ν. Σολούνιας

(β). **Ιάσων**. Εξαιρετικός μουσικός, απόφοιτος του Shepherd Univ. και του Catholic Univ. είναι εκτελεστικός διευθυντής του φεστιβάλ πιάνου του Πόρτο Ρίκο και διδάσκει στη Βιρτζίνια και στην Ουάσιγκτον DC.



Ο Ιάσων Ν. Σολούνιας

β. **Μιχαήλ Κατσιματίδης**. Ενωμφεύθη την **Αντιγόνη Πολάτου** και απέκτησαν δύο παιδιά, την **Χρυσούλα-Ισμήνη** και τον **Δημήτριο**.

(1). **Χρυσούλα-Ισμήνη Κατσιματίδη**. Ζει στην Αθήνα. Παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο, τον **Γρηγόρη Σταυράτη**, ταχυδρομικό υπάλληλο, από την Ήπειρο και απέκτησαν, τον **Μιχαήλ** και τον **Μάριο**, που απέθανε νήπιο.

(2). **Δημήτριος Κατσιματίδης**. Ζει στην Αθήνα. Ενωμφεύθη την **Φλώρα Ζεϊμπεκάκη** από την Φολέγανδρο και απέκτησαν τα παιδιά: **Μιχάλη** και **Ιωάννα**.

4. **Μαριάνθη Κατσιματίδη**. Γεννήθηκε το 1865/6. Παντρεύτηκε τον **Κλεάνθη Μαγκλή** από την Κάλυμνο. Λέγεται ότι γνωρίστηκαν στην Σάμο, όπου η Μαριάνθη πήγε να επισκεφθεί τον αδελφό της Θρασύβουλο. Έζησαν στην Κάλυμνο, «στο δρομάκι του Χριστού». Το 1886 απέκτησαν μια κόρη την **Άννα**, που το 1910 παντρεύτηκε τον **Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου** και απέκτησαν το 1920 μια κόρη την **Μαριάνθη**. Η Μαριάνθη δεν παντρεύτηκε και το 1961 μεταδημότευσε στο δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού εργαζόμενη σε οικοτροφείο φοιτητών στην Αθήνα. Η Άννα Χατζηθεοδώρου, απέθανε στην Αθήνα το 1971.

Κωνσταντίνος Ιωάννου Κατσομάτης ή Κατσιματίδης

Την ύπαρξή του πληροφορούμεθα από το υπ' αριθ. 117/1871 προικοσύμφωνο, εν όψει του γάμου του με την **Καλή**, κόρη της Άννας Γ. Φωτιάδη. Στοιχεία του πατέρα της νύφης δεν εντοπίστηκαν. Επειδή δεν εμφανίζεται κάπου αλλού ο ίδιος ή απόγονοί του, θεωρούμε ότι δεν απέκτησαν απογόνους.

Χριστόδουλος Ιωάννου Κατσομάτης ή Κατσιματίδης

Γεννήθηκε το 1844/5. Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 180 από 17 Απριλίου του 1879, προικοσύμφωνο, «η Μαρία Μιχαήλ, σύζυγος του ποτέ Ιωάννου Κατσομάτη δίδει προίκα προς τον υιόν της Χριστόδουλον...», χωρίς να επίκειται γάμος, ο οποίος όμως φαίνεται ότι είχε ήδη πραγματοποιηθεί, αφού η κόρη του Ειρήνη-Χαριτωμένη είχε γεννηθεί το 1878/9, δηλαδή πριν ή ταυτόχρονα με το ειδικό αυτό προικοσύμφωνο. Ασυνήθιστη πράξη, που έλαβε χώραν μετά τον θάνατο του πατέρα του, Ιωάννη Κατσομάτη, (μεταξύ 1862 και 64). Υπάρχει όμως μια εξήγηση, από την εγγονή του, Ευτυχία Καρπαθάκη-Πατρίκη (Ευτυχία του Αντωνιάδη), όπως το αφηγήθηκε στην κόρη της Μαρία Πατρίκη-Νικολάου: Κατά τον γάμο του με την **Καλή του Αντώνη**, γεννηθείσαν το 1847/8, αγνώστων λοιπών στοιχείων, συμφώνησε με τον πεθερό του αντί ακίνητης περιουσίας να δωρίσει στο νέο ανδρόγυνο μετρητά, προκειμένου ο γαμπρός καπετάνιος Χριστόδουλος να αγοράσει πλοίο, πράγμα που πράγματι έγινε και το πλοίο άρχισε τα ταξίδια του. Σύντομα όμως, ναυάγησε και απωλέσθη οριστικώς, οπότε ο πλοιοκτήτης-πλοίαρχος, Χριστόδουλος έμεινε χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο και αντιμετώπιζε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Ίσως λοιπόν, για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημά του, η μητέρα του, τού παρεχώρησε διά προικοσυμφώνου, (αφού αυτό υπείχε θέση συμβολαιογραφικού εγγράφου), όλην ή μέρος της περιουσίας την οποίαν είχε στην κατοχή της.

Από τον γάμο του απέκτησε δύο παιδιά: Την **Ειρήνη** και τον **Ιωάννη**:



2. Γ. Αρφαράς



1. **Ειρήνη-Χαριτωμένη Χριστοδούλου Κατσιματίδη.** Εγεννήθη το 1878/9. Παντρεύτηκε τον **Αντώνιο Ιωάννου Καρπαθάκη**, έζησαν στη Νίσυρο και απέκτησαν τα παιδιά: **Ιωάννη, Καλλιόπη, Μαρία, Χρήστο, Ευτυχία** και **Ελένη**. Ο Αντώνης είχε το παρατσούκλι Αντωνιάδης και όπως συνέβαινε συνήθως, μ' αυτό ήταν γνωστός στη Νίσυρο.

α. Ιωάννης. Απέθανε σε μικρή ηλικία.

β. Καλλιόπη. Τέλεσε δυο γάμους, χωρίς να αποκτήσει απογόνους. Ο δεύτερος σύζυγός της **Γιάννης Αρφαράς** απέθανε νέος.

γ. Μαρία. Ζούσε στην Αίγυπτο όπου και παντρεύτηκε τον **Αγγελή Κοκορογιάννη**, αλλά δεν απέκτησαν απογόνους. Αρχές της δεκαετίας του 60 μετακόμισαν στη Νίκαια του Πειραιά όπου διέμεναν έως τον θάνατό τους.

δ. Χρήστος. Είχε φύγει κρυφά από την ιταλοκρατούμενη Νίσυρο για την Αθήνα. Ήταν δάσκαλος και τοποθετήθηκε στον Άγιο Ευστράτιο. Ενωμφεύθη την **Μαρία**, αγνώστων λουπών στοιχείων. Τέλη της δεκαετίας του 60 μετακόμισαν στην Δάφνη Αττικής, όπου και διέμεναν μέχρι τον θάνατό τους, 1972 και 1974 αντιστοίχως. Απέκτησαν ένα παιδί, τον **Αντώνη**, απόφοιτο της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, ο οποίος ενωμφεύθη την **Μαρία Τομαή** και απέκτησαν δυο παιδιά, την **Ελένη** και τον **Χρήστο**. Ο γάμος διελύθη και ο Αντώνης απέθανε σε μικρή σχετικά ηλικία.

ε. Ευτυχία. Παντρεύτηκε τον **Χρήστο Ι. Πατρίκη**, ο οποίος κατά την ιταλική κατοχή, είχε φύγει κρυφά στη Μέση Ανατολή, μαζί με άλλους Νισύριους. Όταν ο Χρήστος επέστρεψε, ενωμφεύθη την Ευτυχία το 1947 και το 1952 κατετάγη στο πολεμικό ναυτικό ως φαροφύλακας, όπου και σταδιοδρόμησε. Είχε έμφυτο ποιητικό ταλέντο και κατέλιπε ορισμένα αξιόλογα ποιήματα. Απέκτησαν τα παιδιά: **Ειρήνη, Πόπη** και **Μαρία**.



Χρήστος, Ευτυχία και τα παιδιά τους, Ειρήνη, Πόπη και Μαρία, μικρά και μετά, με τους συζύγους τους.

(1). Ειρήνη. Παντρεύτηκε τον **Περικλή Κ. Φραντζή**, εστιατορά. Μετά από σύντομη παραμονή στη Γαλλία, επέστρεψαν και ζούσαν στη Ρόδο. Ο Περικλής απεβίωσε το 2021 και η Ειρήνη το 2022. Απέκτησαν τα αγόρια:

(α). Τον **Κώστα (Ντίνο)**, χημικό στη Ρόδο.

(β). Τον **Χρήστο** ασχολούμενο με τουριστικά επαγγέλματα. Εμφυέθη την Τσαμπίκα Διακογεωργίου και ζουν στη Ρόδο.

(2). Καλλιόπη (Πόπη). Συνταξιούχος σήμερα δημόσιος υπάλληλος. Παντρεύτηκε τον **Αντώνη Γ. Παπαμάρκο**, ασχολούμενο με το χοντρικό εμπόριο απορριπτικών. Ο Έχουν μια κόρη την **Γεωργία** και ζούν στη Ρόδο. Αντώνης απεβίωσε το 2023.

(3). Μαρία. Χημικός, παντρεύτηκε τον **Ευαγόρα Νικολάου** από την Κύπρο, επίσης χημικό. Διετέλεσαν και οι δύο διαδοχικά, διευθυνταί του Παραρτήματος του Γενικού Χημείου του Κράτους στη Ρόδο. Απέκτησαν τα παιδιά:

(α). Τον **Χάρη**, γιατρό ορθοπεδικό, νυμφευμένο με την Ευαγγελία Παπαμιχαήλ. Έχουν παιδιά την Μαργέτα και τον Ευαγόρα. Ζουν στη Ρόδο.

(β). Την **Ευτυχία** αρχιτέκτονα τοπίου παντρεμένη με τον **Στέφανο Καλογήρου**, καθηγητή στο γεωπονικό πανεπιστήμιο. Έχουν την Άννα-Μαρία και αβάπτιστο κορίτσι.

στ. Ελένη. Δασκάλα στη Λάρδο της Ρόδου. Παντρεύτηκε τον **Αργύρη Αθανασά** και απέκτησαν μια κόρη την **Ζηνοβία**, η οποία παντρεύτηκε τον **Γεώργιο Θαρρενό**, ο οποίος διετέλεσε για αρκετό διάστημα πρόεδρος της Κοινότητας Λάρδου και μετά την ενοποίηση με τη Λίνδο, και δήμαρχος Λινδίων. Απέκτησαν τα παιδιά:

(α). **Ελένη**, παντρεμένη με τον **Παναγιώτη Κυπραίο** και έχουν δύο κορίτσια, την **Ζηνοβία** και την **Ραφαέλα**. Ο γάμος δεν ευδοκίμησε.

(β). **Νίκο**, γεωλόγο στη Ρόδο.

(γ). **Αργύρη**, ασχολούμενο με τουριστικά επαγγέλματα στη Ρόδο.



Η Ελένη και ο Αργύρης

2. Ιωάννης Χριστοδούλου Κατσοματίδης ή Κατσιματίδης. Εγεννήθη το 1881/2. Ενυμφεύθη την **Καλλιόπη Καμπανή** και απέκτησαν τρία παιδιά, την Άννα, την Ειρήνη και την Μαρία. Ο Ιωάννης ζούσε στην Αμερική. Η Καλλιόπη, έζησε στη Νίσυρο, αλλά αργότερα σε μεγάλη ηλικία μετέβη στην Νέα Υόρκη και έζησε μέχρι τέλους της ζωής της με τις κόρες της Ειρήνη και Μαρία, δεδομένου ότι η Άννα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και τελικώς απέθανε πριν την μητέρα της.



Γιάννης Χ. Κατσιματίδης



Με την κόρη του Άννα



A. Καμπά

K. Κολόμπους

I. Χατζόγλου

Ιωάννης

Ιωάννης

Περουλής

E-O. Κολοβού

Λεμ. Γκίκα

M. Σεμπέπου

Καλλιόπη

Άννα

Λ. Δάρα

M. Μπούκας

α. **Άννα Χριστοδούλου Κατσιματίδη**. Παντρεύτηκε τον **Φωκίωνα Οικονομίδη**, τον γνωστό ράπτη, έζησαν στη Νίσυρο και μετά στην Αθήνα και απέκτησαν τα παιδιά, **Θεμιστοκλή, Ιωάννη και Καλλιόπη**. Μετά τον θάνατο της Άννας, ο Φωκίων μετέβη στην Φλόριδα και έζησε με την Πόπη μέχρι τέλους της ζωής του.

(1). Ο **Θέμης**, απόφοιτος του πανεπιστημίου Πειραιώς, νυμφευμένος με την **Αλέκα Καμπά**, ασχολήθηκε με ασφαλιστικές εργασίες στην Αθήνα. Απέκτησαν δυο γιούς:

(α). Τον **Φωκίωνα**, νυμφευμένο με την **Χριστιάνα Μπεσίρη**.

(β). Τον **Γιάννη**, νυμφευμένο με την **Σεβαστή Τσουκλίδη**, με δύο κορίτσια, **Γεωργία και Αλεξάνδρα**.

Δυστυχώς, ο Θέμης μας εγκατέλειψε πρόωρα.

(2). Ο **Γιάννης**, εργάστηκε αρχικά στις επιχειρήσεις Σκαλιστήρι και αργότερα ασχολήθηκε με επιχείρηση τουριστικών ειδών στη Νίσυρο. Νυμφευμένος με την **Ελευθερία-Ουρανία Κολοβού**, απέκτησαν δυο παιδιά:

(α). Τον **Φωκίωνα**, ιδιωτικό υπάλληλο νυμφευμένο με την **Δέσποινα Παπύρου**.

(β). Τον **Αλέξανδρο-Ηλία**, ιδιωτικό υπάλληλο, νυμφευμένο με την **Αργυρώ Λουκοπούλου** με ένα κορίτσι, την **Ελευθερία-Μαρία**.

(3). Η **Πόπη** παντρεύτηκε τον **Λάζαρο Δάρα**, ζούσαν στο Σικάγο και αργότερα στη Φλόριδα των ΗΠΑ. Απέκτησαν μια κόρη την **Άννα**. Ο Λάζαρος απέθανε το 2019.

β. **Ειρήνη Χρ. Κατσιματίδη**. Παντρεύτηκε τον **Κώστα Πουράκη**, έζησαν στην Αμερική και απέκτησαν δυο αγόρια, τον **Νίκο** και τον **Γιάννη**.

(1). Ο **Νίκος** ενυμφεύθη με την Ελληνοαμερικανίδα **Κατερίνα (Κάθη) Κολόμπους** και απέκτησαν την **Στέφανη** και τον **Νικόλαο**.

(2). Ο **Γιάννης** ενυμφεύθη επίσης με Ελληνοαμερικανίδα την **Λεμονιά (Τζούλη) Γκίκα** και απέκτησαν τον **Κώστα**, τον **Ιάσωνα** και την **Αθηνά**.



Νίκος και Γιάννης Πουράκης

γ. Μαρία Χριστοδούλου Κατσιματίδη. Παντρεύτηκε τον **Γιάννη Περ. Φρατζή** και απέκτησαν στη Νίσυρο τα παιδιά, **Καλλιόπη, Περουλή** και **Άννα**. Αργότερα μετανάστευσαν στην Αμερική, όπου και έμειναν μέχρι τέλους της ζωής τους.



Μαρία Ι. Φρατζή

(1). Η Καλλιόπη, σύζυγος του **Ιωάννου παπά-Νικόλα Χαζόγλου,** πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Ζούν στη Νέα Υόρκη, όπου ο Γιάννης, μαζί με τον γιο του Νικόλα, ασχολούνται με πρακτορεύσεις πλοίων με δικό τους πρακτορείο. Απέκτησαν την **Μαρία** και τον **Νικόλα**. Επισκέπτονται τακτικά τη Νίσυρο για τις διακοπές τους.

(α). Η Μαρία, καθηγήτρια αγγλικών, παντρεύτηκε τον **Σπυρίδωνα Τσίρο** από τους Οθωνούς εργαζόμενο στο πρακτορείο του πενθερού του. Έχουν παιδιά τον **Γιώργο** και την **Καλλιόπη**.

(β). Ο Νικόλας, σπούδασε Διοίκηση επιχειρήσεων και διεθνές εμπόριο, και διευθύνει το ναυτικό τους πρακτορείο. Ενυμφεύθη την **Ασπασία Σερβές** από το Αίγιο και Λήμνο, και έχουν παιδιά την **Άννα**, την **Καλλιόπη** και τον **Ιωάννη**.

(2). Ο Περουλής, ενυμφεύθη την **Μαρία Σεμπέπου** από την Μονεμβασιά, ζουν στην Αμερική και απέκτησαν τα παιδιά **Γιάννη** και **Ειρήνη**.

(3). Η Άννα, σύζυγος του **Μιχάλη Μπούκα,** ζουν στην Αμερική και απέκτησαν τρία παιδιά, τους διδύμους **Αρετή** και **Γιώργο** και τον **Γιάννη**.

Γεώργιος Ιωάννου Κατσομμάτης ή Κατσιμάτης ή Κατσιματίδης

Για μας που είμαστε απόγονοί του, είναι γνωστός ως ο γερο-Κατσομμάτης. Εγεννήθη το 1835/6. Ενυμφεύθη την **Άννα Πρωτόπαπα**, κόρη του Χατζή παπά-Ιωάννου και της Μαρίας Κέντρη. Κατά την σύνταξη του προικοσυμφώνου 332/14-8-1894, του γάμου του εκ μητρός παππού μου Ιωάννου Κατσιματίδη, του Γιάνναρου, δεύτερου παιδιού τους, και της γιαγιάς

μου Ασπασίας Εμ. Παπαϊωάννου, ήσαν παρόντες και οι δύο. Από την απογραφή του 1903/4 προκύπτει ότι, εκτός από γνήσια παιδιά τους, είχαν και «ψυχοπαίδι», υιοθετημένο, τον Μανόλη Κατσιμάτη, για τον οποίον όμως δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο, ούτε από διηγήσεις συγγενών, ούτε από έγγραφα, πλην της απογραφής του 1903/4, όπου απλώς απεγράφη, ως γεννηθείς το 1888/9 και ως «ψυχοπαίδι», του Γεωργίου Κατσιματίδη. Το πιθανότερο είναι ότι όπως συνηθίζετο τότε και μέχρι και λίγο προ του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, οι οικογένειες της Νισύρου, χρησιμοποιούσαν ως βοηθούς τους στις αγροτικές εργασίες, παιδιά από χωριά της Κω, κυρίως Κέφαλο, Καρδάμαινα και Αντιμάχεια, τα οποία καλούσαν «κοπέλια», τα είχαν σαν δικά τους παιδιά και τα προίκιζαν. Πολλά από αυτά τα παιδιά παρέμειναν οριστικά στη Νίσυρο.

Στην έκδοση της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών «Σπηλιανής Αρχείον», υπάρχει επιστολή, του μητροπολίτου Ρόδου Ιωακείμ, (μετέπειτα Οικουμενικού Πατριάρχου), από 13-11-1909, προς τον ηγούμενον της Μονής Σπηλιανής Κύριλλον Ρωμόνον, από την οποίαν προκύπτει ότι ο Γ. (με κάποια αμφιβολία ως προς την ορθή ανάγνωση του πρώτου γράμματος Γ.) Κατσιματίδης, επετέθη κατά του ηγουμένου και τον εξύβρισε, χωρίς να αναφέρεται η αιτία. Με το όνομα Γεώργιος ήταν μόνο τα εγγόνια του, τα οποία όμως τότε, ήταν ηλικίας από 13 ετών και κάτω, αλλά και ο ίδιος ήταν 74 ετών, αρκετά ώριμος για τέτοια ενέργεια.



Γεώργιος Ι. Κατσιματίδης

Απέκτησαν τα παιδιά: **1. Ειρήνη. 2. Ιωάννη (Γιάνναρος). 3. Καλλιόπη. 4. Αντώνιο (Αντώνναρος). 5. Ανθούσα. 6. Μαρία. 7. Πολυδεύκη (;).**

1. Ειρήνη Κατσιμάτη. Εγεννήθη το 1854/5. Παντρεύτηκε τον **Μιχαήλ Γεωργιάδη ή Γεωργίου ή Μπρούζου**, γιο του Γεωργίου και της Καλής Χατζη-Γεωργίου Μανόλακα. (Προικοσύμφωνο με α.α. 210/4-11-1881 Το Μπρούζος φαίνεται να ήταν παρατσούκλι και τελικώς παρέμεινε επίθετο ως Βρούζος. Από το προικοσύμφωνο για το γάμο τους, (ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, σελ. 1148, με α.α. 210/4-11-1881), συνάγεται ότι κατά την σύνταξή του ο πατέρας του γαμπρού δεν ήταν παρών. Απέκτησαν τα παιδιά: **Γεώργιο, Αριστομένη, Ιωάννη, Άννα, Καλλιόπη και Νικόλαο.**



Η Ειρήνη, ο Μιχάλης Βρούζος και τα 4 παιδιά τους



Τα παιδιά του Αριστομένου, της Καλλιόπης και της Άννας με τον μνηστήρα της Πόπης Ρουσειτιάδη, Νίκο Γενά



α. Γεώργιος. Ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας, χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία γεννήσεώς του, αλλά το γεγονός ότι ο μικρότερος αδελφός του Ιωάννης είχε γεννηθεί το 1888, σε συνδυασμό με το ότι υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είχε γεννηθεί προ του 1887 και ότι έζησε στην Αμερική. Απεβίωσε το 1938 κατόπιν μακράς και οδυνηράς ασθένειας.



Γεώργιος Βρούζος

β. Αριστομένης. Δεν είναι γνωστή η ημερομηνία γεννήσεώς του, αλλά το 1910 ήταν ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του συλλόγου «Πορφυρίς», στην Αμερική. Αργότερα, διεδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ένωση των δύο συλλόγων και στην ίδρυση του «Γνωμαγόρα». Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος και η εμπιστοσύνη των συμπατριωτών μας προς το πρόσωπό του, αποδεικνύουν ότι πρέπει να ήταν μεγαλύτερος των 22 ετών, δηλαδή, μεγαλύτερος του αδελφού του Γιάννη γεννηθέντος το 1888. Ενωμφεύθη την **Μαρία Συρنيώτη** και απέκτησαν τα παιδιά: **Ειρήνη, Άννα και Ασημίνα (Μιμή)**. Μετά την συνταξιοδότησή του επανήλθε στη Νίσυρο όπου έζησε το υπόλοιπον του βίου του.



Αριστομένος και Μαρία Βρούζου, αριστερά με το Ρηνάκι

(1). Ειρήνη. Παντρεύτηκε τον **Γεώργιο Σμαργιανάκη**, (Ελλην από τη Ρουμανία), ιδιωτικό υπάλληλο στη Ρόδο, όπου και έζησαν και απέκτησαν τον Μιχάλη, και την Μαρία:

(α). Ο **Μιχάλης**, καθηγητή μαθηματικών ενωμφεύθη την **Ιωάννα Γεροντάκη**, υπάλληλο τραπέζης και απέκτησαν τον **Γλαύκο**, διάσημο βιολιστή παραδοσιακής κυρίως μουσικής, που διαπρέπει στην Αθήνα.



Ασημένη (Μιμή), Ειρήνη και Άννα Βρούζου



Γλαύκος Σμαριανάκης

(β). Η **Μαρία** παντρεύτηκε τον **Χρήστο Μάμα** καθηγητή μαθηματικών και απέκτησαν, τον **Αντώνη**, αξιωματικό του ελληνικού στρατού, τον **Στυλιανό**, προγραμματιστή Η/Υ και την **Ειρήνη**, παντρεμένη στη Ρόδο.

(2). **Άννα**. Παντρεύτηκε τον **Μιλτιάδη Παντελίδη**, έζησαν στην Αμερική και απέκτησαν, τον **Γεώργιο**, τον **Αριστομένο** και την **Καλλιόπη**.

(α). **Γεώργιος**. Συνταξιούχος μηχανικός, νυμφευμένος με την **Γεωργία Λεβέντη**. Ο γάμος διελύθη. Είχαν αποκτήσει την **Νικόλ** και την **Λίλα**. Η Νικόλ παντρεμένη με τον Joseph Sgroi και παιδιά, τον Joseph Jr. και τη Γιάννα. Η Λίλα, ασχολούμενη με άτομα με ειδικές ανάγκες, παντρεμένη με τον James Mc Fadden.

(β). **Αριστομένης**. Μηχανικός στο Συμβούλιο Εκπαιδείσεως. Απεβίωσε προσφάτως. Ήταν νυμφευμένος με την Patty και έχουν τα παιδιά, **David**, ζωγράφο στο Συμβούλιο Εκπαιδείσεως, και **Stephan**, αρτίστα.

(γ). **Καλλιόπη**. Παντρεμένη με τον **Tendy Koranos**, χωρίς απογόνους. Ο γάμος διελύθη. Η Καλλιόπη αρχικά εργαζόταν στη Ν. Υόρκη και αργότερα στο Λας Βέγκας ως διευθύντρια ξενοδοχείου, αλλά απεβίωσε πρόωρα από την ίδια πάθηση με τον αδελφό της Αριστομένη.

(3). **Μιμή**. Παντρεύτηκε τον **Κώστα Διακαντώνη**. Ο Κώστας μετανάστευσε στην Αμερική σε ηλικία 18 ετών. Έλαβε μέρος στο Β΄ παγκόσμιο πόλεμο με τον αμερικανικό στρατό ως λοχίας, συμμετείχε στην εκστρατεία στην Αφρική και μετά στην απόβαση στην Σικελία. Για την πολεμική του δράση του απενεμήθησαν τρία μετάλλια. Είχε δική του επιχείρηση σχεδίασης και ραφής στολών για cow boys για ράντζα και ταινίες. Έζησαν στην Αμερική και απέκτησαν τα παιδιά:

(α). **Μαρία**, διευθυντικό στέλεχος τράπεζας, παντρεμένη με τον Κύπριο **Χρυσόστομο Παλιόφιλο**, διευθυντή στις επιχειρήσεις του Γ. Κατσιματίδη, με ένα γιο τον Νικόλαο-Κωνσταντίνο, και

(β). **Αντώνη**, τεχνικό ακτινολογικών μηχανημάτων.

Στοιχεία υπάρχουν και στην οικογένεια Αντωνίου και Άννας Διακαντώνη, σελ. 15-16.

γ. Ιωάννης. Γεννήθηκε το 1888, μετανάστευσε στην Αμερική και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συλλόγου «Πορφυρίς», το 1910. Απεβίωσε το 1971, χωρίς να δημιουργήσει οικογένεια.



Γιάννης Μιχ. Βρούζος

δ. Άννα. Παντρεύτηκε τον **Αντώνη Ρουσειτιάδη** και απέκτησαν ένα παιδί, την **Καλλιόπη** (1918-2001). Ήλθε σε δεύτερο γάμο με τον **Γεώργιο Θεοδώρου**. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 10-11-1936. Η Καλλιόπη παντρεύτηκε τον **Νίκο Γενά** και απέκτησαν την **Άννα** και τον **Γεώργιο**.

(α). Η **Άννα**, απόφοιτος Οικ. Πανεπιστημίου Αθηνών σταδιοδρόμησε στο ΥΠΟΙΚ, παντρεύτηκε με τον **Δημοσθένη (Μάκη) Σταυριανάκη**, πολ. Μηχανικό και απέκτησαν τον **Ευάγγελο**, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ΕΜΠ και την **Μαρία-Πόπη**, απόφοιτο ΤΕΙ πολ. μηχανικός έργων υποδομής και καθηγήτρια πιάνου.

(β). Ο **Γιώργος** απέθανε σχετικά νέος, άγαμος.



Άννα και Αντώνιος Ρουσειτιάδης

ε. Καλλιόπη. Παντρεύτηκε τον **Γεώργιο Ι. Σκανδάλιο**, γεννηθέντα το 1888 ο οποίος εργαζόταν στην Αμερική, από το 1907. Κατά τα διαδοχικά ταξίδια του στη Νίσυρο, απέκτησαν τα παιδιά, **Ειρήνη**, **Άννα**, **Μαρία** και **Γιάννη** που ζούσαν στη Νίσυρο μαζί με

την μητέρα τους. Αλλά μετά τον πρόωρο θάνατο της μητέρας τους, μετανάστευσαν και εκείνα στην Αμερική το 1946 για μόνιμο εγκατάσταση.



Ο Γιώργος στον Α' Π.Π. υπαξ. αλιευτής ναρκών

Γεώργιος και Καλλιόπη Σκανδάλιου

(1). Ειρήνη. Παντρεύτηκε τον **Παντελή Γ. Μαρίνο** από τα Νικειά και απέκτησαν ένα παιδί τον **Γιώργο**, που ενυμφεύθη την **Αικατερίνη Παναγιωτοπούλου** και απέκτησαν, τον **Παντελή**, τον **Κωνσταντίνο** και τον **Ιωακείμ**. Ο Παντελής απεβίωσε το 1958 στη Ρόδο και η Ειρήνη το 2018 στην Αμερική.



Παντελής και Ειρήνη Μαρίνου

Γεώργιος και Αικατερίνη Μαρίνου

Παντελής, Κωνσταντίνος, Ιωακείμ (Ιο)

(2). Άννα. Παντρεύτηκε τον **Παύλο Μ. Κουλάκη** και απέκτησαν τα παιδιά: **Μιχάλη** και **Καλλιόπη**.

(α). Ο **Μιχάλης** ενυμφεύθη την **Christine Mello** και απέκτησαν τον **Παύλο-Χριστόφορο**.

(β). Η **Καλλιόπη** παντρεύτηκε τον **Charles E. Krause** και απέκτησαν την **Αννίκα-Patrice**.

Ο Παύλος απέθανε το 2007 στη Νέα Υόρκη.



Παύλος και Άννα Κουλάκη

Μιχάλης και Καλλιόπη Κουλάκη

Ο Μιχάλης στρατιώτης

(3) Μαρία. Παντρεύτηκε τον **Κωνσταντίνο Βαντρή** και απέκτησαν μια κόρη την

Αικατερίνη, που παντρεύτηκε τον **Παύλο Χρήστου** και απέκτησαν ένα αγόρι τον **Luke**.



Kostas, Maria Vandris

Paul Christos, Katherine Vandris

Luke Vandris-Christos

(4). Ιωάννης. Γεννήθηκε το 1934 και μετανάστευσε με τον πατέρα και τις αδελφές του στην Αμερική το 1946, μετά το θάνατο της μητέρας τους. Από σχόλιο εκδόσεως Ρωσικού επιστημονικού τόμου, παραθέτουμε απόσπασμα από τα κυριότερα στοιχεία για την επιστημονική δράση του Γιάννη. Τελείωσε το γυμνάσιο στο Long Island, έλαβε υποτροφίες και σπούδασε στα πανεπιστήμια της Βιρτζίνια και του Κολούμπια απ' όπου απεφοίτησε το 1956 με την ειδικότητα του βιολόγου. Στη συνέχεια, εργάστηκε σε πολλά επιστημονικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα και φοίτησε σε διάφορα πανεπιστήμια στα πλαίσια του «Διεθνούς Προγράμματος Μεταλλαγής της Ακτινοβολίας». Υπηρέτησε τη θητεία του στην αμερικανική αεροπορία, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα έρευνα στο πρόγραμμα «Κρίσιμες Δεξιότητες». Μετά πολλές πρωτοπόρες έρευνες σε ερευνητικά κέντρα του πανεπιστημίου Κολούμπια και άλλων πανεπιστημίων, το 1965 ανεκηρύχθη διδάκτωρ του πανεπιστημίου της Χαβάης. Εξελέγη καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, μετά της Νότιας Καρολίνας και στη συνέχεια σε πολλά πανεπιστήμια της Αμερικής αλλά και σε όλο τον κόσμο, Ιαπωνία, Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Ελλάδα, Ιταλία Γερμανία και Ρωσία. Το 1978 προσεκλήθη από τις Ακαδημίες Αμερικής και Ρωσίας και ασχολήθηκε με έρευνα στο Ινστιτούτο Γενετικής και Κυτταρολογίας στο Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας ενώ συνέχισε την έρευνα σε πολλές περιπτώσεις ως πρόεδρος πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων. Ως πρόεδρος εργαστηρίου στο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν πρωτοστάτησε στην έρευνα των φυτικών «ισοενζύμων», τα αποτελέσματα της οποίας επηρέασαν τις βιοϊατρικές επιστήμες τα επόμενα χρόνια.

Υπήρξε μέλος της επιτροπής ιδρύσεως του πανεπιστημίου της Κρήτης, και μέλος του Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας του ίδιου πανεπιστημίου. Ήταν μέλος της επιτροπής δημιουργίας Κέντρου Βιοκαλλιέργειας στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διετέλεσε μέλος της επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών.

Το 1985 έλαβε τον υψηλότερο πανεπιστημιακό τίτλο, του «Διακεκριμένου πανεπιστημιακού καθηγητού-ερευνητή» στο πανεπιστήμιο της Βορείου Καρολίνας.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον του Γιάννη αφορά την μοριακή βιολογία της γονιδιακής ρύθμισης και έκφρασης σε ανώτερα ευκαριωτικά, ιδιαίτερα στον αραβόσιτο. Λόγω της σημασίας της έρευνάς του στην βιοφυτολογία, εχρηματοδοτείτο γενναιόδωρα από πολλά κρατικά ιδρύματα και υπουργεία της Αμερικής.

Υπήρξε μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών και ινστιτούτων, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Κογκρέσου, έχει εκδώσει 33 επιστημονικά βιβλία, είχε την ευθύνη εκδόσεως επιστημονικών περιοδικών και έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

Νοσταλγός της Νισύρου την έχει επισκεφθεί πολλές φορές, τελευταία, το 2017 με την πολυμελή οικογένειά του και απολάμβανε την παρέα με τους συγγενείς και τους παλιούς φίλους.



Στην αμερ. πολ. αεροπορία

Γιάννης και Πηνελόπη Σκανδάλιου

Ενυμφεύθη την επίσης βιολόγο **Penelope A. Lawrence**, η οποία υπήρξε φοιτήριά του και απέκτησαν τρία κορίτσια, την **Αρτέμιδα-Χριστίνα**, την **Μελίσα-Ιωάννα** και την **Νίκη-Ελένη**.

(α). Άρτεμις-Χριστίνα. Παντρεύτηκε τον **Bill Newman** και απέκτησαν τα παιδιά, **Will Nicholas** και **Άννα Χριστίνα**.



Bill and Artemis-Christina Newman



Will Nicholas and Anna-Christina

(β). Μελίσα-Ιωάννα. Παντρεύτηκε τον **Thomas Lewis Brown** και απέκτησαν τα παιδιά, **Melia Joan** και **Celia Lewis**.



Thomas Lewis και Melissa-Joan



Melia- Joan και Celia- Lewis

(γ). Νίκη-Ελένη. Παντρεύτηκε τον **Vincenzo Di Francesco** και απέκτησαν τα παιδιά, **Δάφνη-Λουκία** και **Πηνελόπη-Ιωάννα**.



Vincenzo και Nikki Elena



Daphne- Lucia και Penelope- Joan

στ. Νικόλαος. Εγεννήθη το 1894 και τον Οκτώβριο του 1911 έφθασε στην Αμερική. Ενωμφεύθη Αμερικανίδα ονόματι **Jennie Ticco**, διέμεναν στο Wilmington Delaware και απέκτησαν τρία παιδιά, τον **Μιχάλη**, τον **Ιωάννη**, και τον **Frank**.



Νικόλαος Βρούζος 1914



Με την οικογένειά του



Με τον γιο του Γιάννη, στρατιώτη στην Κορέα

(1). Ο Μιχάλη, διαμένει στο Delaware, έχει νυμφευθεί την **Emma Schneider** και έχει αποκτήσει τα παιδιά, **Steven** και **Diane**.

(2). Ο Ιωάννης, είναι δικηγόρος. Έλαβε μέρος στον πόλεμο της Κορέας, ως πεζοναύτης με τον βαθμό του λοχαγού και ως έφεδρος, έφθασε μέχρι τον βαθμό του συνταγματάρχη. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο Νομοθετικό Σώμα της Πολιτείας της Πενσυλβάνιας. Ενωμφεύθη την **Louise Davis**, διαμένουν στην Πενσυλβάνια και απέκτησαν τα παιδιά: **Melani, Nickolas, Gregory** και **Lisa**.



Γιάννης Ν. Βρούζος αξ/κός στην Κορέα και σε μεταγενέστερη φωτογραφία του

(3). Ο Frank, διαμένει στο Delaware, έχει νυμφευθεί την **Barbara Kemp**, και απέκτησε 4 παιδιά, **Michael, Katherine, Douglas** και **Frank**.

2. Ιωάννης (Γιάνναρος). (1/1/1863-6/6/1937). Το παρατσούκλι, το έλαβε λόγω της σωματικής του διαπλάσεως. Ήταν πολύ ριψοκίνδυνος, και πολυταξιδεμένος. Επί Τουρκοκρατίας, ίσχυε η απαγόρευση καλλιέργειας και διαθέσεως καπνού, και υπάρχουν πολλές διηγήσεις ότι εκείνος, πολλά βράδια, σκόρπιζε στους δρόμους του Μανδρακιού φύλλα καπνού, ή άλλες φορές, τοποθετούσε κρυφά στην πόρτα του Τούρκου διοικητή, (μουδούρη), σακούλι με φύλλα καπνού, έτσι, για να περιπαίξει τους κατακτητές. Ο καπνός εκείνος προήρχετο είτε από λάθρα μεταφορά του από το εξωτερικό, είτε από καλλιέργεια στη Νίσυρο, από τον ίδιο. Κάποτε συνελήφθη σε κτήμα μέσα στον οικισμό να καλλιεργεί καπνό και μετεφέρθη στην Κω, επενέβη όμως ο πεθερός του Εμ. Παπαϊωάννου ο οποίος είχε μεγάλη επιρροή στους κατακτητές Τούρκους και αυθημερόν τον επανέφεραν στη Νίσυρο με πολεμικό πλοίο.

Διετέλεσε δήμαρχος Μανδρακίου το 1909 και το 1911. Το 1911, εκλεγμένος δήμαρχος Μανδρακίου, όταν άνοιξε το βαρέλι με το νέο κρασί, περί τα τέλη του έτους αυτού, έστειλε με την κόρη του και μητέρα μας Άννα, ένα μπουκάλι στον μουδούρη, (Τούρκο διοικητή), ο οποίος του παρήγγειλε με την μητέρα μας να τον επισκεφθεί, γιατί τον θέλει. Επιστρέφοντας ο παππούς μας Γιάνναρος στο σπίτι από τον μουδούρη, ενημέρωσε τη γιαγιά μας ότι, όπως του είπε ο μουδούρης, «φεύγουν οι Τούρκοι και έρχονται οι Ιταλοί». Πράγματι, μετά από λίγους μήνες, τα Δωδεκάνησα, το ένα μετά το άλλο είχαν καταληφθεί από τους εμφανιζομένους ως «ομόθρησκους ελευθερωτές». Προ της καταλήψεως της Νισύρου και συγκεκριμένα, την 6^η Φεβρουαρίου του 1912 ως δήμαρχος, συγκάλεσε «εις πάνδημον συλλαλητήριο», τον λαό της Νισύρου, «ο οποίος εξέφρασε τον προαιώνιον αυτού πόθον, της ενώσεως μετά της μητρός Ελλάδος» και απέστειλε την επιστολήν που ακολουθεί στη Σύμη, ζητώντας συνεργασία όλων των νησιών για την επιτυχία του σκοπού. Η επιστολή βρίσκεται στο Δωδεκανησιακό αρχείο στη Ρόδο, στον φάκελο της Σύμης. Κατά την κατάληψη της Νισύρου, συνελήφθησαν οι δυο δήμαρχοι, Γιάνναρος και Βαγιάτης και εκρατούντο υπό την απειλή όπλων στο καταδρομικό Ρώμη που είχε αγκυροβολήσει έξω από την Τάβλα του Γιαλού και μόνον όταν οι Νισύριοι ξεσηκώθηκαν και εξήγησαν στους Ιταλούς ότι οι δήμαρχοι δεν ήταν διορισμένοι από τους Τούρκους, αλλά εκλεγμένοι από το λαό του Μανδρακιού, μόνο τότε τους ελευθέρωσαν.



Ιωάννης και Ασπασία Κατσιματίδη



Σφραγίς Κοινότητας
Μανδρακίου Νισύρου

Αξιότιμον Δημαρχίαν
της Νήσου Σύμης

Κύριοι

Ο λαός της νήσου μας, συνελθών την παρελθούσαν Κυριακή
διά τελευταία φοράν εις πάνδημον συλλαλητήριον επραγματοποίησε τον
προαίονιον αυτού πόθον κηρύξας την ένωσίν του μετά της μητρός μας
Ελλάδος.

Επειδή όμως, ως προφορικός πληροφορούμεθα, εν Καλύμνω
ού μόνον το αυτό έπραξαν αλλά και κατέλασαν τας επιτοπίας Αρχάς
διορισαντες προσωρινήν επιτροπήν, διά ταύτα στέλλομεν επιτήδες
πλοίον ίνα ζητήσωμεν παρ' υμών πληροφορίας και οδηγίας συνάμα, διά
την περαιτέρω πορείαν των Νήσων ούτως ώστε άπασαι αι νήσοι να
ενεργήσωμεν συμφώνως και με το αυτό πνεύμα.

Προφορικός, θα μάθετε και παρά του κ. Μιχ. Αντζουλάκη (:)
και παρακαλούμεν, αν υπάρχει προηγουμένη ευκαιρία προ της
αναχωρήσεως του πλοίου να έχωμεν απάντησιν.

Επί τούτοις δηλούμεν οι πολίται

Εν Νισύρω
τή 6 Φεβρ. 1912

Ο Δήμαρχος
Ι.Γ. Κατσιματίδης

Η επιστολή προς τον δήμο Σύμης (Δωδεκανησιακό Αρχείο Ρόδος)

Την Κυριακή 21 Αυγούστου 1894, ενυμφεύθη την **Ασπασία Εμ. Παπαϊωάννου** (7/5/1875-23/11/1954) και απέκτησαν τα παιδιά: **Γεώργιο, Εμμανουήλ, Σοφία, Άννα (απέθανε νήπιο), Άννα, Νικόλαο, Αριστομένη και Μαρία διδύμους, και Αντώνιο**. Είναι χαρακτηριστικό της τότε πρακτικής, να αναγράφουν στην οπίσθια όψη εικόνων, τις ημερομηνίες γεννήσεως των παιδιών τους. Έτσι, στην οπίσθια όψη της Ρωσικής τεχνοτροπίας εικόνας του Αρχιστρατήγου, ο παππούς μας ο Γιάνναρος, κατεχώρισε, την ημερομηνία, του γάμου τους και της γεννήσεως των παιδιών τους, όπως εμφανίζεται στη φωτογραφία που ακολουθεί. Απεβίωσε στις 5 Ιουνίου του 1937.



Καταγραφή γεννήσεως παιδιών

Σύμφωνα με την καταχώριση των γεννήσεων στην εικόνα, τα παιδιά ήταν:



Λ. Καζακόπουλος

Μελίνα

Μαρία _____

Γεώργιος _____

Ν.Μενδρινός

Κ. Γκόρυ

Ασπασία _____

Ε. Μαστρογιώργης

Παναγιώτης

Α. Σκουλλή

Γεώργιος

Κ. Δράκου

α. Γεώργιος. (Τρίτη 27/3/1896-28-4-1955). Στις 9 Οκτωβρίου του 1910 έφθασε στην Αμερική με το πλοίο Πατρίς, με αναχώρηση από Πειραιά. Αρχικά, διέμενε στο Wilmington Delaware, αλλά αργότερα μετέβη στο Galveston του Τέξας, όπου, στην αρχή δημιούργησε δικό του κατάστημα πωλήσεως ποτών, το George's liquors. Αργότερα είχε τρία καταστήματα πωλήσεως ποτών και ένα εστιατόριο. Όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες, άλλαξε το επίθετό του σε Κάρος, για διευκόλυνση προφοράς από τους ξένους. Έλαβε μέρος ως ναύτης του αμερικανικού ναυτικού και στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Ενωμφεύθη την ομογενή από την Κωνσταντινούπολη **Ελένη Κων. Λυμπέρη** και υιοθέτησαν την **Γεωργία**, την οποία βάπτισε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηνάγορας, ευχηθείς στους γονείς, σύντομα να αποκτήσουν και δικό τους παιδί. Πράγματι, σε λίγα χρόνια απέκτησαν τον **Χρήστο**. Ο Γιώργης απέθανε το 1955, και η σύζυγός του τέλεσε και δεύτερο γάμο με τον **Χρήστο Μέτσικα**.



Ο Γιώργης του Γιάνναρου, ναύτης και ο γάμος του.

(1). Η **Γεωργία** (27/3/1941-24/7/2017) ήταν απόφοιτος πανεπιστημίου του τμήματος δημοσίων σχέσεων. Παντρεύτηκε τον **Μέλβιν Μαρξ** και απέκτησαν τα παιδιά, **Νταϊάννα** και **Μέλβιν**. Η Γεωργία απεβίωσε τον Ιούλιο του 2017 και μετά από λίγους μήνες και ο σύζυγός

της, στην Νότια Καρολίνα όπου είχαν μετακομίσει πριν από αρκετά χρόνια



Με τη σύζυγο και τα παιδιά μικρά



Η Γεωργία



Η Γεωργία με το σύζυγό της.

(2). **Χρήστος**, Νυμφευμένος με την **Μπρέντα Μαθίεσεν**, με καταγωγή από τη Δανία. Έχουν δύο κορίτσια, παντρεμένα, την **Ελεάνα Βαβασούρ** και την **Χριστίνα (Τίνα) Τόμσον**. Μετά από πολλές περιπέτειες και αναζητήσεις, ο Χρήστος πήγε σε ορθόδοξο μοναστήρι, χειροτονήθηκε κληρικός στη Ρωσική εκκλησία και τελικώς σήμερα είναι Αρχιεπίσκοπος στην Ορθόδοξη Συροχαλδαική Εκκλησία, ή Ορθόδοξη Εκκλησία της Ανατολής (Chalice church), και για πολλές δεκαετίες είναι προϊστάμενος της Εκκλησίας αυτής στο Χιούστον του Τέξας. Ταξιδεύει συχνά σε διάφορα μέρη του κόσμου, για κηρύγματα επί της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης.



Ο Κρίστοφερ Κάρος (Κατσαματίδης)



Με τη σύζυγό του Μπρέντα



Χριστίνα και Ελεάνα με τις οικογένειές τους



Το μωρό της Χριστίνας



Η Χριστίνα με την οικογένειά της

β. Εμμανουήλ. Εγεννήθη την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 1897. Στις 29 Απριλίου του 1912, σε ηλικία ούτε 15 ετών, έζησε και περιέγραψε έμμετρα και με πολλές λεπτομέρειες, την άφιξη των ιταλικών στρατευμάτων και την κατάληψη της Νισύρου. Από την περιγραφή εκείνη αντλούμε σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για την αποφράδα εκείνη ημέρα. (Κ. Χαρτοφύλης, Νισυριακά, τ.12).



Ο Μανόλης του Γιάνναρου

Μετά από λίγους μήνες, την 27 Σεπτεμβρίου του 1912, έφθασε στην Αμερική με το πλοίο Μακεδονία. Έλαβε μέρος στην ιδρυτική συνέλευση του «Γνωμαγόρα», εργαζόταν στην τράπεζα American express, δεν δημιούργησε οικογένεια και δεν επεσκέφθη τη Νίσυρο μέχρι τον θάνατό του.

γ. Σοφία. Εγεννήθη την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 1901. Την 26/9/1928, παντρεύτηκε τον **Νικόλαο Κ. Πλήθο** και μετανάστευσε μαζί του στην Αμερική, στο New Port News της Βιρτζίνια, όπου ο σύζυγός της διατηρούσε εστιατόριο με τον αδελφό του Γεώργιο. Δεν απέκτησαν τέκνα. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, τέλεσε δεύτερο γάμο με τον **Ανδρέα Ξεφτέρη** από το Κρανίδι. Απέθανε το 1971 στην Βιρτζίνια.



Η Σοφία και ο Νικόλας του Πλήθου

δ. Άννα. Εγεννήθη την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου του 1904 και απέθανε τον επόμενο χρόνο, την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 1905.

ε. Άννα. Εγεννήθη την 17 Ιανουαρίου του 1906. Την 5/10/1930 παντρεύτηκε τον **Διαμαντή Νικ. Χαρτοφύλη ή Γιαννάκη** από τα Νικειά και έζησαν στο Μανδράκι. Απέκτησαν τα παιδιά: **Νικόλαο, Ιωάννη, Αντώνιο και Κωνσταντίνο**. Παρ' ότι είχε τελειώσει την 4^η τάξη δημοτικού, είχε ποιητικό ταλέντο, και ακολουθώντας τα ισχύοντα στην εποχή της, πολλά από τα γράμματα που αντήλλασε με τους συγγενείς και τα παιδιά της ήταν έμμετρα. Για τον ίδιο λόγο ήταν περιζήτητη κουμπάρα στους γάμους, για να συνθέτει ωραία αυτοσχέδια τραγούδια του γάμου. Απεβίωσε τον Οκτώβριο του 1992.



Διαμαντής και Άννα



Γιάννης, Αντώνης, Νίκος, Κώστας



Ο Διαμαντής με τους γιούς του

(1). Νικόλαος. (1931-2001). Ενωμφεύθη την **Καλλιόπη Ι. Διακοβασίλη** από τα Νικειά, απέκτησαν τα παιδιά, **Σοφία, Άννα** και **Διαμαντή** και το 1973 μετανάστευσαν στην Αμερική. Ο Νίκος απέθανε, και ετάφη το Μεγάλο Σάββατο του 2001 μετά από ατύχημα στο σπίτι του στο Φλώσινγκ της Νέας Υόρκης, μετά τη συνταξιοδότησή του και ενώ ετοιμάζοντο για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

(α). Η Σοφία παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Γιακουμή, ζουν στην Κω και απέκτησαν τον **Βασίλη**, θεολόγο και τον **Νίκο**, μαθηματικό και οργανοπαίκτη.

(β). Η Άννα παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Ισιδωρίδη, υπάλληλο του δήμου, Νέας Υόρκης όπου ζουν και απέκτησαν τον **Γιάννη**, πιλότο στην εταιρία DELTA, τον **Νίκο** ιδιωτικό υπάλληλο, την **Κατερίνα** και την **Καλλιόπη** φοιτήτριες.

(γ). Ο Διαμαντής, ιδιωτικός υπάλληλος, ζει στη Ν. Υόρκη.



Εγκαίνια ναού Αγ. Νεκταρίου Νικειών



Ο Νίκος



Νίκος και Πόπη Χαρτοφύλη



Όλη η οικογένεια στο γάμο της κόρης του Άννας



Με τον εγγονό τους, Γιάννη, πιλότο πολιτικής αεροπορίας σήμερα

(2). Ιωάννης. Γεννήθηκε το 1933. Αριστούχος απόφοιτος του Ιπποκρατείου γυμνασίου Κω, έλαβε υποτροφία για το πανεπιστήμιο Κολούμπια της Ν. Υόρκης, αλλά λόγω κακού χειρισμού του θέματος από τους αρμοδίους, τελικά δεν μετέβη στην Αμερική. Φοίτησε για δύο έτη στη Θεολογική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών, διέκοψε τη φοίτηση. Εργαζόμενος, απεφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου με άριστα. Κατετάγη στο Πολεμικό Ναυτικό όπου και σταδιοδρόμησε, αποστρατευθείς μετά από λίαν ευδόκιμη υπηρεσία, με τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, αφού του απενεμήθησαν όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια και παράσημα. Ενωμφεύθη την **Ελένη Μ. Σκουλλή** από την Κω, αδελφή επισκέπτρια του ΠΙΚΠΑ. Ο Γιάννης υπηρέτησε πολλά χρόνια στον Πόρο, στην εκεί εδρεύουσα Σχολή υπαξιωματικών του Π.Ν. Την υπόλοιπη υπηρεσία του την διήνυσε σε άλλες Υπηρεσίες του Π.Ν. Απέκτησαν τα παιδιά, **Άννα** και τις δίδυμες **Ασπασία** και **Ελισάβετ**.

Ο Γιάννης διετέλεσε για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του συλλόγου Γνωμαγόρας Αθηνών και μέχρι και σήμερα, για πάνω από 30 χρόνια, έχει την ευθύνη συντάξεως και εκδόσεως της εφημερίδας του συλλόγου ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΝΕΑ, με ιδιαίτερη επιτυχία, την οποία επιβεβαιώνουν τα εγκωμιαστικά σχόλια Νισυρίων και μη. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα και βιβλία σχετικά με την Νίσυρο αλλά και με παιδαγωγικά θέματα. Για την όλη προσφορά του προς τη Νίσυρο, τιμήθηκε το 2023 από το δήμο Νισύρου με την απονομή ειδικής τιμητικής πλακέτας και από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του δήμου Αθηναίων για το βιβλίο του, «Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίσυρο. 4-6 Αυγούστου 2001». Απόφοιτος του Ωδείου, με την καλλιέλαδη φωνή του, απολαμβάνει την ψαλμωδία στην ενορία του και κυρίως στη Νίσυρο κατά της διακοπές. Σε αναγνώριση της ανιδιοτελούς προσφοράς του στο αναλόγιο του Αγ. Γεωργίου Ν. Ψυχικού του απενεμήθη από την εκκλησιαστική επιτροπή τιμητική πλακέτα.

(α). Η Άννα, καθηγήτρια αγγλικών, παντρεύτηκε τον **Γεώργιο Αρβανίτη**, υπάλληλο ΕΥΔΑΠ και απέκτησαν τον **Νίκο**, προγραμματιστή Η/Υ και την **Ελένη**, αρχαιολόγο και οι δύο, υποψήφιοι διδάκτορες.

(β). Η Ασπασία, διευθύντρια ξενοδοχείων παντρεύτηκε τον **Σωτήρη Μετεβελή** και απέκτησαν τον **Γιάννη**, απόφοιτο ΤΕΙ, ιδιωτικό υπάλληλο. Ο γάμος τους αργότερα διελύθη.

(γ). Η Ελισάβετ, υπάλληλος στο υπουργείο εσωτερικών.



Αρχιπλοίαρχος του Π.Ν.



Με την οικογένειά του, 2020



Με την Ελένη στον Πόρο



Πρόεδρος του ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ



Τιμητική πλακέτα από την ενορία του



Έπαινος από τον Πολιτ. Οργανισμό δήμου Αθηναίων



Αριστείο Τιμής από το δήμο Νισύρου

(3). Αντώνης. Γεννήθηκε το 1937. Ιδιωτικός υπάλληλος, στο Γυαλί, ευμφεύθη την **Άννα Μ. Πάχου**, μετανάστευσε στην Αμερική, αλλά η νοσταλγία της Νισύρου με την ήρεμη ζωή, τον επανέφεραν στη Νίσυρο. Από μαθητής της Γ΄ γυμνασίου, τοποθετήθηκε ψάλτης και μέχρι και σήμερα, 2021, εξακολουθεί να τέρπει το εκκλησίασμα με την γλυκύτατη φωνή του, χωρίς ποτέ να λάβει αμοιβή από της δυο εκκλησίες στις οποίες συνεχώς ψέλνει. Για την μεγάλη αυτή προσφορά του, η Μητρόπολις Ρόδου, του απένειμε «τον χρυσούν σταυρόν της εκκλησίας της Δωδεκανήσου», και η Εταιρεία Νισυριακών Μελετών τιμητική πλακέτα την οποία του επέδωσε ο σεβ. Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ. Απέκτησαν τη **Σοφία**, και τον **Διαμαντή-Ανάργυρο**.

(α). Η Σοφία, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1967, κατασηματάρχης στη Νίσυρο, παντρεύτηκε τον **Αντώνιο Καρακωνσταντίνο** ιδιωτικό υπάλληλο και απέκτησαν την **Άννα-Μαρία** Δρα φιλολογίας και την **Καλλιόπη**, Msc παιδαγωγικής.

(β). Ο Διαμαντής, πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού απόφοιτος της Ακαδημίας Εμπ. Ναυτικού Ύδρας, είναι πλοηγός στο Γυαλί. Ενωμφεύθη την **Καλλιόπη Σακαλή**, οικονομολόγο, δημοτική υπάλληλο και απέκτησαν την **Ευαγγελία**, φοιτήτρια και τον Αντώνη, μαθητή.



Ο γάμος με την Άννα Πάχου



Με την οικογένειά του Επίδοση τιμητικής πλακέτας από τον μητροπολίτη



Πρώτη Ανάσταση



Απονομή Χρυσού Σταυρού εκκλησίας Δωδ/νήσου



Μετά το «κέλευσον»

(4). Κωνσταντίνος. Γεννήθηκε το 1943 στη Νίσυρο όπου και τελείωσε μόνο το δημοτικό σχολείο, γιατί το γυμνάσιο έκλεισε λόγω μικρού αριθμού μαθητών. Έτσι αναγκάστηκε να φοιτήσει σε τρία διαφορετικά γυμνάσια. Στη συνέχεια, φοίτησε με υποτροφία στην Ακαδημία πλοίαρχων εμπορικού ναυτικού Ύδρας, απ' όπου απεφοίτησε με άριστα και ταξίδεψε για τρία χρόνια, ως δόκιμος και ως πλοίαρχος Γ' τάξεως σε ποντοπόρα πλοία. Εισήλθε στη Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος και απεφοίτησε ως Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος με άριστα. Πήρε πτυχίο Πολιτικών Επιστημών από το Πάντειο πανεπιστήμιο και με υποτροφία της διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως, φοίτησε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Σαουθάμπτον στον τομέα ηλεκτρονικών συσκευών ναυσιπλοΐας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως Αξιωματικός Λ.Σ. υπηρέτησε σε καίριες θέσεις ευθύνης, όπως Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου, Βοηθός Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Γενικό Προξενείο του Ρότερνταμ, Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως Ναυτικών, Διευθυντής

Ναυτικής Εργασίας, Γενικός Διευθυντής (Κλαδάρχης) στο υπουργείο Ναυτιλίας και Ναυτιλιακός Σύμβουλος στην ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου με αντικείμενο την εκπροσώπηση της Ελλάδος στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, IMO (1991-1993).

Εξεπροσώπησε την Ελλάδα σε τέσσερις συνόδους της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας στη Γενεύη, (1986-88), στις οποίες διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε εκ μέρους της Ελλάδος, πολλές Διεθνείς Συμβάσεις και Συστάσεις (Recommendations) για θέματα ναυτικής εργασίας. Στην ίδια περίοδο συμμετείχε σε πολυάριθμες συνεδριάσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Γενεύη και Λονδίνο. Απεστάλη, με μικρή ομάδα αξιωματικών στην Αγγλία για να μελετήσουν το σύστημα διαδοχικής εκπαιδύσεως των αξιωματικών εμπορικού ναυτικού και να εκτιμήσουν την δυνατότητα εφαρμογής του στην Ελλάδα, πρόγραμμα που τελικώς εφαρμόστηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Την περίοδο 1986-89 δίδαξε στη Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών Λ.Σ.

Το 1988 Επελέγη από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), να τον εκπροσωπήσει στη Γενεύη στην κοινή σύνοδο με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), για την κατάρτιση της Διεθνούς Συμβάσεως για την αποφυγή κοπώσεως των ναυτικών.

Απεστρατεύθη τον Μάρτιο του 1994, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μετά από διαδοχικές αποφάσεις που τον δικαίωναν, επανήλθε στην ενέργεια, το 1995 επελέγη ως Υπαρχηγός Λ.Σ. και απεστρατεύθη το 1996 με τον βαθμό του Αντιναυάρχου.



Ο γάμος, τον Ιούλιο του 1973



Στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας στη Γενεύη



Με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Καραμανλή



Με τον ΠτΔ Προκ. Παυλόπουλο



Με τον Καγκελάριο Γκ. Σρέντερ

Μετά την αποστρατεία του ανέλαβε για 16 χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ. σε μεγάλη ναυτιλιακή εταιρία της ποντοπόρου ναυτιλίας και συμμετείχε στο Δ.Σ. της

Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών ενώ παραλλήλως, εκπροσωπούσε την Ένωση αυτή στο Δ.Σ. του ΝΑΤ και στο Ανακριτικό Συμβούλιο Ναυτικών Ατυχημάτων, στη θέση του ειδικού στην θεωρία και πράξη της ναυτιλίας.



Με τον Μεγάλο Αυλάρχη των Αντιναύαρχος Λ.Σ. Στη «Λεωφόρο» με τους θρύλους, Δομάζο και Αντωνιάδη Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ

σερ Τζέιμς Γουίδεροζ

Στα ναυτιλιακά περιοδικά έχουν δημοσιευθεί πολλά άρθρα του για θέματα ναυτιλίας, και μάλιστα δύο από αυτά, σε επετειακές εκδόσεις των «Ναυτικών Χρονικών». Δύο βιβλία του, με τίτλο «Το Ναυτικό Ραντάρ» και «Ηλεκτρονική Ναυσιπλοΐα» είχαν εγκριθεί ως επίσημα βιβλία για τις Ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, για τη διδασκαλία των αντιστοίχων μαθημάτων.

Πρόεδρος της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών, από το 2000. Πολλά άρθρα του σχετικά με τη Νίσυρο, έχουν δημοσιευθεί στις εκδόσεις της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών. Το ενδιαφέρον του για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του νησιού μας (απομάκρυνση χοίρων από τους χοχλάκους, αντίδραση για την εκμετάλλευση της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας, προστασία πηγαδιού του Μιαούλη στο Γυαλί, κατεδάφιση τοίχου επί του αιγιαλού στην Τάβλα του Γιαλού κ.ά.) έχει συχνά προκαλέσει την αντίδραση των θιγομένων. Ενυμφεύθη την δικηγόρο Μαρία Πλυμένου και απέκτησαν δυο παιδιά, τον **Γιώργο**, και την **Άννα-Νεκταρία**.

(α). Ο Γιώργος, δικηγόρος, ασχολείται στον τομέα της ναυτιλίας, ενυμφεύθη την **Βασιλική Μεσάρη**, οικονομολόγο, υπάλληλο Εθνικής Τράπεζας και απέκτησαν ένα παιδί, την **Χρυσάνθη-Μαρία**.

(β). Η Άννα-Νεκταρία, αρχιτέκτων-μηχανικός ΕΜΠ, Msc UIC, παντρεύτηκε τον **Κώστα Πέτρου**, σκηνοθέτη-ηθοποιό και έχουν ένα παιδί, τον **Ωρίωνα- Χαράλαμπο**.



Χρυσάνθη-Μαρία



Γιώργος και Άννα-Νεκταρία, εθελοντές



Ωρίων - Χαράλαμπος

στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004

στ. Νικόλαος. (6/5/1908-1995). Την 19/9/1938 ενυμφεύθη την **Άννα Π. Γιαννάκη** (1913-1992) και απέκτησαν τα παιδιά: **Ιωάννη, Ανθούλα, Μαρία, Ασπασία, Παναγιώτη και Γεώργιο.**



Ο Νικόλαος του Γιάνναρου



Οικογένεια Νικόλα και Άννας Κατσιματίδη

(1). Ιωάννης. Σταδιοδρόμησε ως ασυρματιστής στα εμπορικά πλοία. Ενυμφεύθη την **Μαρία Μισού-Βογιατζή** και απέκτησαν μια κόρη την **Άννα**, που παντρεύτηκε τον **Κωνσταντίνο Ν. Σφακιανό** και απέκτησαν τα παιδιά, **Νικόλαο και Ιωάννη**. Ο Γιάννης, είχε έντονες υπαρξιακές αναζητήσεις, είχε ποιητικό τάλαντο και έγραψε ποιητικές συλλογές, με θέματα κυρίως, κλασσικής γραμματείας. Ο λογοτέχνης Κώστας Ε. Σκανδαλίδης, επιμελήθηκε το 2022 την έκδοση του δήμου Νισύρου, με τίτλο, «Γιάννης Ν. Κατσιματίδης. Ένας ξεχωριστός Νισύριος ποιητής και λαογράφος».



(2). **Ανθούλα**. Παντρεύτηκε τον **Λεωνίδα Καζακόπουλο** εργαζόμενο στο Γυαλί και απέκτησαν μία κόρη την **Αντωνία (Τόνια)**. Η Τόνια παντρεύτηκε τον **Χρήστο Μουτσώκο** Αξιωματικό της ΕΛΑΣ από την Αιτωλοακαρνανία, σημερινό αστυνομικό Διευθυντή Ευρυτανίας και απέκτησαν μία κόρη την **Ανθούλα**. Δυστυχώς η Τόνια απεβίωσε νέα.



Ο γάμος της Ανθούλας



Η Τόνια ασπάζεται το χέρι του Πατριάρχη στα Νικεΐα

(3). **Ασπασία**. Δημοτική υπάλληλος στο δήμο Νισύρου και αργότερα Κω. Παντρεμένη με τον **Εμμανουήλ Μαστρογιώργη**, διδάσκαλο από την Κω. Απέκτησαν τα παιδιά:

(α). **Γιάννη**, μαθηματικό, νυμφευμένο με την **Αικατερίνη Σουρασή**.

(β). **Άννα**, ιδιωτική υπάλληλο, παντρεμένη με τον **Γεώργιο Τσολάκη**.

(4). **Μαρία**. Υπάλληλος στο υπουργείο Παιδείας, παντρεύτηκε τον **Νικόλαο Μενδρινό** και απέκτησαν μια κόρη την **Μαρίνα**.

(5). **Παναγιώτης**. Εκτελωνιστής, ενυμφεύθη την **Άννα Σκουλλή** από τον Εμπορείο, έζησαν στον Πειραιά και ο Παναγιώτης, εξελέγη δήμαρχος Νισύρου σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Απέκτησαν τα παιδιά:



Υποδοχή του Οικ. Πατριάρχου στη Νίσυρο. Με τη σύζυγό του Άννα. Με το ζεύγος Γιάννη Ανδ. Κατσιματίδη στη Ν.Υόρκη.

(α). Η **Ειρήνη** απόφοιτος του Παντείου πανεπιστημίου, υπάλληλος στον ΟΣΕ, παντρεύτηκε τον **Τάκη Τραγόμαλο**, οινολόγο και απέκτησαν τον **Γιώργο**,

απόφοιτο του πανεπιστημίου Πειραιά και την **Άννα**, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής.

(β). Η **Ανθούσα**, υπάλληλος στο δήμο Κερατσινίου, παντρεύτηκε τον **Ανδρέα Δανασά**, λογιστή σε ναυτιλιακή εταιρία και απέκτησαν δύο παιδιά, την **Παναγιώτα**, φοιτήτρια και τον **Νικόλαο**, μαθητή.

(6). **Γεώργιος**. Εργάζεται στο νοσοκομείο Λέρου, όπου ενυμφεύθη την συνάδελφό του **Καλλιόπη Δράκου** και έχουν ένα κορίτσι την **Άννα** αθλήτρια στη δισκοβολία με εξαιρετικές διακρίσεις.

ζ. **Αριστομένης**. Ο Άρης, γεννήθηκε την 25/4/1912, δίδυμος με την Μαρία, απεφοίτησε από την γεωπονική σχολή Λάρισας και ήταν υπάλληλος στην Αγροτική τράπεζα. Σε ηλικία 14 ετών, μαζί με δυο άλλους συμμαθητές του υπέστειλαν την ιταλική σημαία από τον ιστό του δημοτικού σχολείου Μανδρακίου και ύψωσαν την ελληνική, πράξη για την οποία συνελήφθησαν από τους κατακτητές, παρεπέμφθησαν στο δικαστήριο στην Κω και κατεδικάστηκαν, όπως καταγράφεται στην στήλη που ανήρτησε η Εταιρεία Νισυριακών Μελετών κάτω από τον ιστό. Είχε λάβει μέρος στον πόλεμο του 1940 κατά της Ιταλίας και Γερμανίας, καταταγείς ως εθελοντής στο Σύνταγμα Δωδεκανησίων εθελοντών. Ενυμφεύθη την **Μαρία Κονδύλη**, έζησαν στον Πειραιά και αργότερα στην Αθήνα και απέκτησαν τα παιδιά:

(1). **Ασπασία**, παντρεύτηκε τον **Μάρκο Τζιναριάν** επιπλοποιό. Απέκτησαν τα παιδιά:

(α). **Αμαλία** παντρεύτηκε τον **Ανδρέα Τσαρούμη**, πρατηριούχο βενζίνης, με δυο παιδιά την **Μαριάννα**, δημοσιογράφο και την **Χριστίνα**, απόφοιτο του New York College.

(β). **Μαρία** παντρεύτηκε τον **Ιωάννη Δημητρακόπουλο**, απέκτησαν δύο παιδιά, τον **Μάρκο** και την **Φρόσω**. Αργότερα ο γάμος διελύθη.

(2). **Ελένη**, σταδιοδρόμησε στην εφημερίδα Εξπρές. Δεν δημιούργησε οικογένεια.



Ο Αριστομένος Ι. Κατσαματίδης



Εντοιχισμένη πλάκα για την υποστολή της ιταλικής σημαίας

η. **Μαρία**. Δίδυμη με τον Αριστομένο. Βαθιά θρησκευομένη, δίδασκε στο κατηχητικό σχολείο στο Μανδράκι, μαζί με την Μέλπω Μουλλού. Παντρεύτηκε τον **Δημήτριο Μαστρογιάννη**, ο οποίος στη συνέχεια έγινε ιερέας και υπηρέτησε όλη τη θητεία του στον μητροπολιτικό ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Ρόδου. Καλός λευίτης, κατέλιπεν αγαθή

ανάμνηση για την πραότητα του χαρακτήρα του, το ενδιαφέρον του για τους εμπερίστατους ενορίτες, την καλλιφωνία του και την ιεροπρέπείά του. Χαρακτηριστικό είναι επίσης αυτό το οποίο ένας θεολόγος είπε για την Μαρία, ότι «ήταν παπαδιά, πριν γίνει παπαδιά», αναφερόμενος στον προηγούμενο ενάρετο βίο της. Ο Δημήτριος, επί ηγουμενίας του Κύριλλου Ρωμάνου, ήταν «παιδί της Παναγιάς», δηλαδή βοηθός για την τακτοποίηση των αναγκών της Μονής. Το 1936, την 25^η Μαρτίου, ύψωσε στη Μονή την ελληνική σημαία, συνελήφθη από τους κατακτητές Ιταλούς, κρατήθηκε για δυο μέρες στα κρατητήρια και μόνο με την συνεχή και επίμονη παρέμβαση του ηγουμένου αφέθηκε ελεύθερος. Απέκτησαν μία κόρη την **Ασπασία**, ζωγράφο, απόφοιτο της σχολής Καλών Τεχνών Φλωρεντίας, διδάκτορα και μεταδιδάκτορα, καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης στο πανεπιστήμιο Αιγαίου.



Ο παπά-Δημήτριος



Η πρεσβυτέρα Μαρία



Η Ασπασία



Η Ασπασία, με καθηγητές

Θ. Αντώνιος. Ο Αντώνιος, εγεννήθη 9 Απριλίου του 1917. Εργαζόμενος, προ του πολέμου και κατά την κατοχή στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, φοιτούσε παραλλήλως στη Νομική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών. Κατετάγη ως εθελοντής στο Σύνταγμα Δωδεκανησίων εθελοντών κατά τον πόλεμο του 1940 και μετά τον πόλεμο, μετανάστευσε στην Αμερική, όπου εργαζόταν στην κάβα του αδελφού του Γεωργίου, στο Γκάλβεστον του Τέξας. Ενωμφεύθη την **Καλλιόπη (Πίτσα)**, από την Σπάρτη και απέκτησαν τρία παιδιά, την **Μαρία (Μάργκο)**, τον **Γιάννη** και τον **Γεώργιο**. Όπως και ο αδελφός του Γιώργης, άλλαξε το επίθετο σε Κάρος.



Ο Αντώνης Καταματίδης



Η κόρη του Αντώνη, νύμφη

(1). Η **Μαρία, (Μάργκο)**, απόφοιτος εφαρμοσμένων επιστημών του πανεπιστημίου του Γκάλβεστον, παντρεύτηκε τον **Lance Anthony Craig**, ιατρό, απόφοιτο του

πανεπιστημίου Galveston Texas. Απέκτησαν ένα κορίτσι την Άλυ και δυο αγόρια, τον Αντώνη και τον Ανδρέα.

(2). Ο **Γιάννης**, ενυμφεύθη την Αμερικανίδα Μελίντα και απέκτησαν μια κόρη, την Αναστασία, αλλά ο γάμος τους διελύθη. Ο Γιάννης απεβίωσε το 2021.

(3). **Γιώργος**, ενυμφεύθη την **Κατερίνα Γκόρη (Katherine Gory)** και έχει, από προηγούμενο γάμο ένα αγόρι, τον Ρόμπερτ, μηχανολόγο μηχανικό, παντρεμένο με την Άλυ Σούκανες, και με δύο παιδιά, την Ολίβια και αγόρι αβάπτιστο.



Ο Γιώργος με την εγγονή του Ολίβια



Η Κατερίνα με το νέο εγγονάκι



Στην Αθήνα με τα εξαδέλφια τους



Ρόμπερτ Κάρος



Ρόμπερτ, Άλυ και Ολίβια

3. Καλλιόπη (Καλή) του Κατσομμάτη. (1853-1952). Παντρεύτηκε τον **Ιωάννη Γ. Σφακιανό** (1854;-) κτηνοτρόφο, με καταγωγή από τα Σφακιά και απέκτησαν τα παιδιά, **Άννα, Γεώργιο, Ειρήνη, Κωνσταντίνο και Τερψιχόρη.** Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος και ο χρόνος του θανάτου της. Επιστρέφοντας στο σπίτι της από το μνημόσυνο του γιου της Κωνσταντή, που πέθανε σε ηλικία 53 ετών, έπαθε εγκεφαλικό από το οποίο δεν συνήλθε και μετά από λίγους μήνες απεθάνε. Τόσο είχε ταλαιπωρηθεί ο εξασθενημένος οργανισμός της στην ηλικία των 99 ετών, από το ξόδι του γιού της, μοιρολογώντας τον, κατά τα νισύρικτα έθιμα.



Ο Γιάννης και η Καλή του Σφακιανού-Κατσομμάτη



Ειρήνη _____	Ιάκωβος _____	Μαρία _____
Χ. Πάχος	Χ. Καραγεώργη	Μετ. Καρπαθάκης
Φλώρα _____	Μαρία _____	Ειρήνη _____
Κ. Ορσάρης	Κ. Καρπαθάκης	Μ. Γεωργάκης
Ιωάννης _____		Τερψιχόρη _____
Μ. Χαρτοφύλη		Β. Κουτσουλιάνος
		Νικόλαος _____
		Μ. Σακκαλή

α. Άννα. (1886-195;). Παντρεύτηκε τον **Μιχαήλ Καβαλιώτη** (1880-;). Ο Μιχάλης πήγε στην Αμερική χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για την εκεί παραμονή του. Απέκτησαν τα παιδιά: **Μαρία, Καλλιόπη, Κωνσταντίνο, Ειρήνη, Φλώρα (Φλουρού), και Ιωάννη.**



Άννα Σφακιανού και Μιχάλης Καβαλιώτης

(1). Μαρία. (1916-;). Παντρεύτηκε τον **Ανδρέα Μαρίνο** (2^{ος} γάμος του), συνταξιούχο από την Αμερική και έζησαν στη Νίσυρο.



Η Μαρία του Καβαλιώτη

(2). **Καλλιόπη**. (1918-1920). Απεβίωσε νήπιο.

(3). **Κωνσταντίνος**. (1920-1942). Ασθένησε από την ανίατη τότε φυματίωση και απέθανε χωρίς να δημιουργήσει οικογένεια.

(4). **Ειρήνη**. (1925-1999). Παντρεύτηκε τον **Χαρτοφύλη Πάχο** (1923-;), κρεοπώλη και υιοθέτησαν τον γιο της Φλουρούς, Μιχάλη.



Ο Χαρτοφύλης και η Ειρήνη Πάχου

(5). **Φλώρα (Φλουρού)**. (;-1999). Παντρεύτηκε τον **Κώστα Αν. Ορσάρη**, (Μιαούλη) κτηνοτρόφο και απέκτησαν τα παιδιά:

(α). **Μιχάλης**, επιχειρηματία, που ενυμφεύθη την νοσηλεύτρια **Ιωάννα Σακλαρίδη** και έχουν ένα γιο τον **Χαρτοφύλη**, επιχειρηματία στη Νίσυρο.

(β). **Άννα**, δημοτική υπάλληλο, που παντρεύτηκε τον **Νίκο Κ. Πατρίκη**, δημ. υπάλληλο και απέκτησαν τον **Κωνσταντίνο**, αρχιτέκτονα μηχανικό και την **Φλώρα**, καθηγήτρια μουσικής.

(γ). **Ασημένη**, καταστηματάρχη, που παντρεύτηκε τον **Σπύρο Χατζηστεφανή**, ναυτικό με ιδιόκτητο σκάφος και απέκτησαν τον **Αντώνη**, μηχανικό εμπορικού ναυτικού και την **Φλώρα**.



Η Φλουρού

(6). **Ιωάννης**. (1932-2001). Υπάλληλος στο Γυαλί, ενυμφεύθη την **Μαρία Γ. Χαρτοφύλη** και απέκτησαν τα παιδιά:

(α). **Καλλιόπη** παντρεύτηκε τον **Γαρουφαλή Δημήτριο** και απέκτησαν την **Δανάη** και σε δεύτερο γάμο, τον **Χριστοφή Κορωναίο**, καθηγητή χημείας στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και δήμαρχο Νισύρου το 2014 και 2019.

(β). **Μιχάλης**, παντρεύτηκε την **Παρασκευή Μαλατέστα** και απέκτησαν τα παιδιά, **Γιάννη** και **Κωνσταντίνα**, δίδυμα.

(γ). **Άννα** παντρεύτηκε τον **Αντώνιο Μπαρμπούτσα** από την Κω, απέκτησαν τα παιδιά **Μαρία** και **Γεωργία-Ασημίνα**. Ο γάμος διελύθη αργότερα.



Γιάννης Καβαλιώτης



Ο γάμος του Γιάννη με την Μαρία

β. Γεώργιος. (1887-1910). Το 1907, όταν οι Νεότουρκοι καθιέρωσαν την στράτευση των υπηκόων των κατεχομένων χωρών, δηλαδή και της τότε κατεχομένης ακόμη Δωδεκανήσου, μαζί με άλλα Νισυρόπουλα, κρύφτηκαν στην αρχή στο Άργος (Λαγκάδα), από εκεί κρυφά με καϊκι στην Περγούσα και από κει στον Πειραιά και στη συνέχεια στην Αμερική. Γρήγορα όμως αρρώστησε και επέστρεψε στη Νίσυρο όπου και απέθανε, χωρίς να δημιουργήσει οικογένεια.

γ. Ειρήνη. (1888-1976). Παντρεύτηκε τον **Νικόλαο Πολίτη** (1882-1966), ο οποίος πήγε στην Αμερική το 1906 και αργότερα επέστρεψε στη Νίσυρο όπου και απέθανε. Απέκτησαν τα παιδιά: **Αντώνιο**, **Ιωάννη**, **Καλλιόπη**, **Ιάκωβο** και **Μαρία**. Σε μεγάλη ηλικία και μετά τον πρόωρο θάνατο της κόρης της Καλλιόπης, η Ειρήνη πήγε στην Αμερική στα άλλα της παιδιά, όπου και απέθανε.



(1). **Αντώνιος**. (1920-1988). Ενωμφεύθη την **Καλλιόπη Γ. Μούρα** (του Καπριάνου) (1928-2017), ζούσαν στην Αμερική και απέκτησαν τα παιδιά, **Άννα**, και **Νικόλαο**.



Αντώνης και Γιάννης Πολίτη μετά συζύγων Νίκος Αν. Πολίτης με τις κόρες του. Άννα Αν. Πολίτη με την οικογένειά της

(α). **Νικόλαος**. Πρόεδρος τεχνικής εταιρίας που ασχολείται με επενδύσεις σε ακίνητα, νυμφευμένος με την **Κατερίνα**, οπτικό. Παράλληλα, και οι δύο ασχολούνται και με τον χορό. Παιδιά, η **Αλεξία Χριστίνα**, λογοθεραπεύτρια και τραγουδίστρια στο Broadway με συμμετοχή σε κινηματογραφικές ταινίες και **Νικόλ-Βικτόρια**, φοιτήτρια.

(β). **Άννα**. Παντρεύτηκε τον **Robert Garramone**, απέκτησαν δυο παιδιά, **Αντώνη** και **Κρίστα**. Διαμένουν στη Φλόριδα.

(2). **Ιωάννης**. (1923-2003). Ενωμφεύθη την **Αθηνά Χατζηνικολάου**, ζούσαν στην Αμερική και απέκτησαν:



Αποφοίτηση Νίκου από πανεπιστήμιο Γιάννης και Αθηνά Πολίτη Αποφοίτηση Γιώργου από πανεπιστήμιο

(α). **Τον Νίκο**, λυκειάρχη μαθηματικό, άγαμο.

(β). **Τον Γιώργο**. Επίσης καθηγητή. Ενωμφεύθη την **Βασιλική Αρσένη**, αλλά ο γάμος διελύθη. Παιδιά, **Αθηνά** και **Μαρία**, φοιτήτριες.

(3). **Καλλιόπη**. (1926-1966). Παντρεύτηκε τον **Βασίλη Ι. Πατρίκη** (1922-2008) και απέκτησαν τα παιδιά:

(α). **Ειρήνη**, παντρεύτηκε τον **Χαράλαμπο Σακκαλή**, και απέκτησαν την **Καλλιόπη** παντρεμένη με Αιγύπτιο, απέκτησαν την **Ειρήνη** και τον **Χαράλαμπο**.

(β). **Μαρία**, παντρεύτηκε τον **Τσολακίδη Κώστα** και απέκτησαν τον **Βασίλη**, ο γάμος διελύθη σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε τον **Δαμιανό Μουζακίδη** ζουν στην Κέρκυρα

και απέκτησαν τον **Αλέξανδρο**, φοιτητή στην Αγγλία. Ο **Βασίλης** ενυμφεύθη την **Σοφία** ζουν στην Κέρκυρα και έχουν τρία παιδιά, τον **Κώστα**, την **Άννα-Μαρία** και την **Αλεξία**.

(γ). **Ιωάννη**, ενυμφεύθη την **Ανθούλα Γ. Ροδίτη** και ζουν στην Αμερική και απέκτησαν τον **Βασίλη**, φημισμένο βιολιστή, νυμφευμένο με σύζυγο από την Χίο και τον **Γιώργο**.

(δ). **Άννα**, παντρεύτηκε τον **Λούη Κυριακίδη**, ζουν στην Αμερική και απέκτησαν τον **Χριστόδουλο**, την **Καλλιόπη**, τον **Παναγιώτη** και τον **Αλέξανδρο**.

Ο Βασίλης, προσέφερε εθελοντικά πολλές υπηρεσίες στη Νίσυρο, (συντήρηση Ι. Μονής Σταυρού στο Άργος, μονοπάτι προς παραλία «Χοχλάκοι» κ. ά.), σε συνεργασία με τον σύγγαμβρό του Κώστα Α. Καρπαθάκη.



Η Πόπη και ο Βασίλης του Πατρίκη

(4). **Ιάκωβος**. (1927-2014). Ενυμφεύθη την **Χρυσούλα Καραγεώργη**. Μετά από εργασία στην Αμερική, ο Ιάκωβος επέστρεψε και ζούσαν στην Αθήνα, χωρίς να αποκτήσουν απογόνους.



Ο Γιάκουμος και η Χρυσούλα

(5). **Μαρία**. Παντρεύτηκε τον **Κώστα Α. Καρπαθάκη** (Κουλιανό)(1927-2014).



Κώστας και Μαρία Καρπαθάκη



Με τα εγγόνια τους

Έζησαν για λίγο στην Αμερική και μετά στη Νίσυρο, όπου ο Κώστας μαζί με τον Βασ. Πατρίκη κατεσκεύασαν εθελοντικά, πολλά καλλωπιστικά έργα. Απέκτησαν τα παιδιά:

(α). Ειρήνη, παντρεύτηκε τον **Νικόλαο Μεντόρο**, ζουν στην Αμερική και απέκτησαν δυο παιδιά, τον **Σπύρο** και τη **Μαρία**.

(β). Αντώνη, ενυμφεύθη την **Νομική** από τη Ρόδο, ζούσε στη Νίσυρο, αλλά έφυγε νωρίς. Απέκτησαν τα παιδιά, Κώστα και Νίκο.



Ο Αντώνης



Η Ειρήνη

(γ). Καλλιόπη που παντρεύτηκε τον **Γεώργιο Ντούμα**, ζουν στην Αμερική και απέκτησαν τα παιδιά, **Χριστόφορο** και **Μαρία**.

δ. Κωνσταντίνος. Ο Κωσταντής του Σφακιανού. (1898-1951). Ενυμφεύθη την **Άννα Ι. Νικολοπούλου** (1899-1971) και απέκτησαν τα παιδιά: Ιωάννη, Καλλιόπη, Γεώργιο, Μαρία, Ειρήνη, Τερψιχόρη και Νικόλαο.





Τα παιδιά του Κωνσταντή Σφακιανού

(1). Ιωάννης. (1925-2006). Ο μεγαλύτερος γλεντζές της Νισύρου με εκπλήσσοσα ζωτικότητα και ανεπανάληπτη φωνή, που τον έκανε μοναδικό εκτελεστή των Νισύρικων τραγουδιών. Ο Τζίμης Κατσιματίδης (του Αντώνη), τον χαρακτήρισε ως «βασιλέα των ορέων». Ενωμφεύθη την **Άννα Κοντοβερού** (1930-1987), με την οποία απέκτησαν δέκα πέντε παιδιά: **Κώστα, Γιώργο, Καλλιόπη, Νίκο, Παύλο, Μάνο, Τάσο, Δημήτρη, Αχιλλέα, Αλέξανδρο, Παναγιώτη, Σταύρο, Μαρία, Χρήστο και Κατίνα.**



Γιάννης και Άννα Κοντοβερού-Σφακιανού

(α). Ο Κώστας, (1947-2015), ξεκίνησε ως ναυτικός, μετά τον γάμο εργάστηκε στην Αμερική και αργότερα, εστιατορας στη Νίσυρο. Ενωμφεύθη την **Σεβαστή Ορσάρη** και απέκτησαν στην Αμερική, την **Ανθούλα,** τον **Γιάννη,** και την **Άννα.** Η Ανθούλα, διαμένει στη Νίσυρο, υπάλληλος στο δήμο, παντρεύτηκε τον Γρηγόριο Παπαδέλια, αλλά ο γάμος διελύθη και σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε τον Κυριάκο Καραμανιάν. Ο Γιάννης, διαμένει στη Νέα Υόρκη, νυμφευμένος με την Αθηνά Ν. Σαρρή και έχουν δυο αγόρια, τον Κώστα και την Ασημένη. Η Άννα υπηρέτησε στον στρατό και τώρα έχει κατάστημα στη Νίσυρο.

(β). Ο Γιώργος-Μιχαήλ, (1948), εστιατορας στη Νέα Υόρκη, ενωμφεύθη την **Καλλιόπη Απριλάκη** από τα Νικειά και απέκτησαν, τον Γιάννη, νυμφευμένο με την Πολυξένη Κοτσιδίδη με δύο αγόρια, τον Κώστα, και την Άννα, παντρεμένη με τον Μιχαήλ Παβιαδάκη, με δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Όλοι ζουν στην Αμερική.

(γ). Η **Καλλιόπη** παντρεύτηκε τον **Προκόπη Ζησιμόπουλο** που απεβίωσε το 2020. Ζούσαν στον Καναδά και απέκτησαν, τον Δημήτρη, υπάλληλο τραπέζης και τον Γιάννη, γεωλόγο, παντρεμένο με Ιταλοκαναδή με ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

(δ). Ο **Νίκος-Οδυσσέας**, (1951-2015), εστίατορας στη Νίσυρο, ενυμφεύθη την **Ειρήνη Κ. Σταυριανού**, διατηρούν εστιατόριο στην Ηλικιωμένη και απέκτησαν την Άννα, δημορική υπάλληλο, παντρεμένη με τον Αντώνη Τσιμισίρη με δύο κορίτσια και τον Κώστα, ηλεκτρολόγο-ψυκτικό, νυμφευμένο με την Άννα Ι. Κατσιματίδη, με δύο αγόρια.

(ε). Ο **Παύλος**,(1953), εστίατορας, ενυμφεύθη την Καναδή **Amber Smith**, ζουν στον Καναδά και απέκτησαν την Άννα και την Κασσάνδρα.

(στ). Ο **Μάνος**, (1954-2012), κτηνοτρόφος στη Νίσυρο, ενυμφεύθη την **Ειρήνη Δ. Χαρίτου** και απέκτησαν τον Γιάννη, κρεοπώλη, νυμφευμένο με την Μαρία Κιτρίνα, με ένα κορίτσι, την Μαρία, παντρεμένη με τον φαρμακοποιό Σωτήρη Σταυρά από τη Ρόδο, ζουν στη Νίσυρο και έχουν ένα αγόρι, την Άννα, φυσιοθεραπεύτρια και τον Δημήτρη, μαθητή.

(ζ). Ο **Τάσος**, (1956-1995), ιδιοκτήτης καφέ στη Νίσυρο, απέθανε από καρδιά, νέος χωρίς να δημιουργήσει οικογένεια.

(η). Ο **Δημήτρης**, ενυμφεύθη την **Κατίνα Διακομιχάλη**, ζουν στην Αμερική και απέκτησαν τον **Γιάννη**, ιατρό ουρολόγο νυμφευμένο με την ιατρό **Μαρία Γεωργιάδη**, με δύο κορίτσια και ένα αγόρι και την **Άννα**, παντρεμένη με τον **Μιχάλη Ιακ. Ζαράκη** με τρία κορίτσια.

(θ). Ο **Αχιλλέας**, (1958), διατηρεί κατάστημα καφέ στο λιμάνι της Νισύρου, ενυμφεύθη την **Μαρία Π. Μαστρομιχάλη** και απέκτησαν την **Παναγιώτα**, αλλά ο γάμος τους ελύθη.

(ι). Ο **Αλέξανδρος**, (1960), ιδιοκτήτης καταστήματος καφέ, ενυμφεύθη την **Διαμαντούλα Ι. Σακκαλή**, ζουν στη Νίσυρο και απέκτησαν την **Άννα**, φυσιοθεραπεύτρια, που σε πρώτο γάμο παντρεύτηκε τον **Χρυσ. Καπαράκη** και σε δεύτερο τον Άκη Δολδούρη υπαξιωματικό του στρατού, με ένα κορίτσι, και την Ιωάννα, κομμώτρια, παντρεμένη με τον Άρη Σακελλαρίου, καθηγητή πολεμικών τεχνών, με ένα αγόρι.

(ια). Ο **Παναγιώτης**, «ο Βέγγος» (1961), εστίατορας στη Νίσυρο, ενυμφεύθη την **Μαρία Αντ. Χατζηστεφανή** και απέκτησαν τον **Γιάννη**, ασχολούμενο στην επιχείρηση του πατέρα του και την **Άννα** φοιτήτρια.

(ιβ). Ο **Σταύρος**,(1962), κτηνοτρόφος, ενυμφεύθη την **Αικατερίνη Ι. Κετσέ**, ζουν στη Νίσυρο και απέκτησαν, τον **Γιάννη**, που ενυμφεύθη την **Τίνα Νικολέτου** με ένα αγόρι τον **Τάσο**, την **Περσεφόνη** που παντρεύτηκε τον **Μιχάλη Τσίικη**, με ένα κορίτσι, αλλά ο γάμος ελύθη και την **Άννα**. Όλοι ζουν στη Νίσυρο.

(ιγ). Η **Μαρία**, (1963), έμπορος, παντρεύτηκε τον **Σταύρο Ν. Χαρίτο**, επιπλοποιό, ζουν στη Νίσυρο και απέκτησαν την **Άννα** και την **Νικολέττα**.

(ιδ). Ο **Χρήστος**, (1965), κτηνοτρόφος στη Νίσυρο, χωρίς οικογένεια.

(ιε). Η **Κατίνα**, (1967), παντρεύτηκε τον **Αντώνη Αναστασίου**, ζουν στη Νίσυρο και απέκτησαν, την **Άννα** παντρεμένη με τον **Δημήτρη Αθανασόπουλο** και τον **Τάσο**, νυμφευμένο με την **Αικατερίνη Φασιανού**, με ένα κορίτσι και ένα αγόρι.

(2). Γεώργιος. (1926-1994). Σε νεαρή ηλικία, κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής, ανεχώρησε κρυφά από τη Νίσυρο με καΐκι (κατσιρμάδες), μαζί με άλλους Νισύριους και κατέφυγαν στη Μέση Ανατολή όπου κατετάγησαν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που είχαν συγκροτηθεί εκεί. Μετά την απελευθέρωση, επανήλθε στη Νίσυρο και ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία στην αρχή, αλλά αργότερα προσελήφθη στη ΔΕΗ. Ενωμψεύθη την **Αναστασία Ξενίκη** και απέκτησαν τα παιδιά:

(α). Κώστα, (1955) μηχανικό αυτοκινήτων, νυμφευμένο με την **Άννα Δ. Κατσιματίδη**, με παιδιά τον **Γιώργο**, και την **Δήμητρα**, νηπιαγωγό.

(β). Βαγγέλη, (1957), υπάλληλο της ΔΕΗ, νυμφευμένο με την Άννα Κοτς με ένα αγόρι, τον Γιώργο, αλλά ο γάμος διελύθη αργότερα.

(γ). Γιάννη, (1960-2010), οδοντοτεχνίτη, νυμφευμένο με την **Αντωνία Αλεξάνδρου** με ένα παιδί, τον **Γιώργο-Μιλτιάδη**, αλλά ο γάμος διελύθη και σε δεύτερο γάμο με την Γεωργιανή, **Μαργαρίτα Καχιτζέ** απέκτησε την **Γλυκερία**. Ο Γιάννης απέθανε νέος.



Ο Γιώργος στη Μ. Ανατολή



Γιώργος και Αναστασία Σφακιανού

(3). Καλλιόπη. (1928-1937). Απεβίωσε σε μικρή ηλικία, από σκληροειδίτιδα, λόγω εσφαλμένης διαγνώσεως του ιατρού.



Καλλιόπη Κ. Σφακιανού

(4). Μαρία. (1930-2019). Παντρεύτηκε τον **Μεταξωτό (Τοτό) Καρπαθάκη (Καλέργη)** (1926-1978). Ασχολήθηκαν με την γεωργία και αργότερα μετανάστευσαν στην

Αμερική, όπου απεβίωσαν και οι δύο. Απέκτησαν την **Καλλιόπη**, τον **Αντώνη**, τον **Κώστα** και την **Άννα**.



Τοτός και Μαρία Καρπαθάκη

Πόπη, Αντώνης, Κώστας, Άννα

(α). Η **Καλλιόπη** (1950-2008), δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη και με λογοτεχνικό τάλαντο, παντρεύτηκε τον **Μπάμπη Ζαβιτσάνο** και απέκτησαν την **Μαρία-Ηλέκτρα**, ιατρό ρευματολόγο. Ο γάμος της Πόπης διελύθη αργότερα και η Πόπη έφυγε πολύ νωρίς.

(β). Ο **Αντώνης**, (1952-2018), ενυμφεύθη την **Καλλιόπη Φιλ. Τσουλάτου**, ζούσαν στην Αμερική, όπου ο Αντώνης είχε καταστήματα ποδηλάτων, επεσκέπτετο όμως συχνά τη Νίσυρο, όπου ανέπτυξε αξιόλογο κοινωνικό έργο, και εξελέγη δημοτικός σύμβουλος, αλλά δυστυχώς, έφυγε πρόωρα. Απέκτησαν: Την **Αγγελική**, εκπαιδευτικό, παντρεμένη με τον **Ντίνο Φιλιππίδη** με δύο δίδυμα, και τον **Τοτό**, εργαζόμενο στα καταστήματα του πατέρα του.

(γ). Ο **Κώστας** ασχολήθηκε στην αρχή με καταστήματα ποδηλάτων μαζί με τον Αντώνη, αργότερα εστράφη στις οικοδομικές επιχειρήσεις και ανέλαβε την δωρεάν συντήρηση της ελληνοορθόδοξης εκκλησίας της περιοχής, στο Long Island. Ενυμφεύθη την **Μαρία Κυριάκου** και απέκτησαν, τον **Χριστόφορο**, ασχολούμενο στις επιχειρήσεις του πατέρα του, τον **Πέτρο** και τον **Μιχάλη** που σπούδασαν Η/Υ.

(ε). Η **Άννα**, διδάσκει κοινωνιολογία σε Κολλέγιο, παντρεύτηκε τον **Καλλίνικο Γεωργιάδη** και έχουν ένα γιο, τον **Θέμη**.

(5). **Ειρήνη**. Παντρεύτηκε τον **Μιλτιάδη Γεωργάκη** (1928-1985). Έζησαν στην Αμερική και απέκτησαν την **Μαρία**, η οποία απέθανε σε ηλικία 3 ετών. Μετά τον θάνατο του Μιλτιάδη, η Ειρήνη εγκατεστάθη και ζούσε στη Νίσυρο.



Ο γάμος του Μιλτιάδη και της Ειρήνης

Μιλτιάδης και Ειρήνη Γεωργάκη

(6). Τερψιχόρη. Παντρεύτηκε τον **Βενιζέλο Κουτσουλιάνο**. Έζησαν στο Οντάριο του Καναδά και απέκτησαν τα παιδιά:

(α). Σπύρο, που ενυμφεύθη την **Γεωργία Καραντζά** με παιδιά τον **Βενιζέλο** και την **Θεοφανεσία-Χριστίνα**, ενώ ο Σπύρος έχει και την **Τερψιχόρη** (Τόρη) από τον πρώτο γάμο του.

(β). Μαρία-Ντίνα που παντρεύτηκε τον Γαλλοκαναδό **Richard-Andreas Ashby** και απέκτησαν την **Τόρη-Άννα-Μαρία**.

Η Τερψιχόρη ίδρυσε στο Οντάριο το σύλλογο Νισυρίων Παναγία Σπηλιανή του οποίου και είναι πρόεδρος.



Βενιζέλος και Τερψιχόρη Κουτσουλιάνου



Τέσσερις γενιές: Η Τερψιχόρη, η κόρη της Μαρία, η εγγονή Τόρη και το δισέγγονο από το γιο.

(7). Νικόλαος. Εγεννήθη το 1939, απεφοίτησε από την Μέση Εμπορική Σχολή Ρόδου και μετά από τριετή απασχόληση ως λογιστής σε εταιρία πετρελαιοειδών στη Ρόδο, υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία και μετά εργάστηκε στο δήμο Νισύρου. Ενυμφεύθη την **Μαρία Δημ. Σακκαλή** και μετανάστευσαν στην αρχή στον Καναδά, όπου τελείωσε σχολή Λογιστών και αργότερα Προγραμματιστού Η/Υ. Αργότερα μετακόμισαν στην Νέα Υόρκη, όπου και ζουν μέχρι σήμερα. Απέκτησαν τα παιδιά, **Άννα** και **Κώστα**.

(α). Η Άννα, γεννημένη στον Καναδά, οικονομολόγος, παντρεύτηκε τον **Μιχαήλ Καλλιαιγκά** και απέκτησαν τα παιδιά, **Χρήστο** και **Μαρία**.

(β). Ο Κώστας, μηχανολόγος-Μηχανικός, ενυμφεύθη την **Παναγιώτα Ιακώβου**, ψυχολόγο, και απέκτησαν την **Ελένη**.

Ο Νίκος διετέλεσε πρόεδρος του «ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ» Αμερικής και άφησε ανεξίτηλο ίχνος με τη δραστηριότητά του. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του στην προσπάθεια συνενώσεως όλων των νισυριακών συλλόγων. Ο γιος του Κώστας ασχολήθηκε επίσης με τα συλλογικά και εχηρήματισε πρόεδρος του νέου ενοποιημένου συλλόγου Νισυρίων. Στενός και πολύτιμος συνεργάτης της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών ο Νίκος, διετέλεσε για πολλά χρόνια αντιπρόσωπός της στην Αμερική και μέχρι και σήμερα συνεχίζει την προσφορά του με τη συγγραφή σημαντικών άρθρων με τα

οποία προβάλλεται η προσφορά των συλλόγων τόσο προς τα μέλη της παροικίας, όσο και προς τη Νίσυρο.



Ο Νίκος σηματοφόρος σε παρέλαση στη Ρόδο. Ο Νίκος, καλύτερος εργαζόμενος μηνός, στην επιχείρηση που εργαζόταν



Ο Νίκος, η Μαρία, τα παιδιά τους.

Με συγγενείς σε γιορτή για τα 55 χρόνια γάμου.

ε. Τερψιχόρη. (1900-1973). Παντρεύτηκε τον **Παντελή Νικητιάδη** (1900-1978), κτηνοτρόφο από τα Νικειά, ζούσαν στο Μανδράκι και απέκτησαν τα παιδιά, **Νικόλαο, Ιωάννη** και **Κωνσταντίνο**.



Ο Παντελής και η Τερψιχόρη

(1). Νικόλαος, επιλοποιός, ενυμφεύθη την **Βασιλική Αποστολίδη ή Τσίμπιρλου** έζησαν στη Νίσυρο και απέκτησαν, τον **Παντελή**, την **Τερψιχόρη**, την **Πολυξένη** και την **Άννα**.

(α). Ο Παντελής, ενυμφεύθη την **Κλοντίν** από τη Γερμανία και ζουν στη Γερμανία. Απέκτησαν ένα παιδί, τον **Νίκο**.

(β). Η Τερψιχόρη, υπάλληλος τραπέζης παντρεύτηκε τον **Παρασκευά Μήτση**, αξιωματικό της ΕΛΑΣ και ζουν στη Ρόδο. Απέκτησαν την **Βασιλική** και τον **Σπύρο**. Η **Βασιλική** είναι παντρεμένη με τον **Μανουρά Ελευθέριο**, ζουν στον Άγιο Νικόλαο και απέκτησαν τον **Γιώργο** και άλλο αβάπτιστο. Ο **Σπύρος** άγαμος, ζει στη Ρόδο.

(γ). Η Πολυξένη, είναι αστυνομικός, παντρεύτηκε τον **Βλαχάκη Αντώνιο** Αξιωματικό της ΕΛΑΣ, ζουν στην Κρήτη και απέκτησαν δυο γιους, τον **Ιωσήφ** και τον **Νίκο**.

(δ). Η Άννα μουσικός ζει στη Ρόδο.



Ο Νίκος του Παντελή



Η Βασιλεία Αποστολίδη-Νικητιάδη

(2). Ιωάννης. Ιεροψάλτης, ενυμφεύθη την **Ειρήνη Ν. Πλάκα** και ζούσαν στη Νίσυρο. Απέκτησαν τα παιδιά:

(α). Η Ελένη, κατασηματάρχης, παντρεύτηκε τον **Ιωάννη Δ. Καραγιάννη**, ζουν στη Νίσυρο και απέκτησαν την **Ειρήνη**, την **Ιωάννα** και τον **Δημήτρη**.

(β). Ο Παντελής, δεν δημιούργησε οικογένεια και ζει στη Νίσυρο.

(γ). Η Τερψιχόρη, από μικρή είχε κλήση προς τα θεία και τελικώς εκάρη μοναχή, με το όνομα Μαριάμ και σήμερα είναι ηγουμένη στην Ι. Μονή της Παναγίας Υψηνής στη Ρόδο, με πολύ αξιόλογη δράση και προσήλωση στο διακόνημά της, τα οποία αναγνωρίζονται και εκτιμούνται πολύ από την ροδιακή κοινωνία.



Ιερά Μονή Παναγίας Υψηνής

(3). Κωνσταντίνος. Επιπλοποιός, ενυμφεύθη την **Καλλιόπη Δ. Χαρτοφύλη** από τα Νικειά, απέκτησαν τον **Παντελή**, αλλά η Πόπη απεβίωσε νέα. Ο Παντελής, επιπλοποιός, ενυμφεύθη την **Μαρουλίνα Πόλου** και ζουν στη Νίσυρο.



Ο Κώστας Νικητιάδης

2. Αντώνιος, ο Αντώνναρος. Όπως και ο αδελφός του Γιάννης, (Γιάνναρος), ήταν γνωστός ως ο Αντώνναρος, λόγω της σωματικής του διαπλάσεως. Οίνοποιός, με την φημισμένη ταβέρνα, «η Καράβα». Ενυμφεύθη την **Καλλιόπη Φιλίππου** (Καλή του Δημήτρη), και

απέκτησαν τα παιδιά: Γεώργιο, Ιωάννη, Μαρία, Άννα, Δημήτριο, Ελευθερία και Μιχαήλ.



Ο Αντώραρος



Το ποίημα του Αντώραρος

Αντώνιος Γ. Κατσιματίδης (Αντώραρος)

Καλιόπη Φιλίππου (ακολουθεί συνέχεια για τα άλλα παιδιά)



Συνέχεια τέκνων Α. Κατσιματίδη



M. Alyson

α. Γεώργιος. Εγεννήθη το 1894-5, είχε μεταναστεύσει στην Αμερική. Ενωμφεύθη την **Άννα Παπαμιχαήλ (Μαούλη)** το 1931. Ο Γνωστός Ελβετός μουσικός Μπω Μποβύ, ευρίσκετο στη Νίσυρο στο γάμο του Γιώργη και, τόσο στο βιβλίο του «Τραγούδια των Δωδεκανήσων» όσο και στο ημερολόγιό του, προχωρεί σε εκτενή αναφορά για τα έθιμα του γάμου. Απέκτησαν τα παιδιά:



Ο Γιώργης του Αντώνη



Γιώργης και Άννα Κατσιματίδου

(1). Μαρία. Παντρεύτηκε τον **Ιωάννη Κορωναίο**, έμπορο και εκπρόσωπο της εταιρίας εξορύξεως ελαφρόπετρας στο Γυαλί, ΛΑΒΑ. Απέκτησαν τα παιδιά, **Άννα** και **Χριστοφή**.

(α). Η **Άννα**, σχεδιάστρια, παντρεύτηκε τον **Δημήτρη Βλέσα**, μηχανικό και απέκτησαν τα παιδιά: **Μαρία** παντρεμένη με τον **Χαράλαμπο Πουλόπουλο**, και **Θεοδώρα**, παντρεμένη με τον **Χαράλαμπο Παροτσίδα**, με ένα αγόρι τον Γιώργο.

(β). Ο **Χριστοφής**, Διδάκτωρ χημείας, απόφοιτος του πανεπιστημίου Κολούμπια, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και δήμαρχος Νισύρου. Παντρεύτηκε την **Έφη Σίγκας** και απέκτησαν ένα γιο τον **Γιάνη**, φοιτητή. Σε δεύτερο γάμο, παντρεύτηκε την **Καλλιόπη Ι. Καβαλιώτη**.



Γάμος Γιάννη και Μαρίας Κορωναίου

(2). **Αντώνιος.** Ξεκίνησε ως δόκιμος πλοίαρχος στο εμπορικό ναυτικό, αλλά αργότερα μετανάστευσε στην Αμερική, όπου ενυμφεύθη την **Καλλιόπη Χαρτοφύλη** από τα Νικειά και απέκτησαν τα παιδιά, **Γεώργιο, Ιωάννη, Μιχαήλ** και **Ανθούλα**. Οι Μιχάλης και Γιάννης είχαν τραγικό τέλος σε ατυχήματα. Ο Γιάννης ήταν ένα από τα θύματα των διδύμων πύργων. Η Ανθούλα, πολυτάλαντη, δραστήρια, εφημέρια, σύμβουλος του Κυβερνήτη Ν. Υόρκης σε θέματα νεολαίας, συμμετέχει σε κινηματογραφικές ταινίες. Παντρεύτηκε τον Μιχάλη Παπαιωάννου.



Ο Αντώνης



Η Ανθούλα



Η οικογένεια του Αντώνη και της Πόπης



Ο γάμος της Ανθούλας

Τόση ήταν η λαχτάρα του Αντώνη να αποκτήσει εγγονό με το όνομά του, ώστε στη γέννηση του Αντώνη, έγραψε ιδιοχείρως, το ποίημα που παρατίθεται πιο πάνω.

(3). **Καλλιόπη.** Παντρεύτηκε τον **Γρηγόριο Η. Σακκαλή**, έζησαν στην Αμερική και απέκτησαν τα παιδιά, **Ηλία**, γιατρό και **Άννα**. Ο Ηλίας νυμφεύτηκε την Πολωνή **Μπόγνα Ζαχούρα** και απέκτησαν δύο κορίτσια, την **Τζούλη-Άννα** και την **Βικτορία-Κάλια**.



Ο γάμος του Γρηγόρη με την Πόπη

β. Ιωάννης. Πρωταθλητής πυγμαχίας στην Αμερική όπου έζησε. Δεν δημιούργησε οικογένεια.

γ. Μαρία. Παντρεύτηκε τον **Αντώνιο Λυβίτση** και έζησαν στην Αμερική χωρίς απογόνους.



Αντώνης και Μαρία Λιβίτση

δ. Άννα. Παντρεύτηκε τον **Μιχάλη Παλούκα** έζησαν στην Αθήνα και απέκτησαν τα παιδιά:

(1). Καλλιόπη παντρεμένη με τον **Θεόδωρο Τσιρώνη**. Απέκτησαν τα παιδιά:

(α). Γεώργιο, αρχιτέκτονα-μηχανικό, νυμφευμένο με την φυσικό **Κωνσταντίνα** και με παιδιά, **Θεόδωρο**, χημικό, **Αλέξανδρο**, φοιτητή πολυτεχνείου και **Βασιλική-Καλλιόπη** μαθήτρια.

(β). Άννα, παντρεμένη με τον **Άκη** και παιδιά, **Ιόλη** φοιτήτρια βιολογίας και **Νίκο** φοιτητή στο πολυτεχνείο.

(2). Δημήτρα (Τούλα) που παντρεύτηκε τον **Ιωάννη Πατρίκη** από τη Νίσυρο, και έζησαν στην Αμερική. Παιδιά:

(α). Παναγιώτης, νυμφεύτηκε με Αμερικάνα και απέκτησαν δυο παιδιά, την **Αλεξία** παντρεμένη με Ελληνοαμερικανό (και παιδιά Νικόλαο, Δημήτρα και Παναγιώτη). Ο γάμος του Παναγιώτη διελύθη και τώρα ζει στην Ελλάδα.

(β). Μιχάλης νυμφευμένος με Αμερικανίδα χωρισμένος με αγόρι και κορίτσι.

ε. Δημήτρης (Τζίμης). Ενυμφεύθη την **Καλλιόπη Ι Σκανδάλιου**, έζησαν στην Αμερική και μετά τη συνταξιοδότησή τους επανήλθαν στη Νίσυρο και αργότερα στην Αθήνα μαζί με την κόρη τους **Άννα** που παντρεύτηκε τον **Κώστα Γ. Σφακιανού**. (βλ, Γεώργιος Κ. Σφακιανός).



Ο Μήτσος και η Καλλιόπη

στ. Ελευθερία. Παντρεύτηκε τον **Ευάγγελο Αναγνώστου** ναυτικό. Είχε ένα παιδί, την **Άννα** η οποία παντρεύτηκε τον **Αντώνιο Λουδάρο**, μηχανικό εργαζόμενο στη Σχολή Δοκίμων και απέκτησαν τον **Ζαχαρία**, επικοινωνιολόγο, νυμφευμένο με την **Ευσταθία Ασημακοπούλου**, ιστορικό, διδάκτορα ΕΚΠΑ και τον **Μιχάλη**.



Η Ελευθερία με την Άννα

ζ. Μιχαήλ (Μάκης). Καθηγητής φιλόλογος. Ως φοιτητής στην Αθήνα, το 1940 κατετάγη στο Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων. Μετά την κατάκτηση της Ελλάδος από τους Ιταλούς, υπηρετεί σε γυμνάσιο της Σπάρτης, όταν εντοπίστηκε από τους κατακτητές, συνελήφθη και κατεδικάσθη εις θάνατον, επειδή ως Δωδεκανήσιος εθεωρείτο «Ιταλός υπήκοος» και έλαβε τα όπλα κατά της «πατρίδας» του Ιταλίας. Με τη βοήθεια όμως Ιταλού στρατιώτη φρουρού, ο οποίος είχε υπηρετήσει παλαιότερα στη Νίσυρο και είχε μια υποχρέωση στον Αντώνη, δραπέτευσε και κατόρθωσε να αποφύγει τη σύλληψη μέχρι την απελευθέρωση. Τοποθετήθηκε στο ημιγυμνάσιο Νισύρου και βοήθησε πολλούς νέους, οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις σε ειδικώς συσταθείσα επιτροπή και ανάλογα με τις γνώσεις και την ηλικία τους έλαβαν πιστοποιητικό αποφοίτησεως από διάφορες τάξεις του γυμνασίου. Με βάση αυτό, μπόρεσαν να συνεχίσουν και να αποφοιτήσουν από το γυμνάσιο. Ενυμφεύθη την **Μαρία Κόκκινου** γεννηθείσα στην Αμερική όπου και έζησαν. Στην Νέα Υόρκη, απέκτησε Μάστερ από το πανεπιστήμιο Κολούμπια, δίδαξε σε γυμνάσια και αργότερα διορίστηκε από την Αρχιεπισκοπή, επόπτης των ελληνικών σχολείων. Απέκτησαν τα παιδιά:

(1). Ειρήνη, φιλόλογος, ασχολούμενη με ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Παντρεύτηκε τον αμερικανό Steve Hoering. Απέκτησαν ένα κορίτσι την **Κασσιανή**. Ο γάμος αργότερα διελύθη. Η Κασσιανή εργάζεται στο δήμο Ν. Υόρκης στον τομέα των ακινήτων.

(2). Αντώνη, καθηγητή πολυτεχνείου, παντρεμένο με την αμερικανίδα ζωγράφο, Markell Alyson, χωρίς παιδιά.



Ο Μάκης και η Μαίρη



Με καθηγητές στη Νίσυρο



Επί κεφαλής στην παρέλαση Νέας Υόρκης

3. Ανθούσα. Παντρεύτηκε τον **Σταμάτη Χριστοδούλου** από την Κέφαλο Κω, έζησαν στη Νίσυρο και απέκτησαν τα παιδιά: **Νικόλαο, Άννα, Σεβαστή Γεώργιο, Καλλιόπη, Αντώνη, Ιωάννη, Αικατερίνη** και **Μαρία**. Η Ανθούσα απεβίωσε το 1931.



Ο Σταμάτης η Ανθούσα και έξη παιδιά τους



Συνέχεια Ανθούσα Κατσιματίδη
Σταμάτης Χριστοδούλου (τα υπόλοιπα 4 παιδιά)

Αντώνιος

Ιωάννης
Χ. Τσουλοπούλου

Αικατερίνα

Μαρία

α. Νικόλαος. Έζησε στην Αμερική και υπήρξε μέλος του ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ από το 1925 έως το 1970. Το 1930 ενυμφεύθη την Ελληνοαμερικανίδα **Νικολέτα Αλάτσα (Σακελλαρίδου)** με καταγωγή από την Αναβρυτή Σπάρτης κα απέκτησαν τα παιδιά: **Ανθούλα, Ηλία, Παναγιώτη-Σταμάτη και Αμαλία.** Διεκρίνετο για την αγάπη του προς τη Νίσυρο και τον σύλλογο και πάντα αντεπεκρίνετο στις εκκλήσεις για βοήθεια ζητώντας να μην γνωστοποιείται το όνομά του. Το 1963 ο σύλλογος του απένειμε τιμητικό δίπλωμα. Είχε στην κυριότητά του στη Νίσυρο τη βάρκα Άγιος Νικόλαος, την οποία μετεβίβασε το 1929 στον πατέρα του και στην αδελφή του Σεβαστή. Απεβίωσε το 1971 στη Νέα Υερσέυ.



Χριστοδούλου Νικόλαος

(1). Ανθούλα. Παντρεύτηκε τον **Ευστράτιο Καλογεράκο** και απέκτησαν την **Αγγελική** και την **Αικατερίνη.**

(2). Ηλίας. Ενυμφεύθη την **Marianne Sisolak** και απέκτησαν πέντε παιδιά, **Marilou, Karen, Νικόλαος, Αναστασία** και **Πέτρος.**

(3). Παναγιώτης-Σταμάτης. Ενυμφεύθη την **Diane** και απέκτησαν την **Beth** και τον **James.**

(4). Αμαλία. Παντρεύτηκε τον **Εμμανουήλ Ναυπλιώτη** από το Μοσχάτο Αττικής αλλά δεν απέκτησαν παιδιά.

β. Άννα. Παντρεύτηκε αλλοδαπό, έφυγαν από την Ελλάδα και δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

γ. Σεβαστή. Παντρεύτηκε τον **Γιάννη Διακογιάννη** από την Κέφαλο, έζησαν στη Νίσυρο και απέκτησαν τα παιδιά: **Ανθούλα, Ζωγραφίνα** που απέθανε νήπιο, **Ζωγραφίνα, Χριστίνα, Μαρία, Άννα, Ζαχαρία** και **Κατερίνα.** Σε μεγάλη ηλικία η Σεβαστή μετανάστευσε στην Αμερική με τον Γιάννη και την κόρη της Νίνα, αλλά αργότερα, μετά το γάμο της Νίνας που έμεινε στην Αμερική, εκείνοι επέστρεψαν στη Νίσυρο μέχρι τέλους της ζωής τους.

(1). Ανθούλα. Ήταν μοδίστρα, παντρεύτηκε τον βιολιστή **Κώστα Ορσάρη,** έζησαν στη Νίσυρο και απέκτησαν τα παιδιά:



Ο Κώστας και η Ανθούλα Ορσάρη.

(α). Δημήτρη, τέλεσε δυο γάμους, με την **Σοφία Μουρελάτου** και απέκτησαν τον **Κώστα** (απέθανε το 2020) και τον **Παναγιώτη**, και από δεύτερο γάμο απέκτησε τον **Αλέξανδρο** και την **Ανθούλα**.

(β). Σεβαστή, παντρεύτηκε τον **Κώστα Ι. Σφακιανό**. Μετά από ολιγόχρονη διαμονή στην Αμερική, επέστρεψαν στη Νίσυρο και διατηρούν εστιατόριο στο Μανδράκι. Απέκτησαν: Την **Ανθούλα**, που σε πρώτο γάμο παντρεύτηκε τον **Γρηγόρη Παπαδέλια** και σε δεύτερο τον **Κυριάκο Καραμανιέν**, τον **Γιάννη** που ενυμφεύθη την **Αθηνά Σαρή** και ζουν στην Αμερική και την **Άννα** που ζει στη Νίσυρο.

(γ) τον **Γιάννη**, που ζει στην Αμερική, παντρεμένος με την Βασιλική.

(2). Ζωγραφίνα. Έζησε και απέθανε στη Νίσυρο, χωρίς να δημιουργήσει οικογένεια.

(3). Χριστίνα. Παντρεύτηκε τον **Γιάννη Στ. Χατζηστεφανή**, έζησαν στην Αμερική και απέκτησαν:

(α). τον **Στεφανή**, που ενυμφεύθη την Ελέανα Βαλιανάτου και απέκτησαν την Κατερίνα. Αργότερα ο γάμος διελύθη.

(β). την **Σεβαστή**, παντρεμένη με τον **Γεώργιο Κάσδαγλη** και παιδιά, τον **Στέλιο** (από πρώτο γάμο), τον Νίκο, και τις δίδυμες Μαρία και Χριστίνα.

(γ). την **Μαρία**, δημοτική υπάλληλο, παντρεμένη με τον **Παντελή Καραγιάννη** και με παιδιά, τον **Δημήτριο** και την **Χριστίνα**.

Μετά το θάνατο του Γιάννη, η οικογένεια εγκατεστάθη και ζει στη Νίσυρο.



Η Χριστίνα και ο Γιάννης

(4). Μαρία. Μετανάστευσε στην Αυστραλία, όπου απέθανε σε λίγο διάστημα.

(5). **Άννα**. Παντρεύτηκε τον **Σαμψών Παπαδέλια** και απέκτησαν τα παιδιά,

Γρηγόρη, Γιάννη, Διονυσία και Ζαχαρία. Μετά την γέννηση του τρίτου παιδιού, μετανάστευσαν στην Αμερική και μετά τη διάλυση του γάμου τους, ο Σαμψών επέστρεψε στη Νίσυρο όπου και απέθανε, ενώ η Άννα προχώρησε σε δεύτερο γάμο με Έλληνα με καταγωγή από την Αίγινα, όπου έζησαν για ένα διάστημα. Μετά το θάνατο του συζύγου της επέστρεψε στην Αμερική όπου διαμένει με τα παιδιά της.

(6). **Ζαχαρίας**. Ξεκίνησε ως ναυτικός και αργότερα εγκατεστάθη στην Αμερική. Ενωμφεύθη την **Ιωάννα Μικρόπουλου**, και απέκτησαν μια κόρη την **Άννα** αλλά ο γάμος τους διελύθη. Σε δεύτερο γάμο, ενωμφεύθη την **Ιφιγένεια** με καταγωγή από την Μικρά Ασία και απέκτησαν ένα παιδί, τον **Γιάννη**.



Ο Ζαχαρίας

(7). **Αικατερίνη (Νίνα)**. Μετανάστευσε με την μητέρα της στην Αμερική, όπου παντρεύτηκε τον **Κώστα Πατηνιώτη** από την Αστυπάλαια και απέκτησαν μια κόρη την **Μαρία**.

δ. Γεώργιος. Έμενε στη Νίσυρο. Ενωμφεύθη την **Άννα Βογιατζή** και απέκτησαν τα παιδιά, **Σταμάτη και Μαρία**. Μετά τον πρόωρο θάνατο της συζύγου του, προχώρησε σε δεύτερο γάμο με την **Ελένη Ηλιού**, (της Μαρουλιάς), από την Κέφαλο και απέκτησαν την **Καλλιόπη**. Ο Γιώργης εργαζόταν στο Γυαλί, απ' όπου συνταξιοδοτήθηκε λόγω εργατικού ατυχήματος.



Ο Γιώργης του Σταμάτη

(1). **Σταμάτης**. Έζησε στη Νίσυρο, ήταν ναυτικός και μετά ελαιοχρωματιστής. Ενωμφεύθη την **Νίτσα Αποστολίδη** και απέκτησαν τα παιδιά:

(α). **Ειρήνη**, παντρεύτηκε τον **Χάρη Σιδέρη**, ζουν στη Λαμία και απέκτησαν τα παιδιά, **Ελένη**, παντρεμένη, ζεί στο Λονδίνο και **Ιωάννη**, που ζει και εργάζεται στο Κριεκούκι Θηβών.

(β). **Γεώργιο**, πλοίαρχο εμπορικού ναυτικού, που ενυμφεύθη την **Άννα Δ. Καραγιάννη** και τώρα διατηρούν εστιατόριο στους Πάλους. απέκτησαν τα παιδιά, **Σταμάτη, Δημήτρη** και **Ειρήνη**.

(γ). **Χρυσούλα**. Νηπιαγωγός, ζει στην Κω.



Ο Σταμάτης Χριστοδούλου

(2). **Μαρία**. Παντρεύτηκε τον **Κωνσταντίνο Θρ. Ορσάρη** και απέκτησαν τα παιδιά:

(α). **Θρασύβουλο**, υπάλληλο της ΔΕΗ.

(β). **Άννα**, παντρεμένη με τον **Βασίλειο Δ. Κακακίό**, ζουν στην Αμερική και απέκτησαν τα παιδιά, **Δημήτριο** και **Μαρία**.

(γ). **Γεώργιο**, υπάλληλο του δήμου Νισύρου νυμφευμένο με την εκπαιδευτικό **Όλγα Μωυσίδου**, με παιδιά τον **Κώστα** και τον **Γιάννη**.

(3). **Καλλιόπη**. Παντρεμένη με τον **Νίκο Χατζηγεωργίου**, ζούσε στην Τήλο και απέκτησαν τα παιδιά, **Παναγιώτη**, **Άννα** και **Γεώργιο**, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Τήλο.

ε. Καλλιόπη. Παντρεύτηκε τον **Δημήτρη Κετσέ (Σκαρμός)** και απέκτησαν στην αρχή δίδυμα, τον **Γιάννη** και την **Ανθούλα**, η οποία απεβίωσε σε ηλικία τριών ετών. Στη συνέχεια, σε δεύτερο τοκετό, λόγω κακής εκτιμήσεως των γιατρών η Καλλιόπη απεβίωσε λόγω μόλυνσεως. Ο Δημήτρης προχώρησε σε δεύτερο γάμο με την **Ασημέννη Πλάκα**. Ο Γιάννης μεγάλωσε με τις εκ πατρός θείες του. Ενυμφεύθη την **Περσεφόνη Πανταρώτα** και απέκτησαν τα παιδιά:

(α). **Καλλιόπη**, παντρεμένη με τον **Ανδρέα Κουφό**, από την Κω, όπου και ζουν. Παιδιά, **Νεκταρία**, **Γιάννης** και **Ελένη**.

(β). **Δημήτρη**, νυμφευμένο με την **Μαρία Τορίζη** και ένα αγόρι τον **Γιάννη**. Ο γάμος διελύθη.

(γ). **Γιώργο**, νυμφευμένο με την **Μαργαρίτα Σαμαρά** δασκάλα, με μία κόρη την **Πλουσία**.

(δ). **Σεβαστή**, παντρεύτηκε τον **Βασίλη Νικολίτση** και έχουν μία κόρη την **Μαρία**, περιβαλλοντολόγο που ζει στην Αυστραλία.

(ε). Πλουσία, παντρεμένη με τον **Σωτήρη Καρέντζελο**. Παιδιά, **Δήμητρα, Ιωάννα και Δημήτρης**.

(στ). Κατίνα, παντρεύτηκε τον **Σταύρο Ι. Σφακιανό** (σχετικά, οικ. Ιωάννου Κ. Σφακιανού, ανωτέρω).

στ. Αντώνης. Απεβίωσε νέος, πριν δημιουργήσει οικογένεια.

ζ. Ιωάννης. Είχε το παρατσούκλι «η Αγγλία». Μετανάστευσε στην Αμερική όπου ενυμφεύθη την **Χρυσούλα Τσουλοπούλου** από την Καλαμάτα, χωρίς να αποκτήσουν παιδιά. Απεβίωσε το 1996. Αξίζει να καταγραφεί το εξής περιστατικό. Στην αρχή του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, η αλληλογραφία ελογοκρίνεται στην ιταλοκρατούμενη Νίσυρο, η οποία απομονωμένη, πληροφωρείτο από τους κατακτητές μόνο για δήθεν πολεμικά κατορθώματα του άξονα. Τότε εστάλη από την Αμερική γράμμα στο οποίο ανεφέρτετο ότι : Έχουμε μεγάλο τσακωμό μεταξύ του Γιάννη του Σταμάτη (εννοώντας την Αγγλία) και του Γιώργη του Χριστοφόρου (παρατσούκλι, «Γερμανός»), αλλά φαίνεται πως ο Γιάννης είναι πιο δυνατός και θα βάλει κάτω τον Γιώργη. Έτσι ελήφθη από τους κατοίκους του νησιού το μήνυμα για την εξέλιξη του μεγάλου πολέμου.



Η «Αγγλία», Γιάννης Χριστοδούλου

η. Αικατερίνη. Έζησε στην Αμερική, παντρεύτηκε αλλά χώρισε σε οκτώ μήνες. Απέθανε το 2005.

θ. Μαρία. Έζησε στην Αμερική όπου απέθανε το 2000 χωρίς να δημιουργήσει οικογένεια.

4. Μαρία. Η Μαριά του Κατσομμάτη. Παντρεύτηκε τον **Κωνσταντή Γεωργιάδη** από την Καρδάμαινα για τον οποίο ήταν δεύτερος γάμος. Παρ' ότι η Μαριά δεν φοίτησε ποτέ σε σχολείο, είχε ποιητικό ταλέντο και έχουν διασωθεί ενδιαφέροντα ποιήματά της για τις χαρές των Κατσομμάτηδων και μοιρολόγια για τις λύπες.

5. Πολυδεύκης. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το αν πράγματι υπήρξε, εκτός από μοιρολόγια της Μαριάς του Κατσομμάτη, η οποία «εμοιρολοάτο» στις κηδείες για την

απώλεια του «μικρού τους Πολυδεύκη», και οι μεγαλύτεροι συγγενείς, διευκρίνιζαν στους νεωτέρους, ότι ανεφέρτετο στον μικρό τους αδελφό που είχε πεθάνει νέος.

